

ΕΝΟΡΙΑΚΕΣ Καμπάνες

Αριθ. 775

25 Μαΐου 2012

27 Μαΐου: Παγκόσμια Ημέρα των Μέσων Κοινωνικής Επικοινωνίας

ΣΙΩΠΗ και ΛΟΓΟΣ: πορεία ευαγγελισμού!

Στο Μήνμά του για την Ημέρα αυτή ο Πάπας Βενέδικτος 16^{ος} μας γράφει:

«Επιθυμώ να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις για μια όψη της ανθρώπινης διαδικασίας της επικοινωνίας, που συχνά λησμονείται, παρόλο που είναι πολύ σημαντική. Πρόκειται για τη σχέση μεταξύ σιωπής και λόγου: δύο στιγμές της επικοινωνίας, που πρέπει να εξισορροπούνται, να διαδέχονται η μια την άλλη και να συγχωρεύονται, για να υπάρξει αυθεντικός διάλογος και βαθιά εγγύτητα προσώπων.

Η ΣΙΩΠΗ είναι συστατικό μέρος της επικοινωνίας. Με τη σιωπή:

- ακούμε και γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας,
- γεννιέται και εμβαθύνεται η σκέψη,
- κατανοούμε σαφέστερα τι θέλουμε να πούμε ή τι περιμένουμε από τον άλλο,
- επιλέγουμε πώς θα εκφραστούμε,
- επιτρέπουμε στον άλλο να μιλήσει, να εκφράσει τον εαυτό του,
- εμείς δεν μένουμε κολημένοι στις ιδέες μας, δίχως την απαραίτητη σύγκριση.

Ανοίγει έτσι ένας χώρος αμοιβαίας ακρόασης και είναι δυνατή μια πληρέστερη ανθρώπινη σχέση.....

Εκεί όπου τα μηνύματα και η πληροφόρηση είναι άφθονα, η σιωπή γίνεται ουσιαστική για να διακρίνουμε το σπουδαίο από το άχρηστο ή το επουσιώδες.....

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

Πολλοί θέτουν τα τελευταία ερωτήματα της ανθρώπινης ύπαρξης: **ποιος είμαι; Τι μπορώ να γνωρίσω; Τι πρέπει να κάνω; Τι μπορώ να ελπίζω;**

Είναι σημαντικό να δεχόμαστε ανθρώπους που διατυπώνουν τέτοια ερωτήματα, δίνοντάς τους τη δυνατότητα ενός βαθύ διαλόγου, καλώντας τους να σιωπάσουν και να σκεφθούν, και να αρχίσουν μια πορεία για να δώσουν την απάντηση που ο

Θεός έχει χαράξει στην καρδιά του ανθρώπου.

Αυτή η αέναη ροή ερωτήσεων φανερώνει, κατά βάθος, την ανησυχία του ανθρώπου, που αναζητά πάντοτε αλήθειες οι οποίες να δίνουν νόημα και ελπίδα στην ύπαρξη.

Σταυρού μιλάει η ευγλωττία της αγάπης του Θεού, βιωμένης μέχρι την ύψιστη δωρεά.....

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΙΛΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΙΩΠΗ

Αν ο Θεός μιλάει στον άνθρωπο ακόμη και μέσα στη σιωπή, τότε και ο άνθρωπος επίσης ανακαλύπτει μέσα στη σιωπή τη δυνατότητα να

και να προσφέρομε το φως του Χριστού, το δικό του Μήνυμα ζωής, τη δική του δωρεά ολοκληρωτικής αγάπης που σώζει.

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ

Μέσα στη σιωπηρή ενόραση αναδύεται έπειτα, ακόμη ισχυρότερος, εκείνος ο αιώνιος Λόγος, μέσω του οποίου έγινε ο κόσμος, και γίνεται αντιληπτό εκείνο το σχέδιο σωτηρίας που πραγματοποιεί ο Θεός μέσα από όλα την ιστορία της ανθρωπότητας.

Όπως θυμίζει η Β' Σύνοδος του Βατικανού, η θεϊκή αποκάλυψη πραγματοποιείται με «γεγονότα και λόγια που συνδέονται ενδόμυχα, εις τρόπον ώστε τα έργα που εκπληρώνει ο Θεός μέσα στην ιστορία της σωτηρίας, φανερώνουν και ενισχύουν τη διδασκαλία και τις πραγματικότητες που σημαίνουν τα λόγια, ενώ τα λόγια διακηρύττουν τα έργα και ερμηνεύουν το μυστήριο που περιέχουν τα λόγια» (Dei Verbum, 2).

Και αυτό το σχέδιο σωτηρίας αποκορυφώνεται στο πρόσωπο του Ιησού της Ναζαρέτ, μεσίτη και πληρότητα όλης της Αποκάλυψης. Εκείνος μας έκανε γνωστό το αληθινό πρόσωπο του Θεού Πατέρα, και με τον Σταυρό του και την Ανάστασή του μας έκανε να περάσουμε από τη σκλαβιά της αμαρτίας και του θανάτου στην ελευθερία των τέκνων του Θεού.

Το βασικό ερώτημα για το νόημα του ανθρώπου, βρίσκεται στο Μυστήριο του Χριστού την απάντηση που είναι ικανή να δώσει ειρήνη στην ανησυχία της ανθρώπινης καρδιάς. Από αυτό ακριβώς το μυστήριο γεννιέται η ιερα-

ποστολή της Εκκλησίας, και αυτό είναι το Μυστήριο που ωθεί τους χριστιανούς να γίνουν κήρυκες ελπίδας και σωτηρίας, μάρτυρες εκείνης της αγάπης που προωθεί την αξιοπρέπεια του ανθρώπου και οικοδομεί δικαιοσύνη και ειρήνη.

ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΑΚΟΥΩ

Λόγος και Σιωπή! Διαπαιδαγωγούμαι στην επικοινωνία σημαίνει μαθαίνω όχι μόνο να μιλώ αλλά και να ακούω, να θαυμάζω ενορατικά, και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους πρωτεργάτες του Ευαγγελισμού: σιωπή και λόγος, είναι και τα δύο ουσιαστικά συστατικά στοιχεία της δράσης της Εκκλησίας για επικοινωνία, για να αναγγείλει με ανανεωμένο τρόπο τον Χριστό στον σημερινό κόσμο.

Στη Μαρία, της οποίας η σιωπή «ακροάζεται και κάνει να ανθίσει ο Λόγος», εμπιστευόμαστε όλο το έργο Ευαγγελισμού που εκπληρώνει η Εκκλησία με τα μέσα κοινωνικής επικοινωνίας.

Προσευχές Δ' Δημοτικού για τα Χριστούγεννα (από το Κατηχητικό)

- Θεέ μου, σε αγαπώ και εύχομαι για τα Καλά Χριστούγεννα.

- Εύχομαι να είναι όλη η οικογένειά μου καλά, να έχουν όλα τα παιδιά του κόσμου φαγητό και να είναι ευτυχισμένα.

- Χριστέ μου, θα ήθελα να σου πω κάτι. Να έχεις καλά εμένα και την οικογένειά μου. Επίσης τους θείους και τις θείες μου, την ξαδελφούλα μου και τον πνευματικό μου αδελφό. Όλοι αυτοί βρίσκονται στην Αθήνα. Έχε καλά τις φίλες μου και τα παιδιά που βρίσκονται στον τρίτο κόσμο.

- Εύχομαι όλος ο κόσμος, όπως και η οικογένειά μου, να έχουν υγεία, χαρά ευτυχία, και Καλά Χριστούγεννα.

- Να πηγαίνω στην εκκλησία και να είμαι καλό παιδί.



Ο ΘΕΟΣ ΜΙΛΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΙΑ

Πρέπει να εκτιμούμε με ενδιαφέρον τις διάφορες μορφές ιστοσελίδων, εφαρμογών και κοινωνικών δικτύων, που μπορούν να βοηθήσουν τον σημερινό άνθρωπο να ζήσει στιγμές στοχασμού και αυθεντικών ερωτήσεων, αλλά και να βρει χώρους σιωπής, ευκαιρίες προσευχής, πνευματικής μελέτης ή μοιρασιάς του Λόγου του Θεού.....

Ο Θεός της βιβλικής αποκάλυψης μιλάει επίσης χωρίς λόγια: «Όπως δείχνει ο σταυρός του Χριστού, ο Θεός μιλάει μέσα από τη σιωπή του. Η σιωπή του Θεού, η εμπειρία της απουσίας του Παντοδύναμου και Πατέρα είναι αποφασιστικός σταθμός στην επίγεια πορεία του Υιού του Θεού, του ενσαρκωμένου Λόγου. (...) Η σιωπή του Θεού παρατείνεται τα προηγούμενα λόγια του. Κατ' αυτές τις σκοτεινές στιγμές Εκείνος μιλάει με το μυστήριο της σιωπής Του» (Verbum Domini, 2010, αρ.21). Με τη σιωπή του

μιλήσει με τον Θεό και για τον Θεό. Έχομε ανάγκη από εκείνη τη σιωπή που γίνεται ενόραση, που μας κάνει να μπορούμε στη σιωπή του Θεού κι έτσι να φθάσουμε στο σημείο όπου γεννιέται ο Λόγος, ο λυτρωτικός Λόγος.

Προκειμένου να μιλήσουμε για το μεγαλείο του Θεού, η ανθρώπινη έκφραση αποβαίνει πάντα ανεπαρκής κι έτσι ανοίγεται ο χώρος της σιωπηρής ενόρασης. Από αυτή την ενόραση γεννιέται, με όλη του την εσωτερική δύναμη, το κατεπείγον της ιεραποστολής, η επιτακτική ανάγκη να «μεταδώσουμε αυτό που είδαμε και ακούσαμε», ώστε όλοι να είναι σε κοινωνία με τον Θεό. Η σιωπηρή ενόραση μας κάνει να βυθιζόμαστε στην πηγή της Αγάπης, η οποία μας οδηγεί προς τον πλησίον μας, για να ακούσουμε τον πόνο του

Στις 27 Μαΐου, Παγκόσμια Ημέρα των μέσων κοινωνικής Επικοινωνίας, ο έρανος για την Εφημερίδα των Ενοριών μας «Ενοριακές Καμπάνες».

ΕΚ ΝΕΩΝ Δρώμενα

Υπεύθυνη στήλης: Αντωνία Βουτσίνου

«Διαπαιδαγωγώντας τους νέους στη δικαιοσύνη και την ειρήνη»

Αποσπάσματα από τη βραβευμένη έκθεση της Τερέζας Φραγκιά (1^η θέση)

Η ευτυχία της ανθρωπότητας όπως και η ευημερία της κοινωνίας εξαρτάται από τα ωραιότερα ιδανικά: την ειρήνη και τη δικαιοσύνη. Με αυτά καλλιεργείται η ψυχή, φωτίζεται το πνεύμα.

Η ειρήνη στολίζει τις καρδιές, ξεριζώνει την κακία, συντρίβει τα αμαρτωλά πάθη, κατοχυρώνει την δικαιοσύνη, ταπεινώνει την εκδίκηση. Είναι από τα πιο αποτελεσματικά μέσα για να μπορέσει η ζωή να διατηρηθεί, να φτάσει στην αληθινή δημιουργία, να κατακτήσει το νόημα της ύπαρξής της.

Για μένα ΕΙΡΗΝΗ είναι να μπορεί ο κόσμος να ζει ευτυχισμένος, να μπορεί να επιβιώνει και να καλύπτει τις καθημερινές του ανάγκες, να αγαπά και να αγαπιέται, να προσφέρει και να του προσφέρουν να μορφώνεται και να διαπαιδαγωγείται.

Διαβάζουμε στην Αγία Γραφή: «**Και θα κάνουν τα ξίφη τους αλέτρια, και τα ακόντιά τους κλαδευτήρια και κανένα έθνος δεν θα στρέψει ποτέ ξίφος εναντίον άλλου έθνους και ούτε πια θα διδάσκεται η τέχνη του πολέμου.**»

Όπως έλεγε ο Πάπας Ιωάννης 23ος «**Η Ειρήνη ξεκινά από την καρδιά του ανθρώπου.**»

Ειρήνη είναι αγάπη και όπως λέει ο ποιητής Γιάννης Ρίτσος: «**Η Ειρήνη είναι τα σφιγμένα χέρια των ανθρώπων. Είναι το ξεστό ψωμί στο τραπέζι του κόσμου. Είναι το χαμόγελο της μάνας. Μονάχα αυτό.**»

Ως δικαιοσύνη εννοούμε το περί δικαίου αίσθημα, την τήρηση των αρχών του δικαίου από τα μέλη μιας κοινωνίας, που εκφράζεται με την ίση και ορθή εφαρμογή των γραπτών νόμων και με το σεβασμό των άγραφων.

Πρέπει να μάθουμε να αντιδρούμε ειρηνικά όταν βλέπουμε μπροστά μας να καταπατείται η δικαιοσύνη. Να μη στεκόμαστε ψυχροί και αδιάφοροι παρατηρητές μπροστά σε φαινόμενα αδικίας, καταπάτησης αρχών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων...

Με τη διαπαιδαγωγή μου, θα συνειδητοποιώ στην

κάθε μέρα της ζωής μου ότι ο διπλανός μου είναι αδελφός μου, ότι δεν πρέπει να τον έχω απέναντί μου, αλλά να βρίσκεται δίπλα μου, ότι έχει τα ίδια με μένα δικαιώματα στη ζωή, και εγώ και εκείνος είμαστε ενταγμένοι στην ίδια ανθρωπινή κοινωνία, με ίσους όρους, με ίδια δικαιώματα, καθήκοντα και υποχρεώσεις...

να τον ΑΓΑΠΩ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΚΛΕΙΝΩ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΜΟΥ, ας είναι άλλης εθνικότητας, άλλης φυλής, άλλου θρησκευόμενου, ας μιλάει διαφορετική γλώσσα από εμένα...

Μήπως στα σκοτάδια της ζωής μας, που τα φέρνουν η αδικία, ο πόλεμος, το μίσος, η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν αφήνουμε να τα φωτίζει το υπέρλαμπρο αστέρι της Βηθλεέμ;... Και μετά πάνω από το Σταυρό του μαρτυρίου, ο Θεός που θυσιάστηκε για μας και μας λύτρωσε από τα δεινά της αμαρτίας, παρακαλεί το Θεό Πατέρα «**Πατέρα συγχώρησε τους, δεν ξέρουν τι κάνουν.**»

Εμείς οι νέοι τελικά κληρονομούμε μια υπερχρωμένη, από πάθη και μίσση, ανθρωπότητα, κληρονομούμε φτώχεια, στερήσεις, πολέμους και συρράξεις, σε πολλές περιοχές του πλανήτη μας. ... Απογοητευόμαστε τώρα με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας...

Με τη διαπαιδαγωγή θέλω να μάθω να χτίζω τις γέφυρες ανάμεσα σε εμάς τους νέους του περιβάλλοντός μου, ανάμεσα στους νέους άλλων λαών και πολιτισμών, να μοιραζόμαστε τα κοινά μας όνειρα και βαδίζοντας χέρι-χέρι να τα πραγματοποιούμε, δημιουργώντας το αύριο που μας ανήκει...

Η ειρήνη, που χαρίζει ο Ιησούς είναι αληθινή...

Με το τσεκούρι κατακόβουν το δένδρο και ύστερα θέλουν καρπούς!...

Δικαιούμαι, ως νέος στην ηλικία, που έχω όλη τη ζωή μπροστά μου, να θέλω να ανήκω με εκείνους που θα διατυπώσουν μια κοινωνική τάξη δίκαιη και ειρηνική. Δικαιούμαι να μπορώ να εκφράζω με τρόπο ελεύθερο και υπεύθυνο την επιτακτική ανάγκη για έναν νέο και κα-

λύτερο, γεμάτο από ανθρωπιά και αισθήματα, κόσμο...

Η Ειρήνη του Χριστού είναι ο ώριμος καρπός της ανακεφαλαίωσης όλων στο πρόσωπό του, της ανάδειξης της ιερότητας και του μεγαλείου του ανθρώπινου προσώπου κατ' εικόνα του Θεού.

Μέσα από την διαπαιδαγωγή μου για την δικαιοσύνη και την ειρήνη θα ήθελα:

- Να μου δοθεί η δυνατότητα, να αναδείξω το ρόλο και την ικανότητά μου στο χτίσιμο ενός καλύτερου κόσμου και πώς θα μπορώ να ανοίγω δημιουργικούς διαλόγους με νέους από κάθε γωνιά της γης,...
- Να μάθω πώς θα γίνω αρχιτέκτονας ενός καλύτερου αύριο, ...
- Να μάθω ότι εμείς οι νέοι πρέπει συνεχώς να αποδεικνύουμε ότι δεν υπάρχει κάτι που μας χωρίζει,...
- Να μάθω με ποιο τρόπο και με ποια μέσα πρέπει να δίνω τον προσωπικό μου αγώνα για να εξαλειφθούν από δίπλα μου και παραπέρα οι φυλετικές-κοινωνικές-πολιτικές ανισότητες, οι εκδηλώσεις ρατσισμού, οι περιπτώσεις καταπάτησης θεμελιωδών ανθρωπίνων ελευθεριών,...
- Να μπορώ με σιγουριά να λέω ότι η εκπαίδευση στη δικαιοσύνη και την ειρήνη αποτελεί ένα βασικό μέσον για τη διαμόρφωση αξιών και στάσεων ζωής...
- Να μάθω με ποιον τρόπο πρέπει να προσπαθώ για να κάνω πράξη τα πιστεύω και τις ιδέες μου,...
- Να μάθω να αγωνίζομαι για τη δικαιοσύνη και την ειρήνη και να μην υποχωρώ στο πρώτο εμπόδιο. Να διαλαλώ παντού και πάντοτε το πόσο ευτυχής θα ήταν ο άνθρωπος εάν είχε στη ζωή του ως κανόνες αυτά τα δύο αγαθά! Και αν οι κυβερνήσεις ρυθμίζουν με δικαιοσύνη και ειρήνη τις σχέσεις των κρατών, ο κόσμος αυτός θα ήταν η επί γης Ειρήνη και Δικαιοσύνη, και η γη μας θα ήταν ο αληθινός παράδεισος.

ΠΡΟΣΦΕΡΑΝ

- Οι Παντελής και Γεωργία Φρέρη υπέρ υγείας 50 σε αναγκασμένο άτομο.
- Στον ναό Ι. Καρδίας Ιησού: Γεώργιος, Γεωργία Δαλεζίου 20 Αντών., Μαριάννα Ρούσσου 20 Γεώργιος, Κλειώ Δαλεζίου 10 Μαγδαληνή Βιτάλη 50 Αγνή Βουτσίνου 5 Νικόλαος Γάδ 50 Αντώνιος Μαραγκός 50 Μαρία Μαϊδιώτη 20 Οικ Γεωργίου & Πετρούλας Φρέρη 7 λίτρα λάδι και 11 κιλά κεράκια.

Αγ. Ιωάννης-Βαπτιστής Δελασάλ

Ιερέας και Παιδαγωγός

Τον μεγάλο Άγιο, Ιδρυτή του Τάγματός τους και Προστάτη των Παιδαγωγών Ιωάννη-Βαπτιστή Δελασάλ, γιόρτασαν οι Αδελφοί των Χριστιανικών Σχολείων (FRERES) στις 15 Μαΐου, στο Παρεκκλήσιο της Κοινοτήτάς τους εδώ στη Σύρο.

Κατά τη Θ. Λειτουργία ο Επίσκοπός μας, κηρύττοντας το Θείο Λόγο, επικέντρωσε την ομιλία του στο ρόλο που διαδραματίζουν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί στη μετάδοση και την καλλιέργεια στην ψυχή των παιδιών της χριστιανικής πίστης στον Ιησού Χριστό, μέσα στο οικογενειακό τους περιβάλλον και στους χώρους όπου αυτά αναπτύσσονται.

Στο τέλος της Ιεροτελεστίας ο Σεβασμ. π. Φραγκίσκος συνάντησε τα παιδιά στους χώρους του Σχολείου, μίλησε μαζί τους και τους ευχήθηκε να προοδεύουν στο Σχολείο τους και να έχουν, ως παράδειγμά τους, τη ζωή και το έργο του Αγίου Δελασάλ. Η Γιορτή τελείωσε με την προσφορά κεράσματος από τους Αδελφούς της Μονής.

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΤΗ ΣΥΡΟ

Οι Frères εγκαταστάθηκαν στη Σύρο στις 4-8-1914. Το Δημοτικό Σχολείο «Αγιος Γεώργιος» λειτούργησε (δύο πρώτες τάξεις του δημοτικού) την 1-10-1914. Το σημερινό σύγχρονο εκπαιδευτήριο των Φρερ εγκαινιάστηκε το 1976, συγκροτείται από Νηπιαγωγείο και Δημοτικό και φοιτούν σε αυτό καθολικά και ορθόδοξα παιδιά, αγόρια και κορίτσια. Γενικός Διευθυντής του Σχολείου είναι σήμερα ο δραστήριος και ακούρατος Αδελφός Μάριος Καπέλλας.

Από το νέο σχολικό έτος 2012-2013, ο ιστορικός Παι-

δικός Σταθμός της Καθολικής Επισκοπής Σύρου «**Η ΦΩΛΙΑ**», στην Άνω Σύρο, ο οποίος ιδρύθηκε το έτος 1882, θα λειτουργεί πλέον σε νέες εγκαταστάσεις, υπό την ιδιοκτησία και τη διεύθυνση της Μονής Αγ. Γεωργίου των Αδελφών των Χριστιανικών Σχολείων «**ΔΕΛΑΣΑΛ**», η οποία έχει ήδη στην ιδιοκτησία της το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο «**Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**». Ο Παιδικός Σταθμός θα διατηρήσει το ιστορικό του όνομα, θα στεγάζεται στις πρότυπες εγκαταστάσεις του Σχολείου αυτού και θα λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση και με νέο εκπαιδευτικό και υπαλληλικό προσωπικό.

Σε αυτό το ιστορικό και αξιόλογο Σχολείο, στολίδι της Σύρου, διδάσκουν άξιοι και ικανότατοι εκπαιδευτικοί, που δίνουν καθημερινά τον προσωπικό τους αγώνα, για να εκπαιδεύσουν τον σύγχρονο μαθητή μένοντας πιστοί στις Λασαλιανές παραδόσεις.

Πρόκειται για 98 χρόνια γνήσιας εκπαιδευτικής και αυθεντικής Λασαλιανής μαρτυρίας, όπου μεταλαμπαδεύονται οι χριστιανικές αξίες, για να οικοδομηθεί πάνω σε αυτές μια χρηστή κοινωνία ανθρώπων που θα προοδεύει σε ατομικό, οικογενειακό και συλλογικό επίπεδο.

Είμαστε βαθειά ευγνώμονες στους αγαπητούς μας FRERES για αυτή την πολύτιμη πολυετή προσφορά τους στο χώρο της Εκκλησίας, της Κοινωνίας, της Οικογένειας και της Εκπαίδευσης, την οποία καρπούμαστε και εμείς στη Σύρο, από την, επί ένα αιώνα, συνεχή και εποικοδομητική παρουσία τους στο νησί μας.

Ισίδωρος Γ. Σαλάχας

Δημοτικό Σχολείο «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

Εγγραφές σχολικού έτους 2012-2013

Από το σχολικό έτος 2012-2013, ο ιστορικός Παιδικός Σταθμός «**Η ΦΩΛΙΑ**» της Καθολικής Επισκοπής Σύρου (έτος ιδρύσεως 1882) θα λειτουργεί πλέον σε νέες εγκαταστάσεις υπό την ιδιοκτησία και τη διεύθυνση της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου των Αδελφών των Χριστιανικών Σχολών «**ΔΕΛΑΣΑΛ**» η οποία έχει ήδη στην ιδιοκτησία της το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο «**Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**».

Ο Παιδικός Σταθμός «**Η ΦΩΛΙΑ**», ο οποίος θα διατηρήσει το ιστορικό του όνομα, θα στεγάζεται στις πρότυπες εγκαταστάσεις του Σχολείου «**Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**» και θα λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση και με νέο εκπαιδευτικό και υπαλληλικό προσωπικό.

Οι κ. Γονείς και Κηδεμόνες οι οποίοι ενδιαφέρονται να γράψουν το παιδί τους στον Παιδικό Σταθμό «**Η ΦΩΛΙΑ**» καθώς και στο Νηπιαγωγείο ή στο Δημοτικό Σχολείο «**Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**», παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Σχολείου για να κλείσουν ραντεβού, να ενημερωθούν και να παραλάβουν το σχετικό πληροφοριακό υλικό.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Από Δευτέρα 14 Μαΐου έως Παρασκευή 15 Ιουνίου 2012

Από τη Διεύθυνση του Σχολείου

Συριανές Ειδήσεις

ΙΕΡΟΤΕΛΕΣΤΙΕΣ

- **30 Μαΐου** Τετάρτη 7 μ.μ. απαγγελία του **Αγ. Ροδαρίου**, περιφορά της Εικόνας της Παναγίας και Θ. Λειτουργία, στον ναό Αγ. Φραγκίσκου, (Αζόλιμος) για τη λήξη του Μαΐου, αφιερωμένου στην Παναγία.

- **3 Ιουνίου:** Της Πεντηκοστής.

- **7 Ιουνίου:** Πέμπτη η προσευχή για τις ιερατικές και μοναχικές ΚΛΗΣΕΙΣ στον ναό Αγ. Ιωσήφ Βήσσα στις 8 μ.μ.

- **10 Ιουνίου:** Της Αγίας Τριάδας. Πανσυριανός εορτασμός της αγ. Δωρεάς στο ναό Ευαγγελίστριας 7 μ.μ. και περιφορά στους δρόμους της πόλης.

- **13 Ιουνίου:** Αγ. Αντωνίου της Παδούσης.

+ Η πανήγυρη στο εξωκλήσι της Φοινικιάς 6,30 μ.μ.

+ Η Κάριπας Βάρης θα εορτάσει τον προστάτη της στον ενορ. ναό Βάρης στις 7 μ.μ.

- **17 Ιουνίου:** Της Αγ. Δωρεάς στις ενορίες.

Στον ενορ. ναό **Ευαγγελίστριας**, κάθε Σάββατο η Θεία Λειτουργία στις 7 μ.μ.

Στη Φανερωμένη η Λειτουργία: Κυριακή 9 πρωί, την Τετάρτη 7 μ.μ.

Στο προσκύνημα των **Αγίων Αναργύρων** (Απάνω Μεριά) η Θεία Λειτουργία κάθε Δευτέρα τον Μάιο στις 6 μ.μ. και από τον Ιούνιο στις 7 μ.μ.

ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ

Έλαβαν το Βάπτισμα:

- Ο Αντώνιος του Ιωάννη Μαραγκού και της Σωτηρίας Μπούρικα στον ενορ. ναό Φανερωμένης στις 12/5.

- Ο Μάρκος του Λεονάρδου Μακρινιώτη και της Άννας Μιχάλοβιτς στον ενορ. ναό Φανερωμένης στις 20/5.

Έλαβαν στο Μυστήριο του Χρίσματος:

- 5 παιδιά της ενορίας Μάννα και 1 του Αγ. Ιακώβου, στο Μάννα στις 12/5.

- 1 παιδί από το Κίνι και 2 από το Πισκοπειό στις 13/5.

Έκαναν την πρώτη τους Κοινωνία:

- 5 παιδιά της ενορίας Μάννα και 1 του Αγ. Ιακώβου, στο Μάννα στις 29/4.

- 2 παιδιά της ενορίας Φανερωμένης στις 6/5.

Τέλεσαν γάμο τους:

- Ο Ιωσήφ Ι. Δαλέζιος και η Φωτεινή Δημ. Αβραμοπούλου στον ενορ. ναό Πάγου στις 5/5.

Απεβίωσαν:

- Ο Βαρθολομαίος Ι. Μαραγκός ετών 88 στην Ποσειδωνία στις 28/4.

- Η Ανδριάντα Δομ. Μαραγκού, ετών 78, στο Μάννα στις 15/5.

- Ο Λεωνίδας Σ. Βαρθαλίτης 90 ετών στον Πάγο στις 18/5.

- Ο Μάρκος Ιωσ. Παλαιολόγος 89 ετών στον Πάγο στις 18/5.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

Θα τελεσθεί μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής:

- Ιωάννας Ισιδ. Ρούσσου (1η επέτειος) τη Δευτέρα 28 Μαΐου και ώρα 7 μ.μ. στον ενορ. ναό Αγ. Ιωσήφ

- Τζώρτζη Γ. Ρούσσου (εκατητή) την Τρίτη 29 Μαΐου και ώρα 6 μ.μ. στο Κοιμητήριο Ερμούπολης.

- Γεωργίας Μακρυωνίτου (1η επέτειος) τη Δευτέρα 4 Ιουνίου και ώρα 6 μ.μ. στον ενορ. ναό Βάρης.

- Ιωάννη Ι. Δουράτσου (40 ημέρες) στις 6 Ιουνίου και ώρα 6,30 μ.μ. στον ενορ. ναό Πάγου.

- Γεωργίου Ιωάν. Ρούσσου ή Μαργαρίτη (1η επέτειος) το Σάββατο 9 Ιουνίου και ώρα 10 π.μ. στον ενορ. ναό Αγ. Ιωσήφ.

- Βαρθολομαίου Ι. Μαραγκού (40 ημέρες) τη Δευτέρα 11 Ιουνίου και ώρα 7 μ.μ. στον ενορ. ναό Αγ. Πέτρου.

- Λουκά Τζ. Πρίντζη τη Δευτέρα 11 Ιουνίου και ώρα 7 μ.μ. στον ενορ. ναό Φανερωμένης.

ΟΙ ΒΡΟΧΕΣ μέχρι 22/5

Στη Φανερωμένη

2008-09: 408 σε σύνολο 408
2009-10: 355 σε σύνολο 393
2010-11: 511 σε σύνολο 520
2011-12: 300

ΠΡΟΣΦΕΡΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

| | |
|---|-----|
| Ανώνυμη | 10 |
| ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ | |
| Ανώνυμη | 20 |
| Αδελφοί Χριστ. Σχολείων | 200 |
| ΑΝΩ ΜΑΝΝΑ | |
| Γεώργιος Πρίντζης | 10 |
| ΒΑΡΗ | |
| Απόστολος Βαρθαλίτης | 5 |
| ΒΗΣΣΑΣ | |
| Ιάκωβος Παλαιολόγος | 20 |
| ΑΘΗΝΑ | |
| Πέτρος Πρίντζης | 50 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | |
| Ανώνυμος | 20 |
| ΚΥΠΡΟΣ | |
| Φραγκισκανές Αδελφές | 50 |
| Ευχαριστούμε θερμά όσους στηρίζετε την εφημερίδα των ενοριών μας. | |



«Η Θύρα της Πίστεως» - 7

Ένα Έτος αφιερωμένο στην Πίστη θα αρχίσουμε από τις 11 Οκτωβρίου 2012. Τότε θα αρχίζει τις εργασίες της η Σύνοδος των Επισκόπων από όλο τον κόσμο, με θέμα «Ο Νέος Ευαγγελισμός για τη μετάδοση της χριστιανικής πίστεως». Ο Πάπας Βενέδικτος, με την Επιστολή του «Η Θύρα της Πίστεως», μας βάζει στο πνεύμα αυτού του Έτους. Εδώ μελετάμε λίγο-λίγο τις αλήθειες της Επιστολής.

Να επιδιώκεις την πίστη!

Με σταθερότητα «να επιδιώκεις την πίστη», όπως όταν ήσουν παιδί, διότι «από βρέφος γνώρισες τα ιερά Γράμματα, που μπορούν να σε καταστήσουν σοφό ως προς τη σωτηρία που χορηγείται από την πίστη στον Ιησού Χριστό» γράφει ο απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο (2Τιμ 2,22 και 3,15).

Αυτή η πρόσκληση είναι και για μας. Κανείς δεν πρέπει να είναι οκνηρός στην πίστη. Η πίστη μας συνοδεύει στη ζωή και μας επιτρέπει να αντιλαμβανόμαστε τα θαυμαστά έργα που κάνει ο Θεός για μας. Η πίστη μας ωθεί να γινόμαστε ζωντανό σημείο της παρουσίας του Αναστημένου Χριστού μέσα στον κόσμο.

Αυτό που ο κόσμος έχει περισσότερο ανάγκη σήμερα, δεν είναι να έχει γύρω του πολλούς βαφτισμένους, αλλά οι βαφτισμένοι να είναι αξιόπιστοι μάρτυρες: να είναι ικανοί να ευαισθητοποιήσουν το νου και την καρδιά των διπλανών τους ώστε να επιθυμούν τον Θεό, να επιθυμούν την αληθινή ζωή, την αστείρευτη.

Η ΠΙΣΤΗ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΣΗ

«Ο λόγος του Θεού να τρέχει και να δοξάζεται» γράφει ο απ. Παύλος (2Θεσ 3,1).

Η πίστη δεν είναι μόνο μια ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ διαδικασία, με την έννοια ότι μου είχαν κάποιες αλήθειες, εγώ τις παραδέχτηκα, τις έβαλα στη βιβλιοθήκη του μυαλού μου, και λέω ότι πιστεύω!

Η πίστη είναι μια ΣΧΕΣΗ με τον Ιησού Χριστό, Κύριο της ζωής και του θανάτου, Σωτήρα μου! Πιστεύω: σημαίνει αισθάνομαι σιγουριά και μπορώ να κοιτάζω το μέλλον· σημαίνει: έχω την εγγύηση ότι ο Θεός με αγαπάει αυθεντικά και πάντοτε.

«Για τον λόγο αυτό είστε γεμάτοι αγαλλίαση, έστω και αν τώρα χρειαστεί να λυπηθείτε λίγο από ποικίλους πειρασμούς. Έτσι η γνησιότητα της πίστεώς σας (που είναι πολυτιμότερη από το χρυσάφι, που αν και χάνεται δοκιμάζεται όμως με τη φωτιά), να βρεθεί άξια για έπαινο και δόξα και τιμή κατά τη φα-

νέρωση του Ιησού Χριστού. Εσείς τον αγαπάτε αν και δεν τον έχετε δει και τώρα χωρίς να τον βλέπετε, όμως τον πιστεύετε και γι' αυτό αισθάνεστε αγαλλίαση και ανέκφραστη και ένδοξη χαρά, ενώ αποκτάτε τον τελικό σκοπό της πίστεως σας, που είναι η σωτηρία των ψυχών σας» (1Πετ 1,6-9).

Με αυτά τα λόγια ο απόστολος Πέτρος μας λέει ότι ο χριστιανός δοκιμάζει και τη χαρά και τον πόνο. Πόσοι Άγιοι πράγματι γνώρισαν τη μοναξιά! Πόσοι πιστοί και σήμερα νιώθουν να σπαίβει ο Θεός ενώ θα ήθελαν να ακούσουν την παρηγορητική φωνή του μέσα στα βάσανά τους!

Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ

Όμως οι δοκιμασίες της ζωής έχουν μεγάλη αξία. Πρώτα μας επιτρέπουν να καταλάβουμε τι σημαίνει ότι ο Ιησούς έπαθε και πέθανε, μας επιτρέπουν να αποδεχτούμε τον πόνο και να συμμετάσχομε στα παθήματα του Χριστού. Αλλά οι δοκιμασίες της ζωής μας επιτρέπουν επίσης να γευθούμε προκαταβολικά εδώ στη γη κάτι από τη χαρά και την ελπίδα στις οποίες μας οδηγεί η πίστη.

Λέει πράγματι ο απ. Παύλος από δική του εμπειρία: «Χαίρομαι για τις αδυναμίες μου, για τις ύβρεις, για τις ανάγκες, για τους διωγμούς και τις στενοχώριες που υποφέρω για τον Χριστό. Πράγματι, τότε που είμαι αδύναμος, τότε είμαι δυνατός» (2Κορ 12,10).

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΝΙΚΗΤΗΣ

Εμείς πιστεύουμε σταθερά ότι ο Κύριος Ιησούς εξόντωσε το κακό και τον θάνατο. Αυτή η σιγουριά, μας κάνει να εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας σ' Εκείνον. Εκείνος είναι παρών ανάμεσά μας, νικάει την εξουσία του Πονηρού (όπως όταν ελευθέρωνε τους δαμονισμένους) και η Εκκλησία παραμένει σημείο της οριστικής συμφιλώσης του ανθρώπου με τον Θεό Πατέρα.

Η Μητέρα του Θεού, η Παρθένος Μαρία «είναι μα-

Ανοικτή ευχαριστήρια επιστολή

Προς όσους εξέφρασαν τις ευχές τους προς τον Επίσκοπό μας Σεβασμ. π. Φραγκίσκο για την 50^ή Επέτειο της Ιερατικής του χειροτονίας, ο ίδιος τους απευθύνει τα εξής:

Αγαπητοί μου αδελφοί, ευχαριστώ τον Θεό για το δώρο 50 χρόνων Ιερατικής ζωής.

Ευχαριστώ και εσάς που θελήσατε να μου εκφράσετε τις ευχές σας και ενώσατε την προσευχή σας στην προσευχή μου για να ευχαριστήσομε μαζί τον Κύριο.

Πέρασαν 50 χρόνια από τότε που ο Μακαριστός Προκάτοχός μου, Επίσκοπος Γεώργιος Ξενόπουλος, επικαλέστηκε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και, με την επίθεση των χειρών του στην κεφαλή μου, με κατέστησε Ιερέα του Υψίστου.

Τα πολύ ωραία χρόνια της Ιερατικής μου ζωής, σύμφωνα με τα σχέδια αγάπης Θεού, ήταν μόνο 12. Ενώ τα υπόλοιπα 38 δεν υπήρξαν όπως τα πρώτα, τα βάρυνε η Επισκοπική Διακονία. Ο επισήθιος ορατός Σταυρός τον οποίο ο προκατόχός μου (ο ίδιος με χειροτόνησε και ιερέα και επίσκοπο), πέρασε στον λαιμό μου ήταν ελαφρύς, αλλά υπήρξε πολύ βαρύς ο αόρατος Σταυρός της Επισκοπικής Διακονίας που έθεσε στον ώμο μου.

Πάντως, για όλα ευχαριστώ τον Κύριο και προσκυνώ το άγιο θέλημά του. Τον ευχαριστώ για ό,τι και όσα μου χορήγησε όλα αυτά τα 50 χρόνια ιερατικής ζωής και τον δοξάζω. Μπορώ να δώσω μαρτυρία για το αληθές του Λόγου του Ευαγγελίου: «Όποιος εγκατέλειψε σπίτι, ή αδελφούς ή αδελφές, ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή παιδιά ή χωράφια για χάρη μου, θα λάβει εκατονταπλάσια και θα κληρονομήσει την αιώνια ζωή» (Μτθ 19,29).

Πράγματι εκατονταπλάσια, και πολύ παραπάνω, μου έδωσε ο Κύριος απ' ό,τι εγώ του έδωσα.

Τον ευχαριστώ πάντοτε.

+ Φραγκίσκος Παπαμανώλης
Καθολικός Επίσκοπος Σύρου,
Θήρας
και Αποστολικός Τοποτηρητής
Κρήτης

κάρια επειδή πίστεψε» (Λκ 1,45). Σ' εκείνην εμπιστευόμαστε αυτό το Έτος της Πίστεως που θα διανύσομε. Με αυτά τα λόγια κλείνει την αποστολική του παραίνεση ο Πάπας Βενέδικτος 16^{ος}.

Λήξη του Κατηχητικού έτους

Την Κυριακή 20 Μαΐου στην πλατεία του Προσκυνημάτων της Παναγίας της Φανερωμένης, εορτάστηκε η λήξη του κατηχητικού έτους 2011-2012, στα δυο Κατηχητικά Κέντρα της τοπικής μας Εκκλησίας.

Ο Επίσκοπός μας π. Φραγκίσκος τέλεσε συλλείτουργο



με τη συμμετοχή των εφημερίων μας. Μαζί με τα παιδιά ήταν παρόντες οι γονείς και οι παππούδες και γιαγιάδες των παιδιών, Μοναχοί και Μοναχές, Κατηχητές, και πολλοί πιστοί.

Στην είσοδο του Κλήρου προς τον χώρο της Ιεροτελεστίας συμμετείχαν τα παιδιά της ΣΤ' Δημοτικού κρατώντας αναμμένα φαναράκια. Φθάνοντας στο Ιερό, τα κάθε παιδί τοποθέτησε πάνω στην Αγία Τράπεζα το φαναράκι του, σύμβολο της πίστεως στην οποία καλλιεργήθηκε καθ' όλη τη χρονιά, και κάθισε σε καθορισμένη θέση στο Ιερό. Τα υπόλοιπα παιδιά του Κατηχητικού ήταν μαζί με τους γονείς τους.

Κηρύττοντας τον λόγο του Θεού ο Επίσκοπος κάλεσε τους γονείς να μη... στέλνουν τα παιδιά τους στη λειτουργία της Κυριακής αλλά

να τα... συνοδεύουν!

Η Ιεροτελεστία ολοκληρώθηκε με το συμβολικό πέρας των απόφοιτων παιδιών των Δημοτικών στον επόμενο κύκλο καλλιέργειας της χριστιανικής τους πίστεως και ζωής: Τα 19 παρόντα παιδιά της ΣΤ' Δημοτικού κλήθηκαν ένα-ένα ονομαστικά και παρέλαβαν από τον Επίσκοπο το αναμμένο φαναράκι (το φως της πίστεως) και έναν έπαινο για τη φοίτησή τους στην Κατήχηση. Στη συνέ-

χεια οι έφηβοι, αγόρια και κορίτσια, των Τμημάτων της ΕΚΝΕ τα υποδεχόταν στην Ομάδα τους, περνώντας στο λαιμό τους το χαρακτηριστικό μοβ φουλάρι της ΕΚΝΕ. Εκ μέρους της Κατηχητικής Επιτροπής προσφέρθηκαν δώρα στις Κατηγήτριες και τους Βοηθούς Κατηχητές. Σε όλα τα παιδιά προσφέρθηκε αναμνηστικό της φοίτησής τους στο Κατηχητικό.

Ως αναγνώριση της τόσο σημαντικής και ανεκτίμητης υπηρεσίας των, οφείλουμε όλοι μας να εκφράσουμε ένα εγκάρδιο ευχαριστώ σε όλα εκείνα τα άτομα που αφιερώνουν μεγάλο μέρος του χρόνου τους και κοπιάζουν, με ένθερμο ζήλο και αδιάκοπη προσφορά, στη διακονία του Λόγου του Θεού και την πραγμάτωση του Διδακτικού Έργου της Εκκλησίας.

Ισίδωρος Γ. Σαλάχας

Παγκόσμια Συνάντηση των Οικογενειών

Αντιπροσωπεία της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδας, θα συμμετάσχει στην Παγκόσμια Συνάντηση των Οικογενειών, που θα πραγματοποιηθεί φέτος στο Μιλάνο της Ιταλίας από 30 Μαΐου ως 3 Ιουνίου, με τη συμμετοχή Οικογενειών από 145 χώρες του κόσμου. Η ελληνική αντιπροσωπεία αποτελείται από τον π. Σεβαστιανό Ροσσολάτο, εφημ. Φανερωμένης, και ένα ζευγάρι από την ενορία του Μάννα: τον Ευθύμιο Αποστολόπουλο και την Αντωνία Ρούσσο, που εργάζονται στον Κύκλο συναντήσεων «Εκείνη και Εκείνος» για παντρεμένα Ζευγάρια στη Σύρο.

Το θέμα της παγκόσμιας συνάντησης θα είναι η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, με επίκεντρο τους δύο πόλους: ΕΡΓΑΣΙΑ και ΓΙΟΡΤΗ.



VII INCONTRO
MONDIALE
DELLE FAMIGLIE
MILANO 2012

ΠΡΟΣΕΥΧΗ της ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και Πατέρα μας, Σε προσκυνούμε! Εσύ, η Πηγή κάθε μορφής κοινωνίας, διαφύλαξε τις οικογένειές μας μέσα στην ευλογία σου, για να είναι χώροι κοινωνίας μεταξύ των συζύγων και πλήρους ζωής που δωρίζεται αμοιβαία μεταξύ γονέων και παιδιών.

Ατενίζομε και θαυμάζομε Εσένα, τον Δημιουργό κάθε τελειότητας και κάθε ωραιότητας. Χορήγησε σε κάθε οικογένεια μια εργασία δίκαιη και αξιοπρεπή, για να έχουμε την αναγκαία τροφή και να γεννόμεστε το προνόμιο να είμαστε συνεργάτες σου στην οικοδόμηση του κόσμου.

Σε δοξολογούμε, Εσένα τον αίτιο της χαράς και της γιορτής. Άνοιξε και στις δικές μας οικογένειες δρόμους χαράς και ανάπαυσης, για να γεννόμεστε από τώρα εκείνη την τέλεια χαρά, που μας χάρισε με τον Αναστημένο Χριστό.

Έτσι οι μέρες μας, μέσα

Σύνδεσμος Ελλήνων Καθολικών Σύρου

Στις 16 Μαΐου, στον Ιερό Ναό Αγ. Φραγκίσκου, στον παραθαλάσσιο οικισμό της Αζολίμνου, τελέστηκε το ετήσιο Μνημόσυνο για τα αποβιώσαντα μέλη του Συνδέσμου Ελλήνων Καθολικών Σύρου, με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού μελών του ιστορικού μας Σωματείου και άλλων πιστών.

Ακολούθησε, στην ευρύχωρη αίθουσα του Ναού, συγκέντρωση του Συνδέσμου μας, όπου δημιουργήθηκε μια μεγάλη ευχάριστη και φιλική παρέα από 130 μέλη. Εκεί έγινε, από τον Πρόεδρο Ισίδωρο Σαλάχα, τον Αντιπρόεδρο Λεονάρδο Παλαιολόγο και το Μέλος του Συμβουλίου Πέτρο Ρούσσο, αναφορά σε πρόσφατες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, που αφορούν τις εξής δραστηριότητες:

1) Οργάνωση προσκυνηματικών ταξιδιών για τα μέλη και τους φίλους του Συνδέσμου στα γειτονικά μας νησιά: Τήνο (συμμετοχή στην εορτή της Ιεράς Καρδιάς του Ιησού στο Πανελλήνιο Προσκύνημα του Εξώμβουργου, στις 8-7-2012) και Νάξο (συμμετοχή στην εορτή της Αγίας Δωρεάς του Κυρίου στη Χώρα Νάξου, στις 22-7-2012, για την εμπύχωση του εκεί ολιγάριθμου καθολικού στοιχείου). Μελετάται η οργάνωση προσκυνηματικών ταξιδιών στη Μύκονο (Οκτώβριος, εορτή Παναγίας του Ροδαρίου) και την Άνδρο (Νοέμβριος, εορτή του Αγ. Ανδρέα).

2) Ετήσια εξαήμερη εκδρομή στα όμορφα νησιά των Σποράδων, κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 2012.

3) Δημιουργία βιβλιοθήκης για τη **διάδοση του Καλού Βιβλίου**, το οποίο στην εποχή μας έχει παραμεληθεί και δεν μπαίνει καθόλου στα σπίτια ή μπαίνει σε ελάχιστα και όχι στο βαθμό που θα έπρεπε. Στην αρχή η βιβλιοθήκη δεν θα λειτουργεί ως Δανειστική, διότι δεν διαθέτουμε τους απαραί-

τητους χώρους, ούτε υλικοτεχνικό εξοπλισμό και κυρίως οικονομικά μέσα. Ευελπιστούμε πως, η πρωτοβουλία μας για την προβολή και διάδοση του Καλού Βιβλίου, θα τύχει ευμενούς υποδοχής και αποδοχής και ότι θα ενθαρρυνθεί και θα υποστηριχθεί με δωρεές βιβλίων από Φορείς, Θεσμούς και Ιδιώτες. Ξεκινάμε με την πεποίθηση ότι αυτή η προσπάθειά μας θα έχει συνέχεια και προοπτική και ότι κάποια στιγμή, πιστεύουμε όχι πολύ μακρινή, θα ολοκληρωθεί με τη δημιουργία μιας αξιόλογης Δανειστικής Βιβλιοθήκης, που θα είναι το εφαλτήριο για την προβολή, διάδοση και μελέτη του Καλού Βιβλίου.

4) Οργάνωση Φιλικών συναντήσεων, με τη συμμετοχή μελών και φίλων του Συνδέσμου, οι οποίες θα πραγματοποιούνται, κατά διαστήματα, σε διάφορες περιοχές της Σύρου και σε χώρους όπως, ενοριακές και άλλες αίθουσες, καταστήματα αναψυχής κ.λ.π. Σκοπός των συναντήσεων αυτών είναι να σχηματίζεται κάθε φορά μια ευχάριστη παρέα, η οποία, ανάμεσα σε καφέ, αναψυκτικό ή ποτό, θα εκφράζεται και θα συζητά ελεύθερα, παρουσιάζοντας και αναλύοντας θέματα, όχι μόνο αυτά που αφορούν το Σύνδεσμό μας, αλλά κυρίως θέματα ειδικότερου και γενικότερου ενδιαφέροντος, που όλους μας αφορούν και που τα συναντάμε στην καθημερινή μας ζωή.

Η ενδιαφέρουσα συγκέντρωσή μας έκλεισε με την προβολή μικρών ταινιών με στιγμιότυπα διδακτικού, κοινωνικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου. Μεγάλο μέρος των προβολών ήταν από τη ζωή στη Σύρο πριν από 50-55 χρόνια, που έφεραν στη μνήμη των μεγαλύτερων, σε ηλικία, εικόνες από τους χώρους όπου έζησαν και τους δρόμους που περπάτησαν, και σκηνές από γεγονότα και δραστηριότητες των Συριανών της τότε εποχής. Τη φροντίδα της συγκέντρωσης του υλικού και της προβολής του, είχε το μέλος μας Αντώνιος Παλαιολόγος, πρώην Γεν. Γραμματέας του Συνδέσμου, την εργασία του οποίου καταχειροκρότησαν οι παρευρισκόμενοι.

Ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τον εφημέριο π. Αντώνιο Βουτσίνο για τη διάθεση της αίθουσας και όλα εκείνα τα άτομα που πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους για την τέλεση του Μνημοσύνου και την οργάνωση της συγκέντρωσης που ακολούθησε.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΒΙΚΑΡΙΑΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ANALECTA CATHOLICA

Θεσσαλονίκη 2012 250 σελ. ISSN 2241 - 1453

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ - 2 ΤΕΥΧΗ, 500 ΣΕΛΙΔΕΣ - 20 €

Μια καινούργια πρωτοβουλία των δραστηριοτήτων του Αποστολικού Βικαριάτου Θεσσαλονίκης ξεκινά: Η επιστημονική περιοδική έκδοση μελετημάτων καθολικής θεολογίας και ιστορίας της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα. Τα μελετήματα του νέου αυτού εντύπου θέλουν να συμβάλουν στη γνώση, να προάγουν την περαιτέρω έρευνα, να ωφελήσουν τη γνώριμία με τον άλλο, τον δυτικό πνεύμονα της κοινής χριστιανικής μας παρακαταθήκης.

Το πρώτο τεύχος περιέχει 6 μελέτες θεολογίας και 1 αδημοσίευτη διδ. διατριβή για την ανθρωπιστική βοήθεια της Αγίας Έδρας στην κατοική Ελλάδα.

Joseph Ratzinger-Βενέδικτος Ιστ', Το ιερατικό λειτουργήμα και ο Σταυρός • Ιωάννης Σπιτέρης, Ιστορική εξέλιξη του πρωτείου στην Ανατολή και στη Δύση • Ιωάννης Ασημάκης, Επιστημολογία της παράδοσης. Η μεθοδολογική χρήση της παράδοσης στη δογματική θεολογία. Η προσέγγιση του W. Kasper. • Θεόδωρος Κοντίδης, Η ενσωμάτωση της ιστοριοκριτικής μελέτης της Βίβλου στη Θεολογία • † Luigi Sartori, Teologia sistematica, domani • Μάρκος Φώσκολος, Το μητρικό πρόσωπο του Θεού στην Αγία Γραφή • Silvia Giugno, La Santa Sede e il problema della fame in Grecia durante la Seconda Guerra Mondiale.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Γραμματεία Αποστολικού Βικαριάτου Τ.Θ. 50808 540 14 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310-835780 E-mail: ioas17@otenet.gr

στην εργασία και την αδελφοσύνη, θα αποτελούν το ξέφωτο που μας επιτρέπει να ατενίζομε το δικό σου μυστήριο αγάπης και φωτός, το οποίο μας αποκάλυψε ο Χριστός ο Υιός σου, μυστήριο το οποίο το Ζωοποιό Άγιο Πνεύμα μας κάνει να προγεύομαστε. Έτσι θα ζούμε χαρούμενοι που αποτελούμε την οικογένειά σου, η οποία πορεύεται προς Εσένα, τον Θεό, που είσαι Ευλογητός στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.