



Ενοριακές Καμπάνες

εφημερίδα των καθολικών ενοριών Σύρου

φύλλο 831

6 Φεβρουαρίου 2015



ΚΩΔΙΚΟΣ 2896



15ήμερη έκδοση • Έτος ίδρυσης 1966

Δ/ντής: π. Ιωάννης Μαραγκός

Ο Κόσμος, μπροστά στους χριστιανούς που διώκονται, σιωπά

«Μπροστά στο μαρτύριο των χριστιανών, ο κόσμος απλά παρακολουθεί! Που και που κάποια αμυδρή κραυγή, και στη συνέχεια σιωπή». Έτσι, επιγραμματικά, περιέγραψε ο καρδινάλιος Angelo Bagnasco (στη Δοξολογία για το τέλος του έτους στην Εκκλησία του Ιησού) πώς ο σημερινός «προοδευμένος κόσμος» αντιμετωπίζει τους χριστιανούς και ιδιαίτερα τους ανά τον κόσμο διωκόμενους χριστιανούς. «Από τα 196 κράτη - πρόσθεσε ο καρδινάλιος - στα 116 το δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας και των μειονοτήτων βρίσκουν από μικρά ως τεράστια και εξοντωτικά εμπόδια. Μεταξύ αυτών που διώκονται, οι Χριστιανοί έχουν τη χειρότερη μοίρα». Ο καρδινάλιος Bagnasco στη συνέχεια υπενθύμισε «το πρόσφατο μαρτύριο των παιδιών στο Ιράκ» και «τη βαρβαρότητα που συνέβη στο Πακιστάν, όπου, έκαψαν ζωντανό σε ένα καμίνι τούβλων, ένα νεαρό ζευγάρι Χριστιανών» κ.α. Τα στοιχεία αυτά στα οποία με μεγάλη συντομία αναφέρθηκε ο καρδινάλιος, είναι παρμένα από την 12η έκθεση για τη «θρησκευτική ελευθερία στον Κόσμο» που διενέργησε το «Ποντιφίκιο Ίδρυμα για την Βοήθεια για την Εκκλησία που Υποφέρει», (ΠΙΒΕΥ) όσον αφορά το σεβασμό της θρησκευτικής ελευθερίας στον κόσμο, για την περίοδο μεταξύ Οκτωβρίου 2012 και του Ιουνίου 2014. Η έκθεση απεικονίζει το βαθμό του σεβασμού της θρησκευτικής ελευθερίας σε 196 χώρες, αναλύοντας τις παραβιάσεις στις οποίες υπόκεινται οι πιστοί κάθε θρησκευτικής πίστης και όχι μόνο οι χριστιανοί.



Στην έκθεση αυτή, εξετάστηκαν 196 χώρες. Στις 116, σχεδόν το 60% από αυτές, σημειώνεται μια ανησυχητική αδιαφορία για τη θρησκευτική ελευθερία. Σε είκοσι χώρες από αυτές, η θρησκευτική ελευθερία δεν υπάρχει και χαρακτηρίζονται ως χώρες «υψηλού» κινδύνου. Σε 14 από αυτές τις χώρες, η άρνηση της θρησκευτικής ελευθερίας συνδέεται με τον ισλαμικό εξτρεμισμό. Οι χώρες αυτές είναι: το Αφγανιστάν, η Σαουδική Αραβία, η Αίγυπτος, το Ιράν, το Ιράκ, η Λιβύη, οι Μαλδίβες, η Νιγηρία, το Πακιστάν, η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, η Συρία, η Σομαλία, το Σουδάν και η Υεμένη. Στις υπόλοιπες έξι χώρες: Αζερμπαϊτζάν, Μιανμάρ, Κίνα, Βόρεια Κορέα, Ερυθραία και Ουζμπεκιστάν οι θρησκευτικές διώξεις διαπράττονται από αυταρχικά καθεστώτα. Από την παραπάνω έκθεση φαίνεται ότι, στον κατάλογο των χωρών όπου υπάρχουν σοβαρές παραβιάσεις της θρησκευτικής ελευθερίας, οι μουσουλμανικές χώρες είναι η πλειοψηφία.

Η φετινή έκθεση διακρίνει τις χώρες σε τέσσερις κατηγορίες ανάλογα με το βαθμό παραβίασης της θρησκευτικής ελευθερίας: υψηλό, μέσο, ανησυχητικό και ήπιο βαθμό.

Η Ασία παραμένει η ήπειρος, όπου η θρησκευτική ελευθερία παραβιάζεται περισσότερο. Ας σημειωθεί ότι στις χώρες εκείνες στις οποίες υπάρχει μια πλειοψηφούσα θρησκεία, αυξάνεται ο φονταμενταλισμός όχι μόνο ο ισλαμικός, αλλά και ο ινδουιστικός και βουδιστικός.

στη σελ. 4 στήλη 1

Η αδράνεια των κυβερνήσεων κάνει τις δωροδοκίες να τείνουν να συναντηθούν με την εξουσία

Σε παλαιότερο κείμενό μας, είχαμε αναφερθεί στους δημοσιογράφους που ταξιδεύουν με τον πάπα Φραγκίσκο στο ίδιο αεροπλάνο και από μια άποψη είναι προνομιούχοι. Ο Πάπας είναι ένας χειμαρρώδης, καλόκαρδος και ζεστός λατινοαμερικάνος, με ιταλικές καταβολές, που χαιρέται τη συναναστροφή, την καλή παρέα και την συζήτηση, δεν αρνείται τις απαντήσεις οι οποίες είναι πάντοτε καθαρές και προσεγμένες, ποτέ σκοτεινές ή διφορούμενες.



Επιστρέφοντας από τη Μανίλα (19/1/2015), μεταξύ άλλων, τον ρώτησαν:

«Στην Μανίλα αναφερθήκατε και στο φαινόμενο της διαφθοράς. Πως την ορίζετε όταν αγγίζει κυβερνήσεις; Μπορεί να υπάρχει διαφθορά και μέσα

στην Εκκλησία;» Και ο Πάπας απαντά:

«Η διαφθορά στο σημερινό κόσμο είναι στην ημερήσια διάταξη. Φωλιάζει εύκολα στους διάφορους θεσμούς, γιατί στον κάθε θεσμό υπάρχει μια ιεραρχία και πολλοί ρόλοι, διευθυντές, υποδιευθυντές, μέσο και κατώτερο προσωπικό. Κάθε όργανο μπορεί να υποκύψει. Η διαφθορά σημαίνει ότι αυτό που εσύ καρπώνεσαι, το αφαιρείς από το λαό. Ο διεφθαρμένος είτε ασκεί την επιχειρηματική δραστηριότητα, είτε ασκεί την διακυβέρνηση, είτε συνεργάζεται σε μια διεφθαρμένη δοσοληψία, κλέβει τους συνανθρώπους του. Τα θύματα είναι εκείνοι που ζουν σε συνθήκες φτώχειας... Σήμερα η διαφθορά είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα.

Το 2001, στην πατρίδα μου, ρώτησα τον επικεφαλής του επιτελείου του Προέδρου της εποχής εκείνης, και για τον οποίο πολλοί πίστευαν ότι δεν ήταν μεταξύ των διεφθαρμένων (αυτό ήταν αλήθεια): Πέστε μου, σας παρακαλώ, από όλη αυτή την βοήθεια σε ρουχισμό και τρόφιμα που στέλνεται τώρα στο εσωτερικό της χώρας ως βοήθεια στους φτωχούς, πόσα φτάνουν στον προορισμό τους; Μου απάντησε, αμέσως αυτός ο άνθρωπος που ήταν καθαρός, «Το 35 %»

Ας έρθουμε τώρα στη διαφθορά που μπορεί να φωλιάζει στα θεσμικά όργανα της Εκκλησίας. Όταν μιλά για Εκκλησία μου αρέσει να μιλά για βαπτισμένους, για πιστούς και να θυμίζω σε μένα και στους άλλους

ότι όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Όταν λοιπόν μιλάμε για διαφθορά, μιλάμε για διεφθαρμένους ανθρώπους ή θεσμούς της Εκκλησίας που διαφθείρονται. Για παράδειγμα, θυμάμαι όταν το 1994, μόλις ονομάστηκε βοηθός επίσκοπος στη γειτονιά του Φλόρες, ήρθαν να με βρουν δύο υπάλληλοι ενός υπουργείου. Και μου είπαν: «Διαπιστώσαμε ότι το ποίμνιο σας είναι πάρα πολύ φτωχό και έχει τόσες ανάγκες... Μπορούμε να σας βοηθήσουμε, εάν θέλετε, μπορούμε να σας δώσουμε 400 χιλιάδες πέσος», τότε το πέσος με το δολάριο ήταν ένα προς ένα, δηλαδή 400 χιλιάδες δολάρια... εγώ απλά άκουγα και εκείνοι συνέχισαν: «για να σας δώσουμε αυτά τα χρήματα, θα σας κάνουμε μια κατάθεση και εσείς στη συνέχεια θα δώσετε σε εμάς τα μισά από αυτά τα χρήματα». Εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα, τώρα τι κάνω ή τους βρίζω ή τους δίνω μια κλωτσιά εκεί που ο ήλιος δεν φωτίζει, ή να κάνω τον ηλίθιο. Διάλεξα να κάνω τον ηλίθιο, και τους είπα, «ξέρετε εμείς οι εκκλησιαστικές περιφέρειες δεν έχουμε τραπεζικούς λογαριασμούς. Για όλα αυτά αρμόδια είναι η Αρχιεπισκοπή. Απευθυνθείτε εκεί.» Έφυγαν και χάθηκαν. Έκανα όμως και μια κακή σκέψη: αν αυτοί οι δύο μου παρουσιαστήκαν απευθείας «χωρίς να ζητήσουν άδεια προσγείωσης» (αυτό είναι μια ισπανική έκφραση που σημαίνει χωρίς κανέναν να τους προσκαλέσει) ίσως είναι γιατί κάποιοι τους είχε πει ναι, αλλά αυτό είναι μια κακή σκέψη... **Η συνέχεια στο επόμενο φύλλο**

ΕΚ ΝΕΩΝ Δρώμενα

Υπεύθυνη στήλης: Αντωνία Βουτσίνου

Γιατί δίνοντας... λαβαίνεις!!!!

Την Κυριακή 18 Ιανουαρίου η συνάντησή μας στο τμήμα Ε.Κ.Ν.Ε Λυκείου είχε ένα εντελώς διαφορετικό θέμα, εκτός προγράμματος της φετινής χρονιάς. Με αφορμή το έτος για την «αφιερωμένη μοναχική ζωή», προσπαθήσαμε να κατανοήσουμε τι είναι η «αφιερωμένη ζωή», να γνωρίσουμε πιο βαθιά τα μοναχικά τάγματα που υπηρετούν στην τοπική μας Εκκλησία της Σύρου και τέλος, να ανακαλύψουμε το πόσο μεγάλος πλούτος είναι για την Εκκλησία αλλά και την Κοινωνία γενικότερα, η μαρτυρία τους και η προσφορά τους.

Συζητώντας συνειδητοποιήσαμε το ερώτημα πόσο πιο φτωχή θα ήταν η Εκκλησία μας και η κοινωνία μας χωρίς την μαρτυρία των μοναχών αλλά και πόσο λίγο τους γνωρίζουμε. Αποφασίσαμε να βγούμε από το «καβούκι» μας (την αίθουσα των συναντήσεων μας) και να πάμε να τους συναντήσουμε.

Έτσι λοιπόν, αποφασίσαμε να επισκεφτούμε το Ησυχαστήριο, όπου η κοινότητα των Αδελφών του Ελέους, ξεδιπλώνει το κύριο μέρος της δραστηριότητας της. Θα ήταν μία καλή ευκαιρία να παρακολουθήσουμε αυτό το τόσο σημαντικό έργο και

να επισκεφτούμε τους ηλικιωμένους. Έτσι κι έγινε. Την επόμενη Κυριακή 25 Ιανουαρίου δώσαμε... ραντεβού στο Ησυχαστήριο. Εκεί, γνωρίσαμε και συζητήσαμε με τους ηλικιωμένους και ανακαλύψαμε ότι κάποιος από αυτούς είναι συγγενής μας. Φυσικά και στην αρχή νιώσαμε μια αμηχανία. Αλλά βλέποντας στα πρόσωπα των ηλικιωμένων πόση χαρά τους έδωσε η επίσκεψή μας, η αμηχανία έσβησε και η δική μας χαρά ήταν επίσης μεγάλη. Διαπιστώσαμε το πόσο αληθινός είναι λόγος του Ιησού «δίνοντας, λαβαίνεις».

Είδαμε από κοντά πόσο δύσκολο είναι το έργο των Αδελφών του Ελέους, αλλά και με πόση τρυφερότητα και χαμόγελο το φέρουν εις πέρας. Η συζήτηση με την αδελφή Άννα Δούναβη μας έλυσε τις απορίες. Μας μίλησε για την αποστολή της ίδιας και της κοινότητας, και με απλότητα απάντησε για το κάλεσμά της. Αυτή η συζήτηση μας βοήθησε να μάθουμε πράγματα, τα οποία ήταν πολύ κοντά μας, αλλά δεν γνωρίζαμε. Φύγαμε δίνοντας το λόγο μας ότι θα τους επισκεφθούμε ξανά σύντομα.

Αντουανέτα Αητουβά

Δραστηριότητες της Κάριτας Σύρου Μια Διακονία Αγάπης και Προσφοράς

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 18-1-2015, η Γενική Συνέλευση των Μελών της Κάριτας Σύρου, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ναού του Αγίου Φραγκίσκου, στην Αζόλιμνο. Στις 4.30 μ.μ. τελέστηκε στο Ναό η Θεία Λειτουργία από τον Σεβασμιότατο Επίσκοπό μας π. Πέτρο Στεφάνου. Συλλειτουργήσαν οι πατέρες Αντώνιος Βουτσίνος-Πρόεδρος της Κάριτας Σύρου-, Νικόλαος Ρούσσοσ και Στέφανος Αρμακόλας. Παραρέθησαν τα Μέλη και οι Εθελοντές της Κάριτας Σύρου και των Κάριτας των Ενοριών και άλλοι πιστοί.

Ακολούθησε στην αίθουσα η Γενική Συνέλευση και ο Πρόεδρος της Κάριτας π. Αντώνιος Βουτσίνος, αφού ευχήθηκε τα ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑ για το 2015, εξέθεσε τα πεπραγμένα της Κάριτας κατά έτος 2014. Είπε, μεταξύ άλλων: «Ήταν πλούσια και πολύπλευρη, κατά το 2014, η δράση της Κάριτας στους τομείς που διακονούν τα μέλη της και οι δεκάδες εθελοντές της, μέσα από την ανιδιοτελή εργασία των οποίων αναδεικνύεται μια εξαιρετική και απaráμιλλη διακονία Αγάπης και Προσφοράς προς τους αναξιοπαθούντες Αδελφούς μας. Οι δραστηριότητες των μελών και των εθελοντών της Κάριτας Σύρου και των

Κάριτας των Ενοριών σε έργα Φιλανθρωπίας και Κοινωνικής συμπαράστασης, επικεντρώνονται στην παροχή βοήθειας σε ανήμπορα ή μοναχικά άτομα, στη διαλογή και ταξινόμηση ρουχισμού που διατίθεται σε αρκετούς αναγκεμένους, στην προετοιμασία και οργάνωση του Παζαριού που είναι μια σημαντική δραστηριότητα, όπου από τα έσοδά του βοηθούνται, ιδίως χρηματικά, άπορα άτομα και Κοινωνική Ιδρύματα, στη συλλογή κηπαίων που στέλνονται σε Ιδρύματα και στο Προσφυγικό Έργο των Κάριτας της Αθήνας, Έργο το οποίο πολλοί Συριανοί ενισχύουν και με το δικό τους οβολό.

Οι κύριες δραστηριότητες της Κάριτας ασκούνται με την παροχή οικονομικής ή υλικής βοήθειας σε πολλούς συνανθρώπους μας -μοναχικά άτομα και οικογένειες-, που βιώνουν έντονα τη φτώχεια και ζουν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Η βοήθεια αυτή δίνεται ανάλογα τις περιπτώσεις: ως αγορά φαρμάκων, ή κάλυψη δαπανών ιατρικών εξετάσεων και επισκέψεων, ή πληρωμή λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και νερού και κατά κύριο λόγο με την προσφορά τροφίμων.

Οι παραπάνω δαπάνες για την παροχή βοήθειας εν μέρει

καλύπτονται από το Ταμείο της Κάριτας Σύρου, δεν θα μπορούσαμε όμως εάν δεν είχαμε την οικονομική στήριξη, αφενός της Κάριτας Ελλάς, με τα Προγράμματα της *ΕΛΠΙΣ 1 και 2* για τα έτη 2013 και 2014, στα οποία συμμετείχε και η Κάριτας Σύρου και αφετέρου του Κοινωνικού Ιδρύματος *ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ*. Και τα δυο Προγράμματα *ΕΛΠΙΣ* χρηματοδοτήθηκαν από Κάριτας της Ευρώπης και υλοποιήθηκαν από την Κάριτας Ελλάς. Πρόκειται για μια σημαντική μηνιαία παροχή βοήθειας, σε ατομικά πακέτα τροφίμων, στα πλέον αναγκαμένα άτομα ή οικογένειες των Εκκλησιαστικών μας Επαρχιών στην Ελλάδα. Από τη βοήθεια αυτή η Κάριτας στη Σύρο μοιράζει κάθε μήνα του 2014, στην αρχή 15 πακέτα, αξίας το καθένα 30 ευρώ και μετά 50 πακέτα αξίας το καθένα 40 ευρώ. Το πρόγραμμα ΕΛΠΙΣ 2 τελειώνει τώρα τον Ιανουάριο 2015. Ελπίζουμε πως αυτή η τόσο σημαντική οικονομική στήριξη προς την Κάριτας Ελλάς θα συνεχιστεί από Κάριτας της Ευρώπης και έτσι θα υπάρξει ένα νέο Πρόγραμμα ΕΛΠΙΣ, για να μπορέσει και η Κάριτας Σύρου συνεχίσει απρόσκοπτα τη παροχή τροφίμων σε άπορους Αδελφούς μας.

Η συνέχεια στο επόμενο φύλλο

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

Για Γεωργία Μ. Χαλαβαζή, ετήσιο μνημόσυνο στις 9/2/15 στις 5 μ.μ. στον Άγιο Ιωσήφ, Βήσσα.

Για Νικόλαο Ι. Ρούσσο (Ταρζάν) 14/2/15 στις 10:00 π.μ. τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο, στον Ιερό Ναό Μεταστάσεως Θεοτόκου Μάννα.

ΑΠΕΒΙΩΣΑΝ

Η Σαλάχα Ιωσηφίνα, ετών 86, στη Βάρη στις 17/12/2014
Ο Αντώνιος Παλαμάρης,

81 ετών στην Ερμούπολη στις 18/12/2014

Η Λαυρεντία Ζάρα, 87 ετών στην Άνω Σύρο στις 23/12/2014

Ο Δημήτριος Ι. Πρίντζης, ετών 50 στο Άνω Μάννα στις 24/12/2014

Ο Νικόλαος Βαφέας 84 ετών στην Άνω Σύρο στις 31/12/2014

Ο Γεώργιος Ρηγούτσος, ετών 74, στη Βάρη στις 24/12/14

Η Σοφία Αλεξ. Ιωάννου, ετών 92 στην Αζόλιμνο στις 4/1/2015

Ο Αντώνιος Κωνστ. Ρούσσοσ, 75 ετών στην Άνω Σύρο

στις 8/1/2015

Ο Νικόλαος Ισιδ. Ρούσσοσ (ή Ταρζάν) ετών 86 στο Μάννα στις 16/1/2015

Ο Μάρκος Μαραγκός, 87 ετών στην Ερμούπολη στις 18/1/2015

Ο Γεώργιος Ν. Χαλαβαζής, ετών 88 στο Βήσσα. στις 21/1/15

Η Ελένη Βεροπούλου, 86 ετών στην Άνω Σύρο στις 26/1/2015

Ο Ιωσήφ Φ. Μαραγκός, ετών 87 στο Κίνι, στις 27/01/15

Ο Αναστάσιος Γ. Καπέλλας, ετών 71 στη Βάρη στις 28/1/15.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Για τις Ενοριακές Καμπάνες

Εις μνήμη Πέτρου και Αγγελικής Βακονδίου η Ευαγγελία Βακονδίου 50 ευρώ στον Ι.Ν. Αγίου Σεβαστιανού

Εις μνήμη Νικολάου Ι. Ρούσσοσ, η σύζυγός του Αντωνέττα αντί στεφάνι 20
Ιωσήφ Γ. Ρούσσοσ 15
Μαρία Λαδά 50
Μαρία Γ. Μαραγκού 15
Λουίζα Ι. Δαλεζίου 15
Αγγελική Ι. Βακονδίου 20

Μάρκος Ι. Ρούσσοσ 10
Νικόλαος Ζάρας 5
π. Αντώνιος Βουτσίνος 20
π. Ιωάννης Στάμος 50
Κων/νος Πατρικιάνος 30
ΑΝΩΝΥΜΟΙ 60
Ορθοδοξία Καρμέλα, Λονδίνο 50
Οι Κοινότητα των Αδ. των Χριστιανικών Σχολίων με την επέτειο του Σχολείου τους «Άγιος Γεώργιος» 310

Στο Σύλλογο «ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΥΡΟΥ»

Ο Σύλλογος Πελοποννησίων Σύρου «Ο ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ» 100
Ο Σύνδεσμος Βετεράνων Ποδοσφαιριστών Σύρου, αντί στεφάνων, στη μνήμη Νικολακόπουλου Αντωνίου 35 και Χαλαβαζή Γεωργίου του Νικολάου 35
Βαγενάς Ανδρέας 100
Εις μνήμη
Βαρθαλίτη Λεονάρδου του Παντελή, αντί στεφάνων, οικ. Χαλαβαζή Λεονάρδου 50 και Ρούσσοσ Μαρία 50
Νικολάου Ι. Ρούσσοσ, η σύζυγός του Αντωνέττα αντί στεφάνι 20
Γεωργίου και Ελπίδας Ρούσσοσ

σου και Αντωνίου και Μαρίας Πρίντζη, οι Πέτρος και Ιωάννα Ρούσσοσ 10
της Μαργαριτούλας μας, Μηνάς και Βιολέττα Ροσσολάτου 20
Λουίζας Ρούσσοσ, η αδελφή της Ειρήνη Ι. Φρέρη και τα ανίψια της Ιωάννης-Ρένα Φρέρης και Μαρία-Γεώργιος Γαδ 100
Νικολάου Ισιδ. Ρούσσοσ, η οικογένεια Μάρκου-Αντέλης Ρούσσοσ από 25 στον Ενοριακό Ναό του Μάννα και στο Σύλλογο «Εθελοντική Αιμοδοσία Σύρου»
Αντί στεφάνου, εις μνήμη Νικολάου Ισ, Ρούσσοσ, οι Πρίντζης Ιωάννης και Γεωργία 50
Ρούσσοσ Μάρκος και Αντέλη 25
Κοσκινάς Δημήτρης και Πρίντζη Αλοΐσια 30
Άλλες

Εις μνήμη Νικολάου Ι. Ρούσσοσ, η σύζυγός του Αντωνέττα αντί στεφάνι, 20 ευρώ στην ΚΑΡΙΤΑΣ, και 20 ευρώ στην ενορία Μάννα
Ο Κοσμάς Πρίντζης πρόσφερε δύο τηλεοράσεις 32 ιντσών εις μνήμη του θείου του, Αντωνίου Παλαμάρη.

15ήμερη έκδοση

Έτος ίδρυσης 1966

Δ/ντής: π. Ιωάννης Μαραγκός

Καθολομενοπούλου & Ευαγγελιστρίας

84100 ΣΥΡΟΣ

τηλ./fax: 22810 82318

e-mail: enoriakes.kampanes@gmail.com

Επιταγές: Αντωνία Ρούσσοσ

Μάννα, Κουρούπι - 841 00 Σύρος

5^η Τακτική εβδομάδα, Μάρκος 1,29-39

Θεραπευμένοι για να υπηρετούμε



Μόλις βγήκαν από τη συναγωγή, ήρθαν στο σπίτι του Σίμωνα και του Ανδρέα, με τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Αμέσως ήνε στον Ιησού για την πεθερά του Σίμωνα, που ήταν στο κρεβάτι με πυρετό. Ο Ιησούς την πήρασε, την έβασε από το χέρι και τη σήκωσε. Ο πυρετός τότε την άφησε

αμέσως, κι αυτή τους υπηρετούσε. Κατά το δειλινό, όταν έδυσε ο ήλιος, τού έφεραν όλους τους αρρώστους και τους δαιμονισμένους, κι όλοι οι κάτοικοι της πόλης είχαν μαζευτεί μπροστά στην πόρτα. Ο Ιησούς θεράπευσε πολλούς που υπέφεραν από διάφορες αρρώστιες, κι έβγαλε πολλή δαιμόνια, δεν τα άφηνε όμως να μιλούν, γιατί τον αναγνώριζαν ότι είναι ο Μεσσίας.

Το πρωί, πολύ πριν ακόμα φέξει, ο Ιησούς βγήκε έξω και πήγε σ' ένα ερημικό μέρος, κι εκεί προσευχόταν. Τον αναζήτησαν όμως ο Σίμων κι οι σύντροφοί του, τον βρήκαν και του ήνε: «Όλοι σε ζητούν». Εκείνος τους ήνε: «Πάμε

στα γειτονικά χωριά, για να κηρύξω κι εκεί, αυτή είναι η αποστολή μου».

Κήρυττε λοιπόν στις συναγωγές τους σ' όλη τη Γαλιλαία, κι έβγαζε τα δαιμόνια.

Για τους μεγαλύτερους

Στοχάζομαι και προσπαθώ να συνειδητοποιήσω.

Α) Ο ευαγγελιστής περιγράφει τη θεραπεία της πεθεράς του Πέτρου με τον όρο 'ήγειρεν', που είναι ο τεχνικός όρος που οι ευαγγελιστές αργότερα θα χρησιμοποιήσουν για να δηλώσουν την Ανάσταση του Ιησού.

Β) «**Ο πυρετός την άφησε κι αυτή τους υπηρετούσε**»: Ο Ιησούς, όταν γιατρεύει, δεν το κάνει για να υπογραμμίσει τη θαυματουργική του δύναμη ή για να δείξει την εύνοια του, αλλά γιατί έτσι καθιστά τον ασθενή ικανό, στην υπηρεσία για τη σωτηρία του ανθρώπου. Ο ευεργετημένος, με τη σειρά του, ευεργετεί. Η δωρεά που έλαβε, αποδίδει καρπούς.

Γ) «**Πάμε αλλού, στα πλησιέστερα χωριά για να κηρύξω κι εκεί. Γι' αυτό το λόγος ήλθα**». Κανένας δεν μπορεί να πει ότι «ο Μεσσίας είναι δικός μου». Παρόλο που δεν αποφεύγει τα πλήθη, ωστόσο παίρνει και αποστάσεις, για να αποφύγει παρεξηγήσεις, γιατί ακόμη η

αποστολή του δεν ολοκληρώθηκε. Λείπει το Πάθος. Ήρθε να κηρύξει το Ευαγγέλιο και όχι να εκπιλήρωσει επιθυμίες, ακόμη και τις πιο θεμιτές και έτσι να δώσει φτερά στην αποστολή του. Δεν ήρθε για να εγκαθιδρύσει τον επίγειο παράδεισο, αλλά ξεκίνησε την πορεία προς την κατάκτηση της Βασιλείας του Θεού που εγκαίνιασε. Τα «θαύματά του» είναι σημεία και πρόγευση της παρουσίας της στον κόσμο.

Ο μαθητής είναι ο «αναστημένος» που μπαίνει στην υπηρεσία των άλλων, στην υπηρεσία της Βασιλείας του Θεού.

Για τους μικρούς μας φίλους

Ο Σίμωνας για τον οποίον μας μιλά το ευαγγέλιο είναι ο ίδιος με τον αγ. Πέτρο. Σήμερα θα κάνουμε την ακροστική του αγ. Πέτρου.

1. Π _ _ _ _ _ αυτός ο απόστολος γιορτάζει μαζί με τον αγ. Πέτρο
2. Ε _ _ _ _ είναι ο Θεός μας
3. Τ _ _ _ _ πρόσωπα
4. Ρ _ _ _ _ επίσκοπος της είναι ο πάπας Φραγκίσκος
5. Ο _ _ _ _ στην αγ. Γραφή είναι γνωστά το Ελαιών, του Σίνα, το Θαβώρ το πέμε και βουνό
6. Σ _ _ _ _ _ _ _ πάνω σ' αυτόν πέθανε ο Ιησούς



Κάθε ανθρώπινο ον επιβάλλεται να αντιμετωπίζεται με ανθρωπιά

Από την Διακήρυξη για μια παγκόσμια ηθική του κοινοβουλίου των παγκόσμιων θρησκειών. Σικάγο 1993

Στο προηγούμενο σημειώμα μας «Κυνηγώντας την Ευτυχία και την χαρά», είχαμε πει ότι θα μπορούσε να είναι χρήσιμο να προβληματιστούμε γύρω από τις οικουμενικές αξίες που βρίσκονται στα βάθη της καρδιάς κάθε ανθρώπου. Αυτές οι αξίες μας ενώνουν και μας οδηγούν πέρα από τα όποια θρησκευτικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και πολιτικά μας όρια.

Το 1993 συνήλθε στο Σικάγο «Το κοινοβούλιο του παγκόσμιων θρησκειών» μια διαθρησκευτική σύναξη 6000 ατόμων, εκ των οποίων οι 200 ήταν επίσημοι απεσταλμένοι από όλες τις θρησκείες όλων των ηπείρων. Στο τέλος αυτής της συνάντησης υπογράφηκε απ' όλους η «Διακήρυξη για μια παγκόσμια Ηθική». Δεν πρόκειται για προσπάθεια δημιουργίας μιας παγκόσμιας θρησκείας ούτε είναι το αποτέλεσμα κάποιου θρησκευτικού μινιμαλισμού. Αντίθετα, είναι μια προσπάθεια να βάλουν όλοι, από κοινού, ότι το καλύτερο έχουν, για την προκοπή της Παγκόσμιας κοινότητας.

Στην «Διακήρυξη για μια παγκόσμια Ηθική», υποδείχθηκαν δύο βασικά κοινά σημεία της Ηθικής των Θρησκειών, που διατυπώνονται διαμέσου δύο αρχών:

Α) Του «Χρυσού Κανόνα» της αμοιβαιότητας: «Μη κάνεις στους άλλους αυτό που οι άλλοι δεν θέλεις να κάνουν σε σένα», (που ήταν το θέμα του προηγούμενου σημειώματός μας).

Β) Η αρχή της Ανθρωπιάς: «Κάθε ανθρώπινο ον επιβάλλεται να αντιμετωπίζεται με ανθρωπιά», που είναι το αντικείμενο του σημερινού σημειώματος.

Από την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (1948)

«Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και με την ίδια αξιοπρέπεια και τα ίδια δικαιώματα. Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση, και οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ τους με πνεύμα αδελφότητας.»

«Απέναντι σε όλες τις εκδηλώσεις απανθρωπιάς οι θρησκευτικές και ηθικές μας πεποιθήσεις διακηρύσσουν:

Κάθε ανθρώπινο ον πρέπει να αντιμετωπίζεται με ανθρωπιά. Αυτό σημαίνει ότι κάθε ανθρώπινο ον - ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, τη φυλή, το χρώμα του δέρματος, τις σωματικές ή πνευματικές ικανότητες, τη γλώσσα, τη θρησκεία, τις πολιτικές πεποιθήσεις, την εθνική ή κοινωνική προέλευση - διαθέτει μια αναφαίρετη και απαραβίαστη αξιοπρέπεια. Όλοι, άτομα και κράτη, πρέπει δεσμευτούν να σεβαστούν αυτή την αξιοπρέπεια και να εξασφαλίσουν αποτελεσματικά την προάσπισή της.»

Ως σχόλια-επεξηγήσεις των παραπάνω σταχυολογούμε μερικά ενδιαφέροντα κείμενα

Εμμανουήλ Καντ, Φιλόσοφος

«Αντιμετώπισε την ανθρωπιά, είτε του προσώπου σου ή οποιουδήποτε άλλου, πάντοτε ως σκοπό και ποτέ απλώς ως μέσο!

Ρόζα Λούξεμπουργκ, Πολιτικός

«Η ελευθερία, μόνο για τους υποστηρικτές της κυβέρνησης ή μόνο για τα μέλη ενός κόμματος, δεν είναι ελευθερία. Η ελευθερία είναι πάντα και μόνο η ελευθερία των ατόμων που μπορούν να σκέφτονται διαφορετικά.»

Ερρίκος Ντυνάν, Ιδρυτής του Ερυθρού Σταυρού

«Σε μια εποχή που γίνεται πολύς λόγος για πρόοδο και πολιτισμό, δεν είναι επειγόντως απαραίτητο, μιας και δυστυχώς, δεν μπορούμε πάντοτε να αποφύγουμε πολέμους, να αναζητήσουμε, με πνεύμα της αληθινής ανθρωπιάς και πολιτισμού, ένα τρόπο για να μετριάσουμε τουλάχιστον ορισμένες μορφές αυτού του «φόβου και τρόμου»;»

Θωμάς Μανν, Συγγραφέας

«Η τάση για κάποιο είδος παγκόσμιου οργανισμού είναι αναμφίβολα παρούσα, και τίποτα τέτοιο δεν είναι δυνατό χωρίς μια σημαντική δόση εκκοσμικευμένου Χριστιανισμού, χωρίς μια νέα χάρτα των δικαιωμάτων,

ένα θεμελιακό νόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρωπίνης αξιοπρέπειας που όλους να δεσμεύει και καθολικά να εγγυάται ένα ελάχιστο σεβασμό για τον Homo Dei.(άνθρωπο του Θεού)»

Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 1964

«Έχω ένα όνειρο ... ότι μια μέρα τα παιδιά εκείνων που ήταν σκλάβοι αδελφικά να κάθονται στο ίδιο τραπέζι με τους γιους εκείνων που κάποτε ήταν ιδιοκτήτες σκλάβων ... Έχω ένα όνειρο ότι μια μέρα τα τέσσερα παιδιά μου θα κρίνονται όχι από το χρώμα του δέρματός τους, αλλά από το χαρακτήρα τους»

Νέλσον Μαντέλα, Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 1993

«Κανείς δε γεννιέται μισώντας ένα άλλο ανθρώπινο ον, λόγω του χρώματος του δέρματός του, για την ιστορία της ζωής του ή της θρησκείας του. Οι άνθρωποι οδηγούνται στο να μάθουν να μισούν. Και, αν μπορούν να μάθουν να μισούν, τότε μπορούν επίσης να διδαχτούν να αγαπούν, γιατί η καρδιά του ανθρώπου βρίσκει την αγάπη πιο φυσικό από το αντίθετό της. Ακόμη και στις χειρότερες στιγμές στη φυλακή ... είδα ένα αμυδρό φως ανθρωπιάς στους φρουρούς.»

Αλβέρτος Σβάτσερ, Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 1952

«Με την ψυχική εμπειρία της ανθρωπιάς, εμείς μένουμε πιστοί στον πραγματικό εαυτό μας, και μέσα από αυτή μπορούμε να είμαστε δημιουργικοί. Με την ψυχική εμπειρία της απανθρωπιάς, τότε είμαστε άπιστοι στους εαυτούς μας και έτσι εκτιθέμεθα σε κάθε σφάλμα.»

Yehudi Menuhin, Μουσικός

«Η προθυμία και ικανότητα να εξολοθρευθούν ολόκληροι πληθυσμοί είναι πολύ διαδεδομένη, σήμερα, όσο ποτέ. Σκοπός μου, και θέλω να τον πετύχω με τη μουσική και με τα εκπαιδευτικά μου σχέδια, εδώ και πολύ καιρό είναι να καταπολεμηθεί αυτό κακό, προωθώντας τη συμφωνία μεταξύ των ανθρώπων, ενισχύοντας και εδραιώνοντας την αίσθηση ότι είμαστε όλοι ανθρώπινα όντα που εξαρτώνται ο ένας από τον άλλο.»

Hannah Arendt, Φιλόσοφος

«Η ιδέα της ανθρωπιάς, τόσο στη θρησκευτική όσο και στη ανθρωπιστική διάστασή της, περιέχει και το καθήκον για μια κοινή ευθύνη.»

Ο Κόσμος σιωπά...

από σελίδα 1 στήλη 2

Στην Αφρική, η πιο ανησυχητική τάση των τελευταίων δύο ετών είναι αναμφίβολα η ανάπτυξη του ισλαμικού φονταμενταλισμού -υπό την ώθηση των ομάδων, όπως η Αλ Κάιντα στο Ισλαμικό Μαγκρέμπ (Βόρεια Αφρική), η Βοκο Haram και η Αλ Σαμπάαμπ, ενώ υπάρχει μια αύξηση των κρουσμάτων της θρησκευτικής μισαλλοδοξίας στην Αίγυπτο, στη Λιβύη και στο Σουδάν. Ωστόσο, πρέπει να σημειώσουμε ότι υπάρχουν ενθαρρυντικά παραδείγματα θρησκευτικού διαλόγου και συνεργασίας στο Καμερούν, στη Νιγηρία, στην Κεντρική Αφρική, στην Ουγκάντα, στη Ζάμπια, στη Νότια Αφρική και στην Κένυα.

Στη Λατινική Αμερική, τα εμπόδια στη θρησκευτική ελευθερία δημιουργούνται από πολιτικές των καθεστώτων ανοιχτά άθεων και στα όρια του αντικληρικαλισμού, όπως αυτές της Βενεζουέλας και του Εκουαδόρ, οι οποίες περιορίζουν την ελευθερία όλων ανεξαιρέτως των θρησκευτικών ομάδων.

Και στην καθ' ημάς Ευρώπη τα πράγματα δεν είναι ρόδινα. Η έκθεση λέει ότι «ο βαθμός παραβίασης της θρησκευτικής ελευθερίας» χαρακτηρίζεται ως «ανησυχητικός» και «σε επιδείνωση», και μάλιστα σε χώρες όπως η Δανία, η Γαλλία, η Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σουηδία και η Νορβηγία. «Στις δυτικές χώρες - λέει - οι θρησκευτικές εντάσεις αυξάνονται εξαπλάσιων πρόσφατων φαινομένων όπως του «επιθετικού αθεϊσμού» και «της Ριζοσπαστικής Φιλελεύθερης εκκοσμίκευσης» και στις δύο περιπτώσεις σχεδόν «αντικληρικαλιστική», οι οποίες αντιδρούν με ιδιαίτερα έντονο τρόπο σε θέματα όπως: θρησκευτικά σχολεία, γάμοι ομοφυλόφιλων, ευθανασία, θέματα βιοηθικής κ.α. «Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη είναι σχεδόν ομόφωνη ότι οι πιστοί πρέπει να είναι ελεύθεροι να ασκούν την πίστη τους ιδιωτικά -σημειώνει η Έκθεση-, υπάρχει πολύ μικρότερη ομοφωνία αν οι πιστοί μπορούν ελεύθερα να εκφράσουν τη πίστη τους σε δημόσιο χώρο.» Αυτό σημαίνει ότι «τα δικαιώματα ορισμένων ομάδων όλο και περισσότερο καταπιέζονται από τα δικαιώματα άλλων ομάδων», π.χ. «κάθε φορά που τα δικαιώματα για την ισότητα των γενών ή των ομοφυλόφιλων συγκρούονται με τα δικαιώματα της συνείδησης των πιστών, συνήθως είναι τα δικαιώματα των πρώτων ομάδων που υπερισχύουν των άλλων». Η έκθεση δίνει ως παράδειγμα μιας τέτοιας τακτικής το Ηνωμένο Βασίλειο όπου, όταν οι καθολικοί οργανισμοί που φροντίζουν για τις υιοθεσίες, αρνούνται να εμπιστευτούν παιδιά σε ομοφυλόφιλα ζευγάρια, τους τίθεται το δίλημμα: ή αλλάζουν τους κανόνες λειτουργίας τους ή σταματούν τη δραστηριότητα τους. Τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο τραγικά εξ αιτίας του θρησκευτικού αναλφαβητισμού των δυτικών πολιτικών και των διεθνών μέσων ενημέρωσης.

«Στη Μέση Ανατολή, μετά την ίδρυση του ισλαμικού κράτους, τα πράγματα είναι λίγο πολύ γνωστά τόσο στην έκταση τους όσο και στην τραγικότητά τους. Η ίδρυση του ισλαμικού κράτους διόγκωσε τον ισλαμικό φονταμενταλισμό, που ως τσουνάμι κατάστρεψε και καταστρέφει ολόκληρες θρησκευτικές κοινότητες πρώτιστα τις χριστιανικές και έπειτα όσες δεν είναι σουνιτικές. «Οι Χριστιανοί - αναφέρει η έκθεση - κλήθηκαν να επιλέξουν μεταξύ προσηλυτισμού στο Ισλάμ και εξορίας». Έτσι, από τον Ιούλιο του 2014, οπότε οι τζιχαντιστές κατέλαβαν την πόλη της Μοσούλης, στο κέντρο του βόρειου Ιράκ, τον προηγούμενο μήνα, δεν έμεινε σχεδόν κανένας από τους περίπου 30.000 χριστιανούς που ζούσαν στην πόλη, και για πρώτη φορά μετά από 1600 χρόνια, στη Μοσούλη, δεν θα τελείται η Κυριακάτικη λειτουργία.»

Τέλος η έκθεση εκφράζει την ανησυχία για την εξάπλωση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπου ο φονταμενταλισμός και το θρησκευτικό μίσος «ξεπερνούν τα γεωγραφικά σύνορα με ευκολία.»

«Ξαναγυρίζουμε» στη δοξολογία για το τέλος του Έτους στην οποία κήρυξε ο καρδινάλιος και αναρωτήθηκε:

«Πώς να αντιδράσουμε; Πώς να βοηθήσουμε αυτούς τους πολλούς αδελφούς στην πίστη; Ασφαλώς με την προσευχή και με μια γνήσια και συνειδητή χριστιανική ζωή. Εμπνεόμενοι από τη μοναδική και θαρραλέα εκείνη πίστη που οδήγησε και ενέπνευσε εκείνα τα παιδιά μπροστά στους εκτελεστές τους να ομολογήσουν ότι αγαπούν τόσο τον Ιησού με μια αγάπη τόσο μεγάλη που τους δίνει τη δύναμη να μην τον αρνηθούν.»

«Θα είμαστε στο πλεuro τους, συνεχίσει, όχι συγκαλώντας ακόμη κάποιες συναντήσεις και συνέδρια, αλλά «ευαγγελικά», ανεβαίνοντας στις στέγες και διακηρύττοντας δυνατά τη χαρά μας ότι πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο και με σαφήνεια να υποδείξουμε όλα εκείνα τα δεινά που η κοινωνία μας θέλει να παρουσιάσει και να κωδικοποιήσει ως αναπόσπαστο μέρος του 'κοινού καλού' και που τελικά μπορούν να υπονομεύσουν την υγιή συνύπαρξη των ανθρώπων.»

Και συνέχισε, ο πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιταλικής Ιεραρχίας: «Πόση ντροπή και κοινωνική συστολή για να ομολογήσει κάποιος ότι είναι Χριστιανός, πόση δειλία που παρουσιάζεται ως σύνεση, πόσος φόβος που ντύνεται με τα ρούχα της σφροσύνης και της λεγόμενης λογικής των ίσων αποστάσεων και της ισορροπίας!»

Ας αφήσουμε το αίμα των μαρτύρων να φτάσει μέχρις εμάς, από οποιαδήποτε περιοχή του πλανήτη και αν ξεκινά για να βρέξει και να ποτίσει τις καρδιές μας και να αναθερμάνει στις ψυχές μας την αγάπη για τον Ιησού και την Εκκλησία.»

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

**Προς
το πλήρωμα της Καθολικής
Εκκλησίας Ελλάδος**

Αγαπητοί Αδελφοί και Αδελφές,

Σας πληροφορούμε ότι από τις 3 έως τις 6 Φεβρουαρίου, όλοι εμείς οι Επίσκοποι της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα, θα πραγματοποιήσουμε συνοδικά προσκύνημα στη Ρώμη, στους Τάφους των Κορυφαίων Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, οι οποίοι είναι οι πατέρες μας και οι διδάσκαλοι της πίστώς μας.

Το προσκύνημα αυτό στους Τάφους των Κορυφαίων Αποστόλων, το οποίο κάθε Επίσκοπος έχει υποχρέωση να το κάνει κάθε πέντε χρόνια, έχει εκκλησιολογική σπουδαιότητα. Είναι μια δημόσια πράξη πίστης που θέτει ο Επίσκοπος στη διπλή διάσταση της Εκκλησίας, η οποία είναι ταυτόχρονα Καθολική (παγκόσμια) και Τοπική.

Το προσκύνημα λοιπόν ενός Επισκόπου μιας Τοπικής Εκκλησίας, στους Τάφους των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, σε συνδυασμό με τη συνάντηση με τον Επίσκοπο της Εκκλησίας της Ρώμης, ο οποίος έχει ταυτόχρονα και την αποστολή να «προϊσταται στην αγάπη» όλων των τοπικών Εκκλησιών, και να στηρίζει τους αδελφούς του στην Πίστη, εκφράζει αυτή τη διπλή διάσταση της Εκκλησίας, Καθολικής και Τοπικής.

Ακόμη το προσκύνημα αυτό των Επισκόπων έχει και μια ποιμαντική αναγκαιότητα, η οποία εκφράζεται και εκπληρώνεται με την επίσκεψη στον Επίσκοπο της Ρώμης, τον Πάπα.

Με την επίσκεψη αυτή, κάθε Επίσκοπος ενημερώνει, γραπτά και προφορικά, κάθε πέντε χρόνια, τον Άγιο Πατέρα για την κατάσταση της Εκκλησιαστικής του Επαρχίας και του εκθέτει τους προβληματισμούς του για την πορεία της Παγκόσμιας Εκκλησίας.

Η άμεση ενημέρωση που λαβαίνει ο Άγιος Πατέρας από τους ίδιους τους Επισκόπους όλων των τοπικών Εκκλησιών τον βοηθά να γνωρίζει την παγκόσμια πραγματικότητα που του είναι πολύ χρήσιμη στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που του επιβάλλει η οικουμενική διάσταση της αποστολής του.

Ταυτόχρονα όμως, η αμοιβαία ανταλλαγή απόψεων, η από κοινού αναζήτηση λύσης προβλημάτων μέσω της προσευχής, ο λόγος του Αγίου Πατέρα, στηρίζουν τον κάθε Επίσκοπο στην ποιμαντική του δράση.

Όπως βλέπετε, λοιπόν, πρόκειται για μεγάλες στιγμές εκκλησιολογικής σημασίας για την Τοπική μας Εκκλησία.

Ζητούμε την προσευχή σας ακόμη προς τη Μητέρα του Θεού και Μητέρα όλων των μελών της Εκκλησίας, την Υπεραγία Θεοτόκο Μαρία και τους Αγίους Προστάτες των Εκκλησιαστικών μας Επαρχιών στην Ελλάδα.

Επικαλούμαστε την ευλογία του Θεού επάνω σε όλους σας.

Για την Ιερά Σύνοδο της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος

Άνω Σύρος, 20 Ιανουαρίου 2015

**+ Φραγκίσκος Παπαμανώλης
Επίσκοπος τής Σύρου,
Θήρας και Κρήτης
Πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου
Καθολικής Ιεραρχίας
Ελλάδος**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο κατάστημα «κηροπήγιο» της κ. Πετρούλας Φρέρη, στην οδό Πετροκοκκίνου, δημιουργήσαμε ένα 'πανέρι' με βιβλία Καθολικών εκδοτικών οίκων και συγγραφέων.

Πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα καλύψουμε εν μέρει την έλλειψη ενός "σημείου αναφοράς" για όποιον θα ήθελε είτε να εμβαθύνει θέματα πίστεως ή να γνωρίσει την κοσμοθεωρία της Καθολικής Εκκλησίας, με σοβαρό τρόπο και, όχι με το απλό "έτσι άκουσα, έτσι μου είπαν".

Η παρούσα σημείωση δεν είναι διαφήμιση, αλλά απλή γνωστοποίηση.

Βροχοπτώσεις

Μ. Γιάλος
27/1/14:301 - 27/1/15:507
Τάλαντα
27/1/14:355 - 27/1/15:522
Φοίνικας
27/1/14:358 - 27/1/15:509
Ερμούπολη
27/1/14:311 - 27/1/15:510

Ωράρια λειτουργιών ΣΤΗ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ

Η Θεία Λειτουργία τις Κυριακές και τις Τετάρτες, κατά το μήνα Φεβρουάριο θα τελούνται στις 5 μ. μ.

ΣΤΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Η Θεία Λειτουργία κάθε Δευτέρα, από 16 Φεβρουαρίου, θα τελείται στις 5 μ. μ.