



# Ενοριακές Καμπάνες

εφημερίδα των καθολικών ενοριών Σύρου

φύλλο 843

2 Οκτωβρίου 2015



15ήμερη έκδοση • Έτος ίδρυσης 1966

Δ/ντής: π. Ιωάννης Μαραγκός

## Όταν “σεβόμαστε την αξιοπρέπεια του ανθρώπου, κυριαρχεί η αλληλεγγύη και η αδελφοσύνη”

Ο επίσκοπος, όπως είναι εύλογο, με φόντο την αιτία ίδρυσης και δράσης της μοναχικής κοινότητας της Παναγίας της Ευσπλαχνίας που ενεργούσε ώστε να απολυτρωθούν οι χριστιανοί -αιχμάλωτοι των κάθε είδους πειρατών και μουσουλμανικών στρατών που εξορμούσαν, κυρίως, από την βόρεια Αφρική και κούρσευαν, συνήθως, τις χώρες της νοτιοδυτικής Ευρώπης- για να μη πουληθούν ως σκλάβοι στα διάφορα σκλαβοπάζαρα της εποχής, “πέρασε” από τους τότε υποδουλωμένους χριστιανούς στην τωρινή σκλαβιά των ανθρώπων γενικότερα, (καλώς αν το αντιλαμβανόμαστε κακώς αν εθελουφλούμε).

Κάνει μια απλή διαπίστωση για το σήμερα της ανθρωπότητας, που ενώ πίστεψε ότι μέσω της προόδου στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας η ανθρώπινη ζωή θα βελτιωθεί, διαπιστώνει κάθε μέρα όλο και περισσότερο ότι δυστυχώς μέσω της επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου “χάνει την ανθρωπιά της” και περισσότερο υποδουλώνεται “στην παντοκρατορία του χρήματος, τη δίψα της εξουσίας και την επιβολή του ισχυρότερου στον αδύναμο.” Έτσι, λοιπόν και ενώ η παγκόσμια οικονομία προοδεύει και γιγαντώνεται και οι “οικονομικοί δείκτες” και “οι ολίγοι” ευημερούν, ο παγκόσμιος πλούτος που παράγεται από τους εργαζόμενους φαίνεται ότι “εξαυλώνεται” ενώ η τεράστια πλειοψηφία των ανθρώπων καθημερινά εξαθλιώνεται. Κοινή πλέον η διαπίστωση: “Οι πόλεμοι, με τις τραγικές τους συνέπειες, που ξεσπούν σε διάφορα μέρη του πλανήτη, οι μετανάστες που αυξάνονται, οι πρόσφυγες που πολλαπλασιάζονται και ο πόνος που δεν έχει τελειωμό”.

Η τόσο επιθυμητή “πρόοδος” που ανέμενε κάθε άνθρωπος δεν στάθηκε ικανή “να διαμορφώσει συνθήκες τέτοιες ανάμεσα στα κράτη ώστε να

κυριαρχούσε η ειρήνη και ανάμεσα στους ανθρώπους η αδελφοσύνη και η αλληλεγγύη”, “...ο συνάνθρωπός μας δεν είναι “αδελφός”, αλλά τουναντίον, τον βλέπουμε ως έναν ανταγωνιστή, έναν αντίπαλο που συχνά πρέπει να εξουδετερώσουμε για να επικρατήσουμε. Υπάρχουν, βέβαια, και οι εξαιρέσεις, οι φωτεινές εξαιρέσεις, νησίδες χριστιανικής ευαισθησίας και συμπεριφοράς, αλλά σε γενικές γραμμές οι επιλογές και οι συμπεριφορές μας, πλέον, δεν γίνονται με κριτήριο τον άνθρωπο, αλλά το οικονομικό κέρδος και την ατομική προβολή”.



Αυτή είναι η σύντομη περιγραφή της καθημερινότητας όπου τα πάντα αποφασίζονται και εκτελούνται ως ο Θεός να μην υπήρχε. Ηθελήμενα από τους περισσότερους, όταν μια ανώτερη και απρόσωπη δύναμη που μόνη μέριμνά της είναι να κουρδίζει το ρολόι του Βολταίρου και πέραν τούτου ουδέν. Ο επίσκοπος δεν το είπε, αλλά, με μια ματιά λίγο πιο πέρα από το δάκτυλό μας αυτό είναι εμφανές. Και ο επίσκοπος κατέληξε απευθυνόμενος στους μαθητές του Χριστού και τους ανθρώπους ‘καλής θελήσεως’:

“Μόνο μια κοινωνία, που εμπνέεται από τις αρχές του χριστιανισμού, δίνει στον άνθρωπο τη θέση που του αρμόζει, σέβεται την αξιοπρέπεια του, και κυριαρχεί η αλληλεγγύη και η αδελφοσύνη. Απαιτείται, λοιπόν, όλοι μαζί, αλλά και ο καθένας μας χωριστά, να κάνουμε πράξεις τις χριστιανικές πεποιθήσεις και τα διδάγματα του Ευαγγελίου. Χρειάζεται ο άνθρωπος να βιώνει την πίστη του στην καθημερινότητά του. Στην επαφή και στην επικοινωνία του με το συνάνθρωπο, απαιτείται να αναζητά ο Χριστιανός την ουσία των λόγων του Ιησού, να εμβαθύνει στα νοήματα του Ευαγγελίου, διότι μόνο έτσι η πίστη του είναι συνειδητή και αληθινή”.

στη σελ. 4 στήλη 1

## Ο π. Φραγκίσκος στα Ηνωμένα Έθνη Σπίτι, ψωμί και εργασία

**Αν κάποιος από εσάς δεν είναι πιστός, του ζητώ να μου ευχηθεί το καλό!**

Είναι η πέμπτη φορά που ένας Πάπας επισκέπτεται και απευθύνεται στην Ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό μαρτυρά ότι η Αγία Έδρα πιστεύει στη σπουδαιότητα του θεσμού αυτού που αισίως διανύει το εβδομηκοστό (70) έτος από την ίδρυσή του, ωστόσο επιχειρεί με την επίσημη παρουσία της να ενισχυθεί περαιτέρω και με κανένα τρόπο να αποδυναμωθεί. Έχει μείνει παροιμιώδης η φράση του

δεν έσβησε παρόλες τις τοπικές συρράξεις που ακόμη συνεχίζονται με σφοδρότητα. Ο Πάπας τότε είχε παρουσιαστεί όχι ως “δάσκαλος της αλήθειας” όπως πολλοί περίμεναν ή όπως κάποιοι άλλοι του είχαν συστήσει, αλλά, ως “έμπειρος σε ανθρωπιά”.

Με τα ίδια χαρακτηριστικά απευθύνθηκε και ο πάπας Φραγκίσκος στην Ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών και κάλεσε τον Οργανισμό να μην περιορίζεται σε καλές προθέσεις ή να υποδεικνύει στόχους ή να προωθεί την κατάρτιση στατιστικών. “Πρέπει να διασφαλίσουμε” είπε “οι θεσμοί μας να αποφεύγουν κάθε πειρασμό και να μην περιορίζονται σε ένα στομφώδη νομιναλισμό που το μόνο που προσφέρει είναι να ηρεμεί προς στιγμή τα πνεύματα. Πρέπει να φροντίσουμε ώστε τα θεσμικά μας όργανα να είναι πραγματικά αποτελεσματικά στον αγώνα ενάντια σε όλες τις μάστιγες της ανθρωπότητας”. Ο πάπας Φραγκίσκος ζήτησε η ζωή, να γίνεται σεβαστή σε όλες τις διαστάσεις της. Να επικρατεί πάντα το πνεύμα και η πρακτική των διαπραγματεύσεων και όχι των συρράξεων. Ζήτησε μηδενική ανοχή στα πυρηνικά όπλα, να αποφεύγονται οι ένοπλες επεμβάσεις, και αν παρ’ ελπίδα αυτές είναι αναγκαίες να μην πραγματοποιούνται παρά μόνο υπό την αιγίδα του Ο.Η.Ε. Κατήγγειλε τις κακές και τρισάθλιες συνέπειες της ανεύθυνης κακοδιαχείρισης της παγκόσμιας οικονομίας και την

επιδίωξη, με κάθε κόστος, του μέγιστου κέρδους. Ζήτησε: «οι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί να επαγρυπνούν για την αιεφόρα ανάπτυξη των χωρών, έτσι ώστε να αποφευχθεί οι υπό ανάπτυξη χώρες να υποβάλλονται σε τέτοια ασφυκτική πίεση από τα συστήματα των πιστοληπτικών ιδρυμάτων που κάθε άλλο παρά προάγουν την πρόοδο τους υποβάλλοντας τους πληθυσμούς των χωρών αυτών σε μεγαλύτερη φτώχεια, σε αποκλεισμούς και απόλυτη εξάρτηση.

**«Η επιτακτική ανάγκη της δικαιοσύνης:  
Σπίτι, ψωμί και εργασία»**

Ο Πάπας γνωρίζει ότι η δικαιοσύνη δεν μπορεί να περιμένει, η ανάγκη ύπαρξης δικαιοσύνης στην καθημερινότητα όλων των ανθρώπων είναι επιτακτική: “Σύμφωνα με τον κλασικό ορισμό “δικαιοσύνη” σημαίνει: “Να αποδοθεί στον καθένα ότι του ανήκει”. Αυτό σημαίνει ότι κανένα άτομο ή ομάδα ατόμων μπορεί να θεωρηθεί παντοδύναμο και ότι του επιτρέπεται να ποδοπατεί την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των άλλων ατόμων ή των κοινωνικών ομάδων. Η κατανομή της εξουσίας (πολιτική, οικονομική, στρατιωτική, τεχνολογική, κλπ.) που γίνεται ανάμεσα σε μία πληθώρα υποκειμένων, δημιουργεί ένα νομικό σύστημα που ρυθμίζει τις απαιτήσεις και τα συμφέροντα και διενεργεί τον περιορισμό της εξουσίας. Το φυσικό περιβάλλον και ο απέραντος κόσμος των

στη σελ. 4 στήλη 1



πάπα Παύλου του 6ου κατά την πρώτη παρουσία ενός πάπα στον ΟΗΕ, στις 4/10/1965, όταν φώναξε: «Jamais plus la guerre! “Ποτέ πια πόλεμος”, εκφράζοντας τότε τις μεγάλες ελπίδες που είχε εναποθέσει πάνω στον Ο.Η.Ε. η Καθολική Εκκλησία, είκοσι (20) χρόνια από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και μέσα στην καρδιά του Ψυχρού πολέμου. Αυτή η ελπίδα ποτέ

## ΕΚ Νέων δρώμενα

Υπεύθυνη στήλης: Αντωνία Βουτσίνου

### Ένα ταξίδι... με τη «Φανερωμένη»

Όπως κάθε χρόνο, με την Βραδιά Νεολαίας, δηλαδή με την Βραδιά αφιερωμένη στην Παναγία μας την Φανερωμένη ξεκινάει και η ποιμαντική μας δράση ως Καθολική Νεολαία Σύρου.

Φέτος, ο προσκυνηματικός χαρακτήρας που δόθηκε αφορούσε ένα ΤΑΞΙΔΙ.

«Ένα ταξίδι μέσα από το τάγμα της», ήταν ο τίτλος, μέσα από το οποίο με ιστορική αναδρομή γνωρίσαμε τον Άγιο Πέτρο Νολάσκο, τα ταξίδια καθώς το τεράστιο έργο προσφοράς και φιλανθρωπίας του υπέρ των χριστιανών σκλάβων αλλά και την ευλάβεια και μεσιτεία ολόκληρου του τάγματος που δημιουργήθηκε προς την Παναγία της Λύτρωσης», όπως την αποκαλούν.

Ιδιαίτερα έντονες στιγμές, με νεανικό τρόπο και εύστοχα προετοιμασμένες ήταν και οι συμβολικές πράξεις που παρεμβάλλονταν κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού μας: ένα καλάθι αγάπης, το οποίο γέμισε με τρόφιμα που προσφέραμε για αναγκασμένα αδέρφια μας, μια αλυσίδα σχηματισμένη με τα χέρια μας, χάρτινα καρβάνια στα οποία ο καθένας κλήθηκε να γράψει μια σκέψη-προσευχή, ένα μικρό κερί, καθώς και η υδρόγειος σφαίρα με τα ονόματα όλων, βοηθήσαν τόσο όμορφα και ουσιαστικά να κατανοήσουμε, να συνειδητοποιήσουμε ότι η Παναγία είναι και δική μας μητέρα σήμερα, όπως και τότε, όπως πάντοτε και είναι εκείνη που μας προσφέρει λύτρωση από τα δεσμά μας.

Είναι όμως τα επουράνια αγαθά που κρύβουν την πραγματική ελευθερία, η ανάσα και ανακούφιση που αναζητούμε, είναι μια ανάσα ζωής και ελπίδας που μόνο ο ίδιος ο Θεός Πατέρας μπορεί να μάς χαρίζει.

Έτσι, όπως και οι Μοναχοί/ες, έχοντας αφιε-

ρώσει τη ζωή τους, εμπιστευόμενοι απόλυτα τον Θεό Πατέρα, έτσι και οι νέοι επιθυμούν και θέλουν να δείχνουν εμπιστοσύνη σε Εκείνον αλλά και στο μεσιτικό έργο της Παναγίας της Φανερωμένης, που ως άγρυπνη Μητέρα συντροφεύει όλο τον κόσμο πάντοτε.

Από το Γραφείο Νεολαίας

### Ανακοίνωση ΕΚΝΕ Εφήβων

Είσαι προκεκλημένος κι εσύ!!!

Φτιάχνουμε τα γρανάζια και βάζουμε ΜΑΖΙ μπροστά τις μηχανές ... γιατί ξεκινάμε!!

Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2015, στο Ποιμαντικό Κέντρο «Άγιος Παύλος», στην Ποσειδωνία θα πραγματοποιηθεί η ΠΑΝΣΥΡΙΑΝΗ ΕΝΑΡΞΗ της Ε.Κ.Ν.Ε. ΕΦΗΒΩΝ.

ΜΑΖΙ είναι ... πιο όμορφο, λοιπόν, γι αυτό σε περιμένουμε!!!

Ώρα προσέλευσης: 10.30 π.μ. Ώρα Λήξης: 2.30 μ.μ.

### Ανακοίνωση ΕΚΝΕ Νέων

Με νέο όραμα και στόχους, με ανανεωμένη διάθεση και ανεξάντλητη ενέργεια ...

... ξεκινάμε την ποιμαντική μας χρονιά!!!

Η ΕΚΝΕ Λυκείου την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2015, στις 6.00 μ.μ. ακριβώς (!) δίνει ραντεβού στη φιλία, στο παιχνίδι, στην παρέα, στην προσευχή, στους εμπυχωτές της... στην Αίθουσα Νεολαίας μας, στο κτίριο της Καθολικής Επισκοπής.

Η συνέχεια της ιστορίας... θα αρχίσει να γράφεται... να είσαι κι εσύ παρών!!!

### Συγχαρητήρια Επιστολή της Πανσυριανής Επιτροπής Νεολαίας για τους επιτυχόντες των πανελληνίων εξετάσεων

Συμμεριζόμενοι την μεγάλη σας χαρά, καθώς και τη χαρά των οικογενειών σας, με την ανακοί-

νωση των αποτελεσμάτων για την Εισαγωγή σας σε Ανώτατες και Ανώτερες σχολές, θέλουμε να σας εκφράσουμε τα συγχαρητήρια μας γι' αυτά, αλλά και για την προσπάθεια, τη συνέπεια και τον κόπο που καταβάλατε όλο αυτό το χρονικό διάστημα προετοιμασίας σας.

Ως εμπυχωτές, συνοδοιπόροι και φίλοι σας, γνωρίζουμε πολύ καλά τις στερήσεις που χρειάστηκαν να κάνετε, την πίεση που αισθανόσασταν, τις αμφιβολίες και την μεγάλη ανησυχία που φωλιάζει πάντοτε στην καρδιά.

Όμως, γνωρίζουμε και το συναίσθημα πληρότητας και ικανοποίησης που μπορεί να γεμίσει τις καρδιές και τη ζωή σας. Κι αυτό το συναίσθημα δεν μπορεί παρά να προέρχεται από τον Κύριο μας και Πατέρα μας !!!

Γι' αυτό, σας συμβουλεύουμε και πάλι, όπως κάθε φορά, μένοντας δίπλα σας: «Μην κοιτάζετε το μέλλον με φόβο, αλλά να συνεχίζετε να κρατάτε ανοιχτές τις καρδιές σας, ώστε να δέχεστε τη χάρη του και το φώς του». Το μέλλον εξαρτάται και από το πώς θα ξέρετε να ζείτε τα πολύτιμα χρόνια της ζωής. Και δεν υπάρχουν δυσκολίες ή δοκιμασίες που να μας φοβίζουν, αν παραμένουμε ενωμένοι με τον Θεό, όπως οι κληματοβέργες είναι ενωμένες στο κλήμα, αν δεν χάσουμε τη φιλία μαζί του, εάν του κάνουμε χώρο στη ζωή μας.

Σας προτρέπουμε, λοιπόν, να μην χάσουμε την επαφή μας, αλλά να συνεχιστεί η επικοινωνία σας με την ΕΚΝΕ και τις δραστηριότητες της, να συνεχίσουμε μαζί την πορεία πίστης μας. Γι αυτό, θα μπορούσατε να μας στείλετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, τη νέα σας διεύθυνση στην πόλη που θα βρίσκεστε στο mail μας: eknesyrou@yahoo.gr είτε στο Ekne Syrou(προφίλ Fb)

Εκ μέρους της Πανσυριανής Επιτροπής για την ποιμαντική της Νεολαίας αλλά και όλων των εμπυχωτών σας, σας ευχόμαστε:

«Καλή σταδιοδρομία και καλό ξεκίνημα στη νέα ακαδημαϊκή χρονιά σας»

Γραμματεία ΠΕΝ

### ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Ο Ελευθέριος Βαρθαλίτης του Μιχαήλ και της Ιωάννας (Μάννα), στον Εν.Ναό Μάννα, στις 6/9.

Η Γεωργία Μαραγκού του Γεωργίου και της Ουρανίας (Μάννα), στον Εν.Ναό του Μάννα, στις 13/9.

Η Άννα Μαρία του Ανάργυρου Πρίντζη και της Ρωμίας - Ελένης Τασιοπούλου στις 12/9 στον Εν.Ναό Αγίου Πέτρου στην Ποσειδωνία.

Η Ιωάννα του Γεωργίου Μακρωνίτη και της Ελευθερίας Μπάλα, στις 20/9 στον Εν. Ναό Βάρης.

### ΓΑΜΟΙ

Ο Όμηρος - Ηρόδοτος Ζέλιος του Νικ. και η Νικολέττα

Ιαννακόνη του Γαρ., στον Ε.Ν. Ευαγγελιστριάς στις 28/8.

Ο Στυλιανός Μπουντούρης του Δημ. και η Νικολέττα Ρούσσου του Κοσμά, στον Ε.Ν. Ευαγγελιστριάς στις 5/9.

Ο Γεώργιος Μηλιαράς του Παν. και η Μαρίσκα Ρούσσου του Αντωνίου, στον Ε.Ν. Ευαγγελιστριάς, στις 6/9.

Ο Ρούσος Κοσμάς του Νικ. και η Αικατερίνη Δρεπτάκη του Παν. στον Ε.Ν. Ευαγγελιστριάς στις 19/9.

Ο Στέργιος Παν. Παπαναστασίου και η Αγγελική Φρ. Βακονδίου στον Εν. Ναό του Αγ. Ιακώβου, στις 5/9.

Η Γεωργία Μαρίνου Ρούσου και ο Ιωάννης Κων. Δαφνός στον Εν.Ν. Βάρης.στις

12/9/15.

Ο Ιωάννης Αντ. Βακόνδιος και η Νικολέττα Γ. Βακονδίου στον Εν.Ν. Βάρης.στις 19/9.

Ο Γερονικολός Παρασκευάς και η Μαρία Μυραλίδη στον Ι.Ν. Φανερωμένης. στις 26/9.

### ΑΠΕΒΙΩΣΑΝ

Η Ειρήνη Ιωσ. Δαλεζίου, ετών 85 στο Μάννα στις 22/8.

Η Μαρία Μαρίνου Ρούσου, ετών 81 στη Βάρη στις 9/9.

Η Σοφία Δημητρίου Καπέλλα, ετών 86, στη Βάρη στις 12/9.

Ο Ιωάννης Αντ. Βακόνδιος, ετών 84, στη Βάρη στις 16/9.

Ο Ιωσήφ Σεβ. Ρούσος, ετών 84, στη Βάρη στις 25/9.

Η Άννα Μάρκου Μαραγκού, ετών 89, στην Ερμούπολη στις 10/9.

Η Ρόζα Σολάρη του Ιωάννη, ετών 93, στην Ερμούπολη στις 12/9.

Η Σπεράντζα Παλαιολόγου, ετών 91, στην Ερμούπολη στις 26/9.

### ΔΩΡΕΕΣ

Στις Ενοριακές Καμπάνες  
Ανώνυμοι 180  
Αδ.Αγίου Ιωσήφ 50

Αντώνης Ρούσος	5
Γεώργιος Ξαγοράρης	10
Θεόδωρος Ψαρρός	20
Μάρκος Ρούσος Μηληδώνης	50
Μισακοπούλου	20
Μαργαρίτα Πατσιούρα	10
Μαρία Βαρθαλίτου	10
Σύνδεσμος Ελλήνων Καθολικών	150
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ	
Άννα Β. Πάπιτση	10
Ελένη Αντ. Μαραγκού	20
ΜΑΝΝΑ	
Καίτη Ιωσ. Πρίντζη	15
ΑΘΗΝΑ	
Ανέτα Γ. Ρούσου	10
Νικόλαος Ζάρας	5
Αγγελ. Καλλέγια	30
Ανώνυμος, Πειραιάς	20

### Στο ΣΥΛΛΟΓΟ «ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΥΡΟΥ»

Εις μνήμη  
Εμμανουήλ Ζουλουφού, το  
Επιμελητήριο Κυκλάδων  
200.

Αντωνίου Ιωάννου Ρούσου, η οικ. Νικολάου Γεωργίου Χαλαβαζή, 30.

Ξανθάκη Γεωργίου του Λεονάρδου, αντί στεφάνου, ο Βαφέας Γεώργιος, 30.

Ξανθάκη Γεωργίου του Λεονάρδου, η σύζυγός του Μαρία, 25.

Ξύδη Νικολάου - Ποσειδωνία, 50.

Η Ομάδα για το περιβάλλον

του Κάβου της Ποσειδωνίας, 680.

### ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ

Ανάργυρου Ρηγούτσου, η Μαρία Μιχ. Ρηγούτσου, στον Ι. Ναό Κινίου 50 Ευρώ. Θεοδώρας Καρβώνη, η οικογένειά της, στον ιερέα, 100 Ευρώ για φτωχό-άνεργο, Ειρήνης & Λεονάρδου Ρούσου, η οικογένεια Μάρκου & Μαρίας Ρούσου, στον Ι.Ναό Αγίας Θηρεσίας 50 Ευρώ. Δήμητρας, χήρας Κων/νου Προβελεγγίου-Κομνηνού, στον Ι.Ναό Κινίου 150 Ευρώ. Δημητρίου Μαραγκού, η κόρη Ρένα στον Ι. Ναό Κινίου 50 Ευρώ. Αντωνίου Ι Ρούσου, η συζ. Άννα Ρούσου, στο Κοιμ. Πάγου 20.

Των Γονέων τους, οι Ιωάννης και Ιωάννα Ρούσου (Βήσας) περίπου 150 κιλά σύκα στο Ησυχαστήριο και σε Οικογένειες.

Άννας και Μάρκου Μαραγκού και Παντελή Δαλεζίου, τα Εγγόνια τους Σοφία και Μάρκος Δαλεζίος, στην Κάριτας Μάννα, 50.

Άννας και Μάρκου Μαραγκού και Παντελή Δαλεζίου, τα παιδιά του Έλπις και Μα-

15ήμερη έκδοση

Έτος ίδρυσης 1966

Δ/ντής: π. Ιωάννης Μαραγκός

Καλομενοπούλου & Ευαγγελιστριάς

84100 Σύρος

τηλ./fax: 22810 82318

e-mail: enoriakes.kampanes@gmail.com

IBAN: GR09 0171 6730 0066 7313 6181 951

Επιταγές: Αντωνία Ρούσου

Μάννα, Κουρούπι - 841 00 Σύρος

4η Οκτωβρίου 2015

## Β΄ κύκλος - 27η Τακτική Κυριακή (Μκ10,2-16)

**Γάμος: όταν η αγάπη γεννά την ενότητα και την αρμονία χαρακτήρων, φύλων και γενεών**

Αγάπη: μαθαίνω να ζω αποδεχόμενος και θυσιάζομενος.

Η γνήσια και αυθεντική ανθρώπινη αγάπη όσο και η συζυγική αγάπη, είναι ένα σπάνιο, ευαίσθητο και εύθραυστο φυτό. Έξοχα όμορφο και γόνιμο σε καρπούς, αλλά είναι λεπτεπίλεπτο: χρειάζεται προσοχή, φροντίδα, στοργή και τρυφερότητα. Δεν είναι δεδομένη (μια φορά για πάντα), απαιτεί επιμονή και προσπάθεια.

Με άλλα λόγια: αγαπάμε με την καρδιά...ναι, αλλά δεν είναι μόνο συναίσθημα, με τη λογική...ναι, αλλά δεν είναι μόνο συλλογισμός και θέληση,

δεν αρκεί μόνο να σκέπτομαι και να θέλω!

Ο Ιησούς μας υποδεικνύει και από τί κινδυνεύει περισσότερο η αγάπη: από τη σκληρότητα της καρδιάς που καταστρέφει τα πάντα. Πράγματι, όταν αυτή υπάρχει δεν έχει πλέον διάθεση κάποιος να ακούσει, να κατανοήσει, να συγχωρέσει.

“Αγάπη χωρίς συγγνώμη δεν υπάρχει”.

Συγγνώμη: κοινή προσπάθεια διαμόρφωσης ενός τρόπου εκτίμησης των πραγμάτων γύρω μας, έτσι που ο καθένας κρατώντας την προσωπικότητα του, καλλιεργεί τη συνύπαρξη προσπαθώντας να δει τα πράγματα με τα μάτια του άλλου, για να “συνυπάρξει” με τον άλλο, να μπορεί να “συγχωρέσει”.

Ο Ιησούς μας δίνει το παράδειγμα: είναι ο ίδιος η αγάπη. Και σε μας, λέει: “αν θες να αγαπάς γίνε ένα με εμένα”.

Ο Ιησούς, τέλος, εξομοιώνει την υπαρξιακή υπόσταση εκείνου που αναζητά τη Βασιλεία του Θεού με ένα παιδί. Η κατάκτηση του καινούργιου κόσμου της Βασιλείας του Θεού δεν είναι αποτέλεσμα στεγνής λογικής και πολύπλοκων συλλογισμών, αλλά,



όπως ένα παιδί δέχεται με χαρά όποιο δώρο του προσφέρεται και είναι ικανό πάντοτε να εκπλαγεί, να χαρεί, να θαυμάσει και στη συνέχεια να το περιεργαστεί για να το καταλάβει. Όπως ένα παιδί που δείχνει εμπιστοσύνη στην καθοδήγηση των γονιών για να ενταχθεί στη ζωή, έστω και αν υπάρχουν φοβές που αυτό (η καθοδήγηση) δεν του αρέσει.

Έτσι είναι και ο μαθητής με τον Θεό Πατέρα και τον Ιησού.

11η Οκτωβρίου 2015

## Β΄ κύκλος - 28η Τακτική Κυριακή (Μκ. 10,17-30)

**“Πλούτος και διαδεσιμότητα”  
Θέλω να κάνω...  
Τί κάνω όμως για να μπορώ να το κάνω αυτό που θέλω;**

Υπάρχει ενθουσιασμός και πάθος στο νεαρό άνδρα που στον Ιησού εντοπίζει εκείνον που θα του δώσει την σωστή απάντηση στο υπαρξιακό του αίτημα: τί μπορώ κάνω περισσότερα για να έχω την αιώνια ζωή;

Ο Ιησούς βλέπει στο πρόσωπο του όλα εκείνα τα



χαρακτηριστικά που διαθέτει και που αν τα αξιοποιήσει θα μπορέσουν να αποδώσουν. Με συμπάθεια λοιπόν του προτείνει:

- να αφήσει πίσω του το παρελθόν του που του εγγυόταν μια οικονομική σιγουριά,
- να γίνει όργανο αλληλεγγύης για κείνους που χρειάζονται βοήθεια και
- να αφήσει τη δική τύχη του με απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό.

Έτσι θα συμμορφωθεί με το ευαγγελικό πνεύμα και θα μεταμορφωθεί η ύπαρξή του.

Ο πλούτος είναι το πρόβλημα. Ο πλούτος δεν είναι κακός, γίνεται κακός αν μας πείσει ότι είναι αναγκαίος για να δώσει νόημα στη ζωή μας, αν τον αντιλαμβανόμαστε ως επιστέγασμα κάθε πράξης μας και αντικείμενο των ελπίδων μας. Ο πλούτος μπορεί να γίνει καλός αν τον αντιλαμβανόμαστε ως “μέσον αλληλεγγύης” προς τον αδύναμο, προς εκείνον που δεν μπορεί να οργανωθεί ώστε να έχει φωνή μέσα στην κοινωνία... αν τον χρησιμοποιούμε μόνον για να κάνουμε μια ελεημοσύνη και να τελειώσουμε... αυτές είναι οι “πρώτες βοήθειες”!!! θα ήπρεπε, αφού νοιώσαμε τόσο βαθιά την ανάγκη του φτωχού, να συνεργαστούμε και να πάμε μαζί σε εκείνη τη κατάσταση που να μη μας έχει ανάγκη.

Το θέμα δεν είναι μόνον “να ξέρω αυτό που πρέπει να κάνω” αλλά και “τί θέλω να κάνω” και “πώς να το κάνω” και εν τέλει “να το κάνω”!

**Για περαιτέρω εμπάθυνση του Λόγου:**  
[enoriaevegelistriassyrou.blogspot.gr](http://enoriaevegelistriassyrou.blogspot.gr)

ρία πρόσφεραν τα έξοδα ασπρίσματος της αίθουσας του κοιμητηρίου Ερμουπόλεως καθώς και δυο ανεμιστήρες.

Γεωργίου και Μαρίας Βαμβακάρη η κόρη Φλώρα σε αναγκασμένη. Ροζίνας Σολάρη, τα αδέρφια της Σιδερής και Μαρία Στεφάνου, στην Κάριτας Κινίου 50 και στην Κατ' οίκο Νοσηλεία 50.

Φραγκίσκας Γαδ, η οικ. Νικολάου και Τερέζα Δαλεζίου στην Κάριτας Κινίου 30.

### ΑΛΜΕΣ ΔΩΡΕΕΣ

Η Μάρθα Χαλαβαζή, στον Ι.Ναό Κινίου, 20 Για τις ανάγκες του Νοσοκομείου μας, ανωνύμως καθ. ιερέας, αγόρασε και πρόσφερε έναν ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ, στο καρδιολογικό τμήμα, αξίας 1600

Η Μαρία Αντ. Καπέλλα στον Ι.Ν. Αγ. Ιακώβου 20

Η Μαρία Αντ. Καπέλλα υπέρ του Ι. Ν. Αγ. Ιακώ-

βου, 20 Ιωάννη Φρ. Βακονδίου η σύζυγος Αγγελική υπέρ του Καθολικού Κοιμητηρίου Ερμουπόλεως, 50

\* \* \*

**Η Θεία Λειτουργία στους Αγίους Αναργύρους Οκτώβριο κάθε Δευτέρα στις 5.00 μ.μ.**

**Προσκυνηματικό ταξίδι ΣΤΗ ΜΗΛΟ**

Στις 7 Οκτωβρίου πανηγυρίζει ο Ι.Ν. Παναγίας του ΡΟΔΑΡΙΟΥ στη Μήλο.

Την Τρίτη, 6 Οκτωβρίου αναχωρεί ο Επίσκοπος και όσοι επιθυμούν να τον συνοδεύσουν και να εμψυχώσουν την τοπική καθ. κοινότητα της Μήλου. Η επιστροφή (αν υπάρχει πλοίο) προβλέπεται την Πέμπτη το μεσημέρι. Όποιος θέλει να συμμετέχει, ας το δηλώσει στον π. Αντώνιο Βουτσίνο, τηλ. 6945554782, το αργότερο μέχρι τις 4 Οκτωβρίου.

## Η ασυμφωνία της Ευρώπης στα μεταναστευτικά ζητήματα παρατείνει την άσκοπη ταλαιπωρία των μεταναστών

**Αντίδραση στην αποτυχημένη έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου για τη μετανάστευση**

Οι οργανώσεις “Κάριτας” σε όλη την Ευρώπη, είναι βαθιά απογοητευμένες από την αδυναμία των ευρωπαϊκών φορέων λήψης αποφάσεων να καταλήξουν σε μία κοινά αποδεκτή λύση για την τρέχουσα μεταναστευτική κρίση. Από αυτή την ανικανότητα προκύπτει σαφώς ότι η Ευρώπη έχει χάσει τον προσανατολισμό της, γεγονός για το οποίο είχε προειδοποιήσει ο Πάπας Φραγκίσκος την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την ομιλία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Νοέμβριο του περασμένου έτους.

Αυτή η αποτυχία όχι μόνο παρατείνει την άσκοπη ταλαιπωρία των εκατοντάδων χιλιάδων μεταναστών και αιτούντων άσυλο, που είναι μπλοκαρισμένοι στα διάφορα σύνορα ολόκληρης της περιοχής των Βαλκανίων, αλλά θέτει σε κίνδυνο την ίδια την “ουσία” της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ένα “κοινό σχέδιο” που βασίζεται στην αλληλεγγύη, τη δημοκρατία και την ελευθερία.

Η “Κάριτας Ευρώπη” (Caritas Europa)

είναι πεπεισμένη ότι υπάρχουν πολλές και καλές λύσεις για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης. Λύσεις που κινούνται μέσα στα πλαίσια του δυνατού, αρκεί να υπάρχει η πολιτική βούληση. Μετα-



Φωτογραφία: Εβελίνα Μανωλά - ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

ξύ άλλων λύσεων, η “Κάριτας Ευρώπη” προτείνει μια “πολλαπλή προσέγγιση” προκειμένου να σωθούν ζωές με αποτελεσματικό τρόπο αλλά και να παραχθούν μακροχρόνια βιώσιμες λύσεις:

### Στην Ευρώπη:

• Δημιουργία “ασφαλών και νόμιμων οδών” προς την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης των ανθρωπιστικών visa και του προσφυγικού καθεστώτος σε όλη την Ευρωπαϊκή

Ένωση. Άρση των θεωρήσεων σε περιπτώσεις κρίσης επέκταση της οικογενειακής επανένωσης προγράμματα επανεγκατάστασης προσαρμοσμένα στις πραγματικές ανάγκες.

• “Συνοδεία” όσων φθάνουν μέσω ασφαλών και νόμιμων οδών με αποτελεσματικές πολιτικές ενσωμάτωσης που ευνοούν την αιεφόρο κοινωνική ένταξη μεταξύ άλλων, μέσω της εργασίας και της ένταξης στην εκπαίδευση, κ.λπ.

### Διεθνώς:

• Συμβολή στην εξασφάλιση συνθηκών διαβίωσης στους προσφυγικούς καταυλισμούς (προσφυγικά camp) έτσι ώστε να προωθείται η περαιτέρω ανθρώπινη ανάπτυξη των προσφύγων, συμπεριλαμβανομένων σχολικών και παιδικών δραστηριοτήτων εκπαίδευσης ενηλίκων και επανένταξης στην αγορά εργασίας σε γειτονικές περιοχές.

• Επένδυση σε διπλωματικά αλλά και πολιτικά μέτρα για τον τερματισμό του πολέμου και την κατάκτηση μιας βιώσιμης ειρήνης στις χώρες που πλήττονται από συγκρούσεις.

## Όταν “σεβόμαστε την αξιοπρέπεια...

από σελίδα 1 στήλη 2

### Προτεραιότητες

Ο Επίσκοπος με την ευκαιρία που η εορτή της Παναγίας της Φανερωμένης συμπίπτει με την επανεκκίνηση ακόμη και εκείνων των ποιμαντικών δραστηριοτήτων που η θερινή ραστώνη επηρεάζει, υπόδειξε και τις δύο βασικές προτεραιότητες που είναι οι δύο άξονες της φετινής ποιμαντικής δράσης:

**A.=** Ο τομέας της οικογένειας, για την οποία πρέπει να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να τη στηρίξουμε. Όπως και πέρυσι, έτσι και εφέτος, όλο το μήνα Οκτώβριο θα πραγματοποιείται στη Ρώμη η Σύνοδος των Επισκόπων. Το θέμα που θα μελετήσουν οι Συνοδικοί Πατέρες, υπό την Προεδρία του Αγίου Πατέρα, του Πάπα Φραγκίσκου, είναι: «Ποιμαντικές προκλήσεις από την οικογένεια».

**B.=** Ο 2ος τομέας είναι το έκτακτο Ιωβηλαίο που θα ζήσουμε εφέτος. Το Ιωβηλαίο της Ευσπλαχνίας. Από τις 8.12.2015 έως τις 26.11.2016 η παγκόσμια Καθολική Εκκλησία θα ζήσει ένα έτος αφιερωμένο στο να ξανα-ανακαλύψει το Ευσπλαχνικό πρόσωπο του Θεού Πατέρα. Καλούμαστε όλοι μας βασιζόμενοι στην ευσπλαχνία του Θεού, να τον πλησιάσουμε και να συμφιλιθούμε μαζί του, αλλά και μαζί με τους αδελφούς μας. Αν ο καθένας μας, αντί να σπέρνει διχόνοια, σπέρνει συγχώρεση και συμφιλίωση, πόσο διαφορετική δεν θα ήταν η ζωή μας!

## Σπίτι, ψωμί και εργασία

από σελίδα 1 στήλη 3

αποκλεισμένων γυναικών και ανδρών, είναι δύο τομείς στενά συνδεδεμένοι μεταξύ τους, ωστόσο οι δεσπόζοντες πολιτικοί και οικονομικοί συσχετισμοί τους έχουν μεταμορφώσει σε εύθραυστα σημεία της πραγματικότητας. Γι' αυτό θα πρέπει να επιβεβαιώσουμε σθεναρά τα δικαιώματά τους με την ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος και θέτοντας τέλος σε κάθε μορφής αποκλεισμό."

Διακήρυξε ότι: "οι φτωχοί και οι αδύνατοι δικαιούνται να είναι οι πρωταγωνιστές της ζωής τους και της τύχης τους, κάτι τέτοιο" συνέχισε "απαιτεί το δικαίωμα στην εκπαίδευση ακόμη και για τα κορίτσια που σε μερικές χώρες αποκλείονται, δικαίωμα που εκπληρώνεται όταν ενισχύεται το βασικό δικαίωμα και η προτεραιότητα της οικογένειας στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών της. Οι κυβερνήτες πρέπει να κάνουν ότι είναι δυνατό ώστε όλοι να κατέχουν μια ελάχιστη υλική και πνευματική βάση που να τους επιτρέπει να έχουν την αξιοπρέπεια τους και την ικανότητα να συγκροτήσουν και να συντηρήσουν μια οικογένεια που είναι το θεμελιώδες κύτταρο για οποιαδήποτε κοινωνική πρόοδο. Αυτό, το ελάχιστο, στο υλικό επίπεδο έχει τρία ονόματα: σπίτι, ψωμί, εργασία, και στο πνευματικό επίπεδο διαθέτει ένα όνομα: ελευθερία πνεύματος, που συμπεριλαμβάνει την θρησκευτική ελευθερία, το δικαίωμα στη εκπαίδευση και μόρφωση και τα άλλα πολιτικά δικαιώματα".

Χαρακτηριστικός είναι ο τρόπος με τον οποίο έκλεισε την ομιλία του ο πάπας Φραγκίσκος: "Αγαπητοί φίλοι, ευλογώ τον καθένα από εσάς με όλη την καρδιά μου. Θα προσευχηθώ για εσάς και τις οικογένειές σας, και ζητώ στον καθένα από εσάς να με θυμάστε στη προσευχή σας" και ο Πάπας κατέληξε: "Και, αν κάποιος από εσάς δεν είναι πιστός, του ζητώ να μου ευχηθεί το καλό!".

## Από το Λόφο της Φανερωμένης: Γιορτινά μηνύματα χωρίς εφησυχασμούς.

Έλεγα πέρυσι τέτοια ημέρα ότι: «Από αρχές Οκτωβρίου οι Ιερείς της Σύρου θα είναι μόλις επτά στον αριθμό. Οι ενορίες μας και οι ποιμαντικές τους ανάγκες παραμένουν οι ίδιες, και αυξάνονται, θα έλεγα. Παράλληλα οι δυνάμεις μας μειώνονται και φοβάμαι ότι όσο περνούν τα χρόνια θα είναι όλο και λιγότερες. Επομένως οφείλουμε, όλοι μαζί, κλήρος και λαός, με πίστη, δίχως να χάσουμε την ελπίδα μας, να αναζητήσουμε νέους τρόπους ποιμαντικής δράσης, κατάλληλους για την εποχή μας, πιο αποτελεσματικούς και πιο ικανούς να κρατήσουν ζωντανές τις Κοινότητές μας και την Εκκλησία μας».

Αυτό το επαναλαμβάνω και εφέτος, αν και όπως βλέπετε κάτι έχει αλλάξει γύρω μας. Υπάρχουν ανάμεσά μας τέσσερις (4) νέοι Ιερείς: Ο π. Μίρεκ, ο π. Πιότρ και ο π. Αντρέας από την Πολωνία και ο π. Κλαούντιο από τη Ρουμανία. Έρθαν στην Ελλάδα για να ενταχθούν στις τρεις (3)

Εκκλησιαστικές μας Επαρχίες, για μερικά χρόνια και να μας βοηθήσουν στο δύσκολο και μεγάλο έργο της Εκκλησίας μας. Θα παραμείνουν στη Σύρο για ένα χρόνο, ώστε να μάθουν την ελληνική γλώσσα και στη συνέχεια -ανάλογα με τις ανάγκες μας- θα τους ανατεθεί μια αποστολή.

Όμως η παρουσία τους δεν πρέπει να μας εφησυχάζει. Η προσευχή μας για νέες κλήσεις στην ιερατική και μοναχική ζωή, πρέπει να είναι συνεχής. Δεν μπορούμε να πούμε ότι: «καλά είμαστε τώρα». Αντίθετα, θα έλεγα, πρέπει να σκεφτούμε ότι δυστυχώς πλέον εμείς από μόνοι μας δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε τον

απαιτούμενο αριθμό ιερέων για τις ανάγκες μας και έτσι ζητάμε τη βοήθεια άλλων εκκλησιών. Τώρα η προσευχή μας πρέπει να είναι πιο εντατική και επίμονη, διότι έχουμε απόλυτη ανάγκη από νέους ιερείς, μοναχούς και μοναχές.



Και οι Έλληνες έφτασαν κάποτε κυνηγημένοι στη Συρία, ζητώντας προστασία. Σε αυτή την σπάνια φωτογραφία από το Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου που το περιοδικό Life αναδημοσιεύει, Έλληνες πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, καταφεύγουν στο Χαλέπι, κατά την ανταλλαγή των πληθυσμών το 1923, μετά τη Συνθήκη της Λωζάνης. Τότε, 17.000 εξαθλιωμένοι Έλληνες κατέφθασαν στις μεγάλες Συριακές πόλεις για να εγκατασταθούν, πρόσκαιρα ή και μόνιμα. Στη λεζάντα της φωτογραφίας, που προφανώς εικονίζει μια σκηνή συσσίτιου, αναγράφεται ότι οι Αμερικανοί σίτισαν 12.000 Έλληνες».

### Με την ευκαιρία του Ιωβηλαίου

«Να είστε σπλαχνικοί, όπως σπλαχνικός είναι και ο Πατέρας σας.»  
(Λκ. 6,36)

Ο Άγιος Πατέρας, Πάπας Φραγκίσκος προκήρυξε ένα έκτακτο Ιωβηλαίο Έτος (από 8 Δεκεμβρίου 2015 έως 20 Νοεμβρίου 2016) με θέμα: την Ευσπλαχνία του Θεού. Το έτος αυτό σκοπό έχει να βοηθήσει τον καθένα μας να μπει σε μια πορεία για να ξαναβρεί το πραγματικό πρόσωπο του Θεού, έτσι όπως μας το αποκάλυψε ο Ιησούς Χριστός.

Η τοπική μας Εκκλησία μάς καλεί να προετοιμαστούμε για να μπορέσουμε να γευτούμε, κατά την διάρκεια του Έτους αυτού, στιγμές αληθινής χάριτος του φιλέουσπλαχνου Θεού Πατέρα.

*Θέλεις να ανακαλύψεις και εσύ  
το ευσπλαχνικό πρόσωπο του Θεού Πατέρα;  
Θέλεις να ζήσεις πιο ευνοϊκά την πίστη σου;*

Σε προσκαλούμε στις κατηχήσεις  
για ενήλικους και νέους,

**κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 19.30  
στον Ι.Ν. Αγίου Ιωσήφ στο Βήσσα,  
Ξεκινάμε την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2015**

