



# Ενοριακές Καμπάνες

εφημερίδα των καθολικών ενοριών Σύρου

φύλλο 845

13 Νοεμβρίου 2015



15ήμερη έκδοση • Έτος ίδρυσης 1966

Δ/ντής: π. Ιωάννης Μαραγκός

Ο μαθητής του Χριστού θεμελιωμένος στην πίστη, ωθείται με την ελπίδα στο απόλυτο μέλλον του Θεού, σίγουρος ότι “εν Χριστώ” μπορεί να το κατακτήσει.

## 8 Νοεμβρίου 2015 Εορτή Παναγίας της Ελπίδας



**Ήταν η 160η φορά που, από κάθε γωνιά της Σύρου, οι ευσεβείς κάτοικοί της συνάχθηκαν στον Καθεδρικό τους Ναό, αφιερωμένο στον Αγ. Γεώργιο στην Άνω Σύρο και τίμησαν με την πρόπευσα μεγαλοπρέπεια αλλά και λιτή, απέρριπτη ευχαριστιακή λειτουργία την Παναγία, Μητέρα του Ιησού Χριστού, της Ελπίδας κάθε χριστιανού. Πράγματι, στις 29 Ιουνίου του 1855, ο τότε επίσκοπος Ιωσήφ Μαρία Αλβέρτη, αφού εγκαινίασε το καλλιμάρμαρο Βήμα που βρίσκεται στο βάθος του Ναού, αριστερά, καθιέρωσε ο εορτασμός της, να τελείται τη 2η Κυριακή του Νοεμβρίου κάθε έτους.**

Ο Επίσκοπος αφού έκανε μια σύντομη ανάλυση της τραγικής πραγματικότητας που ζει ο σημερινός κόσμος και αφού διαπίστωσε ότι όλα οδηγούν μάλλον στην απαισιοδοξία και την απελπισία παρά σε κάποια αισιόδοξη εναντίωση του μέλλοντος, διερωτάται:

“Είναι δυνατόν ένας χριστιανός να ζει μέσα στην απελπισία; Είναι δυνατόν ο χριστιανός που έχει οδηγό στη ζωή του το Χριστό, δηλαδή

την ίδια την Ελπίδα, να αφήνεται στην απελπισία;” και δίνει το σκοπό της λειτουργικής γιορταστικής σύναξης μας: “... είμαστε εδώ για να ζητήσουμε το δώρο της ελπίδας, ώστε με καρδιές γεμάτες Ελπίδα, να γίνουμε φορείς χριστιανικής ελπίδας στην κοινωνία.”

Ο μαθητής του Χριστού: “Ο άνθρωπος της ελπίδας δε σημαίνει ότι ζει με αυταπάτες,” δεν αγνοεί τα δεκάδες προβλήματα που βιώνουν οι άνθρωποι ως οικογένειες, και ως πρόσωπα. Κάθε άλλο. Μπροστά σ’ αυτά υψώνει το ανάστημα του εν Χριστώ βαπτισμένου, δυνατός από την πίστη στον Ιησού που είναι ο Θεός που είναι τώρα ανάμεσα μας, και μας παίρνει από το χέρι και μας οδηγεί στο Μέλλον που είναι ο ίδιος ο Θεός και η ζωή μαζί του. Μια ζωή που εδώ και τώρα μαζί του κάθε μέρα εδραιώνουμε. “Ο χριστιανός,” λοιπόν “ζει για την Ελπίδα του ως θεολογική αρετή γιατί είναι δώρο Θεού που την δωρίζει σε όλους. Έχει ως αντικείμενο το Θεό, και το Θεό ως συνοδοιπόρο στο βίωμα της.

Μοντέλο και παράδειγμα της χριστιανικής Ελπίδας η Παναγία. Θεμελίωσε τη ζωή της πάνω στην εμπιστοσύνη στο Θεό. Και σε κεί-



νον έλπιζε ότι οι υποσχέσεις του θα πραγματοποιηθούν, Σε Εκείνον έλπιζε ενάντια σε κάθε αντιξοότητα που αντιμετώπισε στη ζωή της, ως μητέρα και ως σύζυγος.

Μας καλεί να αντλήσουμε δύναμη και ελπίδα από τον Σωτήρα Ιησού, έμπρακτα μας προτείνει να: «Κάνουμε ό,τι και αν μας πει, (ο Ιησούς)», γιατί η ελπίδα δεν είναι παθητική αποδοχή αλλά εμπλοκή στη διαμόρφωση των γεγονότων, εμπνεόμενοι από τον Ιησού.

Και με το δικό της ας γίνει το θέλημα σου, μας θυμίζει ότι συχνά κάνουμε το λάθος να ζητάμε από το Θεό να προσαρμόσει τα σχέδιά του στις δικές μας επιθυμίες και υποδείξεις, αντί να συμβαίνει το αντίθετο.

Στη κορυφή αυτού λόφου συγκεντρωθήκαμε όχι από συνήθεια ή για τυπικούς λόγους, ή από παράδοση ή γιατί έτσι έκαναν οι πριν από μας, αλλά για να της ζητήσουμε να μας κάνει μετόχους της δικιάς της Πίστης στο Θεό που την κατέστησε μητέρα του Ιησού, μέσω του οποίου, από αγάπη για μας, ενεργεί μέσα στην καθημερινότητα μας για να μας οδηγήσει στο να μοιραστούμε τη ζωή μαζί του και αυτή η Ελπίδα να εμπνέει και να ζωογονεί όλη τη ζωή μας.

## Η ελπίδα: η φιλοδοξία για την ευτυχία που ο Θεός έβαλε στην καρδιά του ανθρώπου

Η αρετή της ελπίδας ανταποκρίνεται στη φιλοδοξία της ευτυχίας την οποία ο Θεός έβαλε μέσα στην καρδιά κάθε ανθρώπου· συναθροίζει τις ελπίδες που εμπνέουν τις δραστηριότητες των ανθρώπων, τις εξαγνίζει για να τις κατευθύνει προς τη Βασιλεία των ουρανών, προστατεύει από την απογοήτευση· στηρίζει σε κάθε εξασθένιση· ανοίγει την καρδιά στην αναμονή της αιώνιας μακαριότητας. Ο δυναμισμός της ελπίδας προφυλάσσει από τον εγωισμό και οδηγεί στην ευτυχία της έμπρακτης αγάπης. (Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας παρ.1818)

Από την ψαλμωδία της Ελπίδας του Ch. Peguy. (1873- 1914)

Η πίστη που προτιμώ, λέει ο Θεός, είναι η ελπίδα. Μια φλόγα που τρεμοπαίζοντας διαπερνά την πυκνότητα των κόσμων.

Μια φλόγα που τρικλίζοντας διαπερνά την πυκνότητα των καιρών.

Μια φλόγα που ασθμαίνοντας διαπερνά την πυκνότητα των σκοταδιών.

Η μικρή ελπίδα προχωρά ανάμεσα στις δύο μεγάλες αδελφές της, αλλά κανείς δεν την προσέχει.

Στο δρόμο τον ανηφορικό, στα χέρια των δύο μεγάλων αδελφών της κρεμασμένη, σύρεται, από χέρι κρατημένη η μικρή ελπίδα προχωρά.

Ανάμεσα στις δυο μεγάλες αδελφές της, φαίνεται να αφήνει να την τραβούν σαν ένα κοριτσάκι που δύναμη δεν έχει να περπατήσει, και με το ζόρι περπατά.

Στην πραγματικότητα είναι κείνη που τις άλλες δυο κάνει να προχωρήσουν, τις τραβά, έτσι που όλες μαζί να προχωρούν.

Η νεαρή ελπίδα είναι η πηγή της ζωής, γιατί είναι εκείνη που από τα συνηθισμένα τις ξεκόβει.

Είναι αυτή που κάνει τη χάρη να αναβλύσει και ορμητικά να τρέξει, γιατί είναι αυτή που το κο-

στούμι του ήθους της συνήθειας αφαιρεί.

Η πίστη χωρίς αυτή, θα είχε τη μορφή της συνήθειας του κόσμου.

Χωρίς αυτή, η αγάπη θα είχε τη μορφή της συνήθους φιλανθρωπίας στο φτωχό.

Η πίστη χωρίς αυτήν, η αγάπη χωρίς αυτήν, η κάθε μια από τη μεριά της και το Θεό συνήθεια θα καταντούσε.

Αυτό που με εκπλήσσει και με κάνει να θαυμάζω, λέει ο Θεός, είναι η Ελπίδα.

Αυτή, η μικρή ελπίδα που έχει τον αέρα πως τίποτα δεν είναι.

Αυτή, η νεαρή αθάνατη ελπίδα.



## Η ΟΜΑΔΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ, Ενημερώνει για τις δραστηριότητες της και σας προσκαλεί.

Στις 18 Οκτωβρίου ξεκινήσαμε τη φετινή μας πορεία.

Πρώτος σταθμός η ενορία του Αγ. Σεβαστιανού την Κυριακή την αφιερωμένη στην Προσευχή για τις Ιεραποστολές.

Η ομάδα μας αν όσο και μικρή αν φαίνεται, έννοια σας είμαστε αρκετοί, προσευχήθηκε μαζί με τα παιδιά της ενορίας και τους υπόλοιπους πιστούς για να μπορέσουμε όλοι με τον τρόπο ζωής μας να μεταδώσουμε τη Χαρά του Ιησού που νοιώθουμε μέσα μας. Αλλά και να αισθανθούμε κοντά στους Ιεραποστόλους που βρίσκονται διασκορπισμένοι στις πέντε ηπείρους που με μεγάλη χαρά, αλλά και με δυσκολίες, προσπαθούν να μεταδώσουν τη χαρά του Ιησού σε όσους μπορούν περισσότερους.

Μετά το τέλος της Θ. Λειτουργίας, σταματήσαμε για λίγο στην ενοριακή αίθουσα όπου πήραμε ένα μικρό κέρασμα και ο αδ. Νικόλαος Πρίντζης, ένας παλαίμαχος συριανός ιεραπόστολος, μας μετέφερε μερικές από τις εμπειρίες του από το Καμερούν όπου ήταν για πάρα πολλά χρόνια Ιεραπόστολος. Η ιεραποστολική του πορεία ολοκληρώθηκε στην Αϊτή. Παρότρυνε τα παιδιά που είναι στην ομάδα μας, στην επόμενη συνάντησή μας να προσπαθήσουν να φέρουν και κάποιο φίλο μαζί τους.

Η επόμενη συνάντησή μας θα είναι στο Δανακό, όπου κάθε χρόνο απαγγέλλουμε το Ιεραποστολικό Ροδάριο σε πορεία προς τον ναό της Προστάτιδας μας, και όλων των Ιεραποστόλων, Αγ. Θηρεσίας.

Προσκαλούμε λοιπόν κάθε άνθρωπο καλής θελήσεως να αφιερώσει λίγο από τον ελεύθερο χρόνο του για να προσευχηθεί μαζί μας:

την Κυριακή 15 Νοεμβρίου στις 4.00 το απόγευμα στο Δανακό.

Σημείο συνάντησης η διασταύρωση Δανακού - Κινίου (θέση Κουντουριδιά).



Το πράσινο για την Αφρική, το κόκκινο για την Αμερική το λευκό για τη Ευρώπη, το μπλε για την Ωκεανία και το κίτρινο για την Ασία.

**Από την επιτροπή  
για τις ιεραποστολές**

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΣΥΡΟΥ  
ΚΑΡΙΤΑΣ ΣΥΡΟΥ

### \* ΠΑΖΑΡΙ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2015 \*

#### Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ανακοινώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί και φέτος κατά την Περίοδο πριν από τα Χριστούγεννα, το Παζάρι της Κάριτας Σύρου, στους χώρους της που βρίσκονται στο κτίριο της Καθολικής Επισκοπής Σύρου στην Ερμούπολη (πιο πάνω από το Νοσοκομείο), κατά τις παρακάτω ημερομηνίες:

23 Νοεμβρίου	-	Δευτέρα
25	»	- Τετάρτη
28	»	- Σάββατο
29	»	- Κυριακή

Όλες τις παραπάνω ημέρες το Παζάρι θα λειτουργεί από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα.

Βοηθήστε, όσοι μπορείτε, το Έργο της Φιλανθρωπίας και της Κοινωνικής Αλληλεγγύης της ΚΑΡΙΤΑΣ, σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, όπου η οικονομική κρίση κυριαρχεί τριγύρω μας.

Προσφέροντας, κατά δύναμη, την υλική και οικονομική μας συνδρομή σε άπορους Συνανθρώπους μας, τους βοηθάμε σημαντικά στην προσπάθειά τους να επιβιώσουν και να μετριάσουν τις πολύ δύσκολες και αντίξοες συνθήκες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους ζωή.

Σύρος 6 Νοεμβρίου 2015

**ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  
ΤΗΣ ΚΑΡΙΤΑΣ ΣΥΡΟΥ**

### ΠΑΝΗΓΥΡΙ

Του Παρεκκλησίου της Πανάχραντου, Εισόδια της Θεοτόκου, στο Δήλι.

**Παρασκευή 20/11  
στις 3,30 μμ  
Παράκληση - Ροδάριο.**

**Σάββατο 21/11  
στις 3,30μμ  
Πανηγυρική Θ. Λειτουργία**

### ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Ο Γεώργιος Ντιρμίση του Μάριο και της Μαρίας-Φραγκίσκας στον Ενοριακό Ναό της Φανερωμένης, στις 11 - 10 - 2015 .

Ο Ιωάννης του Μάρκου Βαρθαλίτη και της Ελένης Ζακέ στον Εν. Ναό Βάρης στις 22/8/15.

Η Άννα του Νικολάου Μαραγκού και της Ελένης Ευφαιμιίδου στον Ι. Ν. Φανερωμένης στις 29/8/15.

Η Αλεξάνδρα του Κοσμά Παλαιολόγου και της Αγγελικής Μπαλαγιάννη στον Εν. Ναό Βήσσα στις 30/8/15.

Η Μαρκησία του Κάρολου Βακόνδιου και της Βιολέτας Συρίγου στον Εν. Ναό Βάρης στις 6/9/15.

### ΓΑΜΟΣ

Η Αγγελική Βακονδίου του Φραγκίσκου και ο Στέργιος Παπαναστασίου του Παναγιώτη, στον Ι.Ν. Αγ. Ιακώβου, Πέτρα, στις 5/9/15

### ΑΠΕΒΙΩΣΑΝ

Η Αγγελική Παναγιώτη Καραβέλα, ετών 80, στην Ερμούπολη, στις 18/10

Ο Αντώνιος Πέτρου Πρίντζης, ετών 87, από τα Χρούσσα, στην Αθήνα 20/10

Η Νικολέττα Ανδροκλή Βαγενά , ετών 72, στην Ερμούπολη στις 27/10

Ο Χρήστος -Γεώργιος Τζ. Βουτσίνος, ετών 73, στον Γαλησσά, στις 31/1

### ΔΩΡΕΕΣ

#### στο Ησυχαστήριο

Εις μνήμη  
Φραγκίσκας Γαδ, ο Γεώργιος Γαδ 30  
Θεοδώρας Καρβώνη, ο Ελπιδοφόρος Καρβώνης 30  
Μαρκίνου Ρούσσου, η οικ. Σεβαστιανού Ρούσσου 300  
Αντωνίου και Θεοδώρας Καρβώνη, τα παιδιά τους 600  
Φραγκίσκας Γαδ, ο Ειρηναίος και Άννα Βουτσίνου 100  
Μαρίας Ξανθάκη, ο Ιωάννης και Άννα Ιωσ, Ξανθάκη 50  
Φραγκίσκας Γαδ, η Ειρήνη Γαβιώτου 50  
Η Μαρία Φρέρη ένα πλήρες γεύμα εις μνήμη συζύγου της.  
Η Αντριάνα Μαραγκού ένα πλήρες γεύμα εις μνήμη συζύγου της.  
Ο Μενέλαος Μαρτινόπουλος, Αθήνα 500  
Ευχαριστώ πολύ Αδ. Άννα

### ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΥΡΟΥ»

Στη μνήμη  
Βιδάλη Μαθαίου, οι: Βαρθαλίτου Μαρία, Μιχαήλ Μαρίνα, Ρούσσου Ειρήνη, Ρούσσου Φλώρα. 55  
Αντωνίου Αγγελίκα, η οικ. Κωνσταντίνου Συνοδινού 10  
Ο Δεσύπρης Νικόλαος, για τους σκοπούς του Συλλόγου 50

### ΑΛΛΕΣ ΔΩΡΕΕΣ

Εις μνήμη  
Των νεκρών της οικογένειας τους, η οικ. Παντελή Φρέρη, σε αναγκασμένο 50  
Γεώργιου και Καντιώς Φρέρη, ο Δημήτριος Φρέρης, στο Κοιμ. Πάγου 50  
Μαργαρώς και Νικολάου Δαλεζίου, τα παιδιά της αδελφής της Ζαμπέτας, αντί στεφάνου στο Καθ. Κοιμητήριο Ερμούπολεως 50  
Η Καρμέλα Ορθοδοξία, Λονδίνο, υπέρ Ι.Ν. Σταυρού Ταλαντα, 50λίρες αγγλ.

### Στις Ενοριακές Καμπάνες

Ερμούπολη  
Μαρία Γ. Μαραγκού 15  
Λουίζα Ι. Δαλεζίου 15  
Μαίρη Ρήγου 30  
Πάγος  
Μάρκος Παλαιολόγος και σύζυγος 20

### Τί κι' άν περνούν τα χρόνια...

Ήρθα στη Σύρο για καλοκαίρι, στην κόρη μου.

Επισκέφτηκα το γηροκομείο της "Παναγίας της Ελπιδας", όπου με περίμενε μια εκπληξη.

Επιθυμία μου ήταν να συναντήσω το σόι μου, μοιλονότι έχω συριανές ρίζες.

Όπως τυχαία, εκεί που συνομιλούσα με τις κυρίες του γηροκομείου και είπα τ όνομά μου, είδα δυο ματάκια να με κοιτούν γεμάτα νοσταλγία.

Είπαμε τα ονόματά μας για να σιγουρευτούμε.

Οι καρδιές μας σκίρτησαν. Κηλαίγαμε και οι δυο μας από χαρά!

Μετά από εβδομήντα ολόκληρα χρόνια, ξαναβρεθήκαμε!

Ήμασταν παιδιά και βρεθήκαμε γερασμένες.

Οι καρδιές μας όμως είναι νέες.

Γυρίσαμε τη σελίδα της ζωής μας αναπολώντας τα περασμένα χαρούμενα παιδικά μας χρόνια !

Ξαναγεννηθήκαμε!

Ευχαριστώ τον Κύριο, που με βοήθησε να ξαναδώ τους συγγενείς ,για τους οποίους έτρεφα και τρέφω παντοτινή εκτίμηση και αγάπη!

**Διαμάντω**

Σημ.Σ Μόνο την ορθογραφία διορθώσαμε

15ήμερη έκδοση

Έτος ίδρυσης 1966

Δ/ντής: π. Ιωάννης Μαραγκός

Καλομενοπούλου & Ευαγγελιστριάς

84100 Σύρος

τηλ. /fax: 22810 82318

e-mail: [enoriakes.kampanes@gmail.com](mailto:enoriakes.kampanes@gmail.com)

IBAN: GR09 0171 6730 0066 7313 6181 951

Επιταγές: Αντωνία Ρούσσου

Μάννα, Κουρούπι - 841 00 Σύρος

**15η Νοεμβρίου, 33η Τακτική Κυριακή.**  
**Από το κατά Μάρκο Αγ. Ευαγγέλιο. (13,24-22)**

## Φοβισμένοι ή αναδαρρημένοι;

«Εκείνες τις ημέρες, ύστερα από αυτά τα δεινά, ο ήλιος θα σκοτεινιάσει και το φεγγάρι δε θα δίνει πια το φως του· τα άστρα θα πέφτουν από τον ουρανό, και οι ουράνιες δυνάμεις που κρατούν την τάξη του σύμπαντος θα διασαλευτούν. Τότε θα δουν τον Υιό του Ανθρώπου να έρχεται πάνω σε σύννεφα με πολλή δύναμη και λαμπρότητα. Αυτός θα στείλει τότε τους αγγέλους και θα συνάξει τους εκλεκτούς του από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, απ' όλα τα πέρατα της γης».

«Πάρτε μάθημα από τη συκιά: όταν πια μαλακώσουν τα κλαδιά της και βγάλουν φύλλα, καταλαβαίνετε ότι πλησιάζει το καλοκαίρι. Έτσι κι εσείς, όταν δείτε να γίνονται αυτά, να καταλάβετε ότι πλησιάζει το τέλος, ότι βρίσκεται πολύ κοντά.

Σας βεβαιώνω πως όλα αυτά θα γίνουν όσο ακόμη ζουν οι άνθρωποι αυτής της γενιάς. Ο σημερινός κόσμος θα πάψει να υπάρχει, τα λόγια μου όμως ποτέ.

Όσο για την ημέρα εκείνη ή για τη στιγμή που θα γίνουν αυτά, κανείς δεν ξέρει, ούτε οι άγγελοι στον ουρανό ούτε ο ίδιος ο Υιός παρά μόνο ο Πατέρας..

### Λόγος του Κυρίου

Ακούγοντας το σημερινό ευαγγελικό κείμενο τί αισθανόμαστε; Φόβο για την αναγγελία του τέλους αυτού του κόσμου ή χαρά για τον νέο κόσμο που ανατέλλει; Είμαστε

έτοιμοι να εγκαταλείψουμε αυτό που μέχρι τώρα ξέρουμε και να αγκαλιάσουμε το καινούργιο που έρχεται να μας συναντήσει;

Αλήθεια είναι ότι κάθε καινούργιο που έρχεται, δεν φθάνει παρά μόνον αν καθεί το παλιό. Όπως τα καινούργια δόντια του παιδιού... δεν βγαίνουν αν δεν πέσουν τα παλιά.

Χάνεται ο παλιός κόσμος και δίνει τη θέση του στον καινούργιο, στον κόσμο της ειρήνης, της δικαιοσύνης και της αγάπης ώστε να εκπληρωθούν έτσι οι υποσχέσεις που ο Θεός, μέσω του Ιησού, έχει κάνει.

Αυτή η αληθινή είναι επίπονη και οδυνηρή... πρέπει να αφήσουμε πίσω μας τον κόσμο που τόσο είχαμε αγαπήσει και εκτιμήσει που ήταν, και είναι, δώρο Θεού. Μια τέτοια μεταμόρφωση δεν πρέπει να είναι αιτία ήττης αλλά χαράς και αγαλησίας γιατί και τον καινούργιο κόσμο με περισσή αγάπη ο ίδιος Θεός τον ετοίμασε για μας και μάλιστα όχι χωρίς εμάς όπως τον πρώτο κόσμο. Πράγματι γι' αυτόν, τον καινούργιο, οι δικοί μας κόποι στοχεύουν στο να κάνουμε δική μας τη ζωή του Χριστού και αυτό δεν είναι χωρίς αξία, κάθε άνθρωπος, ήδη με τις ενέργειες μας κίχλας σήμερα εγκαινιάζουμε, γευόμαστε και εγκαθιδρύουμε τον καινούργιο κόσμο της βασιλείας του Θεού, "όπου ο Θεός θα είναι τα πάντα σε όλους", γι' αυτό και ενθαρρυνόμαστε για να συνεχίσουμε τον καθημερινό μας αγώνα γιατί εί-



να αυτό το νόημα που δίνει αξία σε ότι κάνουμε και με χαρά πάμε σε συνάντησή του.

Αυτή η ελπίδα, ότι βάζοντας στην διάθεση του Ιησού την όποια αξία μας, μας κάνει ακόμη ικανούς να αντιλαμβανόμαστε τα ίχνη του καινούργιου κόσμου έστω και μικρά που για πολλούς είναι χωρίς σημασία, αλλά για μας είναι ενθαρρυντικές ενδείξεις της παρουσίας του Ιησού ανάμεσά μας.

**22 Νοεμβρίου, Γιορτή του Χριστού Βασιλιά του Σύμπαντος.**

## Ένας Βασιλιάς «ιδιόμορφος»

«Βασιλεία» σημαίνει γόητρο, σεβασμός, δύναμη, κυριαρχία, επιβολή.

Στη σημερινή ευαγγελική περικοπή έχουμε την προσωποποίηση της στην παρουσία του Πόντιου Πιλάτου. Απέναντι του έχει τον Ιησού που του παραδόθηκε δέσμιος από το ιερατείο και τους προεστούς του Ισραήλ όχι για να δικαστεί αλλά για να καταδικαστεί. Τους χωρίζει μια άβυσσος.

Και όμως, όταν ο εξουσιαστής ρωτά τον υπόδικο αν είναι ο Βασιλιάς των Ιουδαίων, επειδή με αυτή την κατηγορία τον συνέλαβαν και του τον παρέδωσαν, εκείνος, μέσα στην απόλυτη αδυναμία και εξουθένωση, δεν διστάζει να πει: «ναι είμαι, αλλά, η βασιλεία μου δεν είναι αυτού του κόσμου», όταν κατά την διάρκεια της δημόσιας ζωής του απέφευγε ακόμη και την υπόνοια να του αποδώσουν τον μεσαιωνικού τύπου βασιλικό τίτλο.

Η κυριαρχία του Ιησού, η βασιλεία του Ιησού, δεν επιβάλλεται αλλά προσφέρεται και δεν κάνει τους άλλους να υποφέρουν. Για να επιβληθεί προτιμά να υποφέρει εκείνος, προκειμένου να σώσει τους άλλους δεν περιμένει ευγνώμονα αναγνώριση, δωρίζει παρά αφαιρεί, θυσιάζεται αντί να θυσιάσει.

Το πρόβλημα είναι: μπορούμε να δεχτούμε μια τέτοια κυριαρχία και να την κάνουμε δική μας; Μια κυριαρχία για την ζωή που έχει τον χαρακτήρα της ταπείνωσης και του σταυρού. Μια βασιλεία που δεν εκτιμά το «μετά από αυτή τη ζωή» αλλά που εργάζεται για το «εδώ και τώρα», για να αξιοποιήσει την αλήθεια που ο Θεός έβαλε μέσα στην δημιουργία και καλλιεργεί μέσω του Ιησού.

Άνθρωποι και οργανώσεις μπορεί να εργάζονται και να συμπεριφέρονται δήθεν για χάρη της αλήθειας, αν όμως κοιτάξουμε σε βάθος, όλα κατατείνουν στο ότι εκφράζεται η αγάπη εφ' όσον εξυπη-

ρετεί. Πράγματι, η σημερινή περικοπή περιέχει ένα διάλογο για την αγάπη της αλήθειας, ο Πιλάτος σωστά διερωτάται: Τί είναι η αλήθεια; δεν περιμένει απάντηση, την έχει δώσει, και είναι ότι: προτιμώ επιλέγω και πράττω εκείνο που τώρα εξυπηρετεί και ...πάμε παρακάτω.

**Για περαιτέρω εμπάθυνση του Λόγου:**  
[enoriaevegelistriassyrrou.blogspot.gr](http://enoriaevegelistriassyrrou.blogspot.gr)



**Από το κατά Ιωάννη Αγ. Ευαγγέλιο. (18,28-37)**

Εκείνον τον καιρό οδήγησαν τον Ιησού από το σπίτι του Καϊάφα στο πραιτώριο. Ήταν νωρίς το πρωί.

Ο Πιλάτος μπήκε πάλι μέσα στο πραιτώριο, διέταξε να φέρουν τον Ιησού και τον ρώτησε: «Εσύ είσαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων;» Ο Ιησούς αποκρίθηκε: «Το ρωτάς αυτό από μόνος σου ή σου έχουν μιλήσει άλλοι για μένα;» «Μήπως εγώ είμαι Ιουδαίος;» του απάντησε ο Πιλάτος: «ο λαός ο δικός σου και οι αρχιερείς σε παρέδωσαν σ' εμένα· τι έκανες, λοιπόν;» Ο Ιησούς απάντησε: «Η δική μου βασιλεία δεν προέρχεται απ' αυτόν τον κόσμο· αν η βασιλεία μου προερχόταν απ' αυτόν τον κόσμο, οι στρατιώτες μου θα αγωνίζονταν να μην πέσω στα χέρια των Ιουδαίων αρχόντων. Αλλά η δική μου βασιλεία δεν προέρχεται από 'δω». Του λέει τότε ο Πιλάτος: «Είσαι, λοιπόν, βασιλιάς;» «Ναι, είμαι βασιλιάς, όπως το λες», αποκρίθηκε ο Ιησούς. «Εγώ γι' αυτό γεννήθηκα και γι' αυτό ήρθα στον κόσμο, για να φανερώσω την αλήθεια· όποιος αγαπάει την αλήθεια καταλαβαίνει τα λόγια μου».

### Πανσυριανός Εορτασμός ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ Προστάτη της νεολαίας

Αγαπητοί μας νέοι,  
 Με χαρά σας προσκαλούμε κι φέτος να γιορτάσουμε τον Προστάτη μας, Χριστό Βασιλιά  
**την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2015**  
**και ώρα 6.00 μ.μ.**  
**στον Ενοριακό Ναό Ευαγγελιστρίας στην Ερμούπολη.**



Ελάτε να ομολογήσουμε την Πίστη μας και να δοξάσουμε τον Θεό Πατέρα για τα αγαθά που μας προσφέρει. Ελάτε να δώσουμε ζωντανία στην Πίστη μας.

Η Νεανική Χορωδία της Ε.Κ.Ν.Ε. θα συνοδεύσει την προσευχή μας.

## “Εξήγηση του Λογότυπου” του Ιωβηλαίου



Το λογότυπο και το σύνθημα του Ιωβηλαίου προσφέρουν, μαζί, μια επιτυχημένη σύνθεση για το “Ιωβηλαίο Έτος της Ευσπλαχνίας”.

Το σύνθημα “Φιλεύσπλαχνοι όπως ο Πατέρας” (από το Ευαγγέλιο κατά Λουκά, 6:36) προτείνει το παράδειγμα της ζωής, έχοντας ως παράδειγμά την ευσπλαχνία του Πατέρα που ζητάει να μην κρίνουμε και να μην καταδικάζουμε, αλλά να συγχωρούμε και να δωρίζουμε χωρίς μέτρο αγάπη και συγχώρεση ( πρβλ. Λκ 6,37- 38).

Το λογότυπο - έργο των Ιησούτην Πατέρα Μάρκο Ι Ρούπνικ - παρουσιάζεται ως μια μικρή θεολογική επιτομή του θέματος “Είθεος”. Παρουσιάζει τον Υιό που παίρνει στους ώμους του τον αποηλωτό άνθρωπο, ανακτώντας μια εικόνα πολύ αγαπητή στην αρχαία Εκκλησία, που δείχνει ότι η αγάπη του Χριστού οδηγεί στην οηοκλήρωσή του το μυστήριο της Ενσάρκωσής του, διαμέσου της Λυτρώσεως. Το σχέδιο, ζωγραφίζεται με τρόπο τέτοιο, ώστε να αναδειχθεί ο Καθός

Ποιμένας που αγγίζει βαθιά το είναι του ανθρώπου και που το κάνει με τόση αγάπη που τελικά αηιλάζει τη ζωή του ανθρώπου.

Μια λεπτομέρεια που δεν πρέπει να μας διαφύγει: ο Φιλεύσπλαχνος Καθός Ποιμένας βιλέπει με μεγάλη τρυφερότητα την ανθρωπότητα, αηιλά η ματιά Του είναι τέτοια που δεν συγχέεται με εκείνη του ανθρώπου. Ο Χριστός βιλέπει με τα μάτια του Αδάμ και εκείνος με τα μάτια του Χριστού. Με αυτό τον τρόπο κάθε άνθρωπος βρισκεται στο Χριστό, το νέο Αδάμ, τη δική του ανθρωπιά και το μέηιλον που τον περιμένει, ατενίζοντας στα μάτια Του την αγάπη του Πατέρα.

Όηη η σκηνή περιέχεται σε μια αμυγδαλοειδή κόγχη, ένα εικονογραφικό θέμα πολύ αγαπητό στην αρχαία και μεσαιωνική εκκλησιαστική ζωγραφική που αναφέρεται στην παρουσία των δύο φύσεων, της Θείας και της ανθρωπίνης, εν Χριστώ. Τα τρία ομόκεντρα ωοειδή σχήματα, με το χρώμα σταδιακά να γίνεται περισσότερο ανοιχτό προς τα έξω, υποδεικνύουν την κίνηση του Χριστού που οδηγεί τον άνθρωπο μακρύτερα από τη νύχτα της αμαρτίας και του θανάτου. Ακόμη, το βάθος του πιο σκούρου χρώματος υπαινίσσεται το ανεξινίαστο της αγάπης του Πατέρα που συγχωρεί τα πάντα.

(από το [www.im.va](http://www.im.va))

## Ο καρδινάλιος Tagle κοντά στους πρόσφυγες της Ειδομένης

Ο Καρδινάλιος Luis Antonio Tagle, Πρόεδρος της Διεθνούς Κάριτας (Caritas Internationalis), έφτασε στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή 18-10-2015, για να διαπιστώσει αυτοπροσώπως το δράμα των Προσφύγων στην Ειδομένη, περιοχή στα σύνορα Ελλάδας-ΠΓΔΜ (Σκόπια).

Νωρίς το πρωί της Δευτέρας, ξεκινήσαμε από τη

ρες σταφίδες, μπισκότα, μπάρα δημητριακών, χουρμάδες, παστέλι με σουσάμι, μπουκάλι νερού). Αμέσως, φορτώθηκαν 150 τσάντες σε Ι.Χ. “πουλμανάκια” της Ενορίας της Θεσσαλονίκης και μεταφερθήκαμε σε άλλο σημείο της περιοχής, όπου βρισκονται συγκεντρωμένοι, ανά 50 άτομα, οι πρόσφυγες, σιωπηλοί και σκεπτικοί.

Μαζί με τον Καρδινάλιο αρχίσαμε να δίνουμε σε κάθε άτομο από μια τσάντα. Περνούσαν από μπροστά μας μωρά, παιδιά, άνδρες-γυναίκες κάθε ηλικίας, ανάηροι σε καρτσάκια, κλπ. στο πρόσωπο των οποίων ήταν ζωγραφισμένος ο πόνος της ξενιτιάς, του ξεριζωμού από την πατρίδα τους, αλλά προπάντων, κατά την γνώμη μου, ο πόνος που προξενούσε το ταξίδι τους προς ένα αβέβαιο μέλλον, με μόνη ελπίδα να βρουν μια νέα πατρίδα που θα τους προσφέρει μια καλύτερη ζωή.

Για την υγεία τους προσέφεραν τις ιατρικές φροντίδες τους οι «Γιατροί χωρίς Σύνορα» και οι «Γιατροί του Κόσμου». Η Κάριτας Ελλάς, προσπαθώντας να καλύτερέψει τις συνθήκες διαβίωσης, προέβη στην ενοικίαση 40 χημικών τουαλετών και 5 ντους.

Μέχρι τις δώδεκα και μισή είχαν διανεμηθεί από τους εθελοντές/τριες της Κάριτας Θεσσαλονίκης πάνω από 1000 τσάντες φαγητού.

Αυτό που αποκομίσαμε από ό,τι βιώσαμε τις τρεις ώρες παρουσίας μας ανάμεσα σ’ αυτούς τους ταλαίπωρους Συνανθρώπους μας είναι :

1. Μεγάλο το δράμα τους, αλλά και παρήγορη η προσφορά πολλών συνανθρώπων τους (μέσω Οργανώσεων ή μεμονωμένων ατόμων) σε είδος (τρόφιμα-ρουχισμό) ή σε

προσωπική προσφορά υπηρεσίας.

2. Ανεκτίμητη η προσφορά των Εθελοντών/τριών της Κάριτας Θεσσαλονίκης. Επισκέπτονται 4 με 5 φορές την Εβδομάδα την Ειδομένη, προσφέροντας κάθε φορά 2000 τσάντες λιγοστού φαγητού και ρουχισμό, αφιερώνοντας επί τόπου 6-7 ώρες εντατικής εργασίας, εκτός τις δυο ώρες ταξιδιού από Θεσσαλονίκη και επιστροφή.

3. Μεγάλη όμως κι η οικονομική προσφορά της Καθολικής Εκκλησίας της Ευρώπης, μέσω των Εθνικών της Κάριτας (Πορτογαλίας, Γερμανίας, Ελβετίας, Ολλανδίας, Γαλλίας, Ισπανίας, Μεγάλης Βρετανίας, Η.Π.Α. κλπ.) προς την Καθολική Εκκλησία της Ελλάδας, ώστε μέσω της Κάριτας Ελλάς, να ελαφρύνεται κάπως το βαρύ φορτίο του Γολγοθά που πορεύονται αυτοί οι Συνάνθρωποί μας.

Τέλος, με αυτή την περιγραφή του ταξιδιού μου, θέλω να μοιραστώ μαζί σας το δράμα αυτών των Ανθρώπων-Προσφύγων, να εκφράσω τις ευχαριστίες μου και τα συγχαρητήριά μου στους εθελοντές/τριες της Κάριτας Θεσσαλονίκης που καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες ώστε να βοηθήσουν την κατάσταση και να ευχαριστήσω εκ μέρους της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδας, ως Πρόεδρος του Φορέα Κάριτας που υλοποιεί το κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο της, τις Αδελφές Κάριτας της Ευρώπης και των Η.Π.Α., αλλά και όλους εκείνους που με οποιοδήποτε τρόπο βοηθούν αυτό το έργο.

**Π. Αντώνιος Βουτσίνος**



Θεσσαλονίκη μαζί με 15 εθελοντές/τριες της Κάριτας Θεσσαλονίκης και στις 9,30 περίπου φθάσαμε στην Ειδομένη. Η πρώτη εικόνα που αντικρύσαμε ήταν καμιά δεκαριά πούλμαν σταθμευμένα, τα οποία είχαν μεταφέρει 500 περίπου ταλαίπωρους συνανθρώπους μας, πρόσφυγες, κυρίως από τη Συρία, αλλά και από τα γύρω κράτη, οι οποίοι έφθασαν στην Ειδομένη από τα λιμάνια του Πειραιά και της Καβάλας.

Ακολουθώντας τους εθελοντές/τριες, που τους τελευταίους μήνες μεταβαίνουν τουλάχιστον 4 φορές την εβδομάδα στο σημείο αυτό, γίναμε μάρτυρες ενός ανθρώπινου δράματος που ήδη βλέπουμε στην τηλεόραση και που εκτυλίσσεται κυρίως στην Ελλάδα και την Ιταλία.

Οδηγηθήκαμε στο σημείο όπου βρίσκεται ένα κοντέινερ, ιδιοκτησία της Κάριτας Ελλάς, μέσα στο οποίο ετοιμάζονται τσάντες με είδη τροφίμων (μαύ-

