



Ενοριακές Καμπάνες

εφημερίδα των καθολικών ενοριών Σύρου

φύλλο 849

29 Ιανουαρίου 2016



15ήμερη έκδοση · Έτος ίδρυσης 1966

Δ/τής: π. Ιωάννης Μαραγκός

“Μην ξεχνάτε τους φτωχούς!”

Είναι η έκκληση την οποία ο πάπας Φραγκίσκος απευθύνει “στους μεγάλσχημους”, που πιστεύουν ότι “κρατούν στα χέρια τους τις τύχες του κόσμου” και συμμετέχουν στο Ετήσιο Συνέδριο «World Economic Forum» στο Davos-Klosters, της Ελβετίας, με θέμα «Mastering the Fourth Industrial Revolution»: “Με μαεστρία ελέγχουμε την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση.”

Βέβαια, απ’ ότι φάνηκε, η τέταρτη επανάσταση που έχει ξεκινήσει, οι εκεί ευρισκόμενοι ηγέτες την συνάντησαν λίγο, στον προθάλαμο, επί του παρόντος. Τους απασχόλησαν τόσο η παγκόσμια οικονομικό-κοινωνική σύγχυση, που δείχνει ότι είναι αποτέλεσμα ενός παρελθόντος που αργοσβήνει, αλλά όχι μέλλον που ανατέλλει, όσο και η εκρηκτική κατάσταση στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Έχουν υποτάξει ή και ταυτίσει την πολιτική με τις χρηματοοικονομικές παραμέτρους. Όλοι βάζουν τα χέρια μπροστά σαν υπνοβάτες και προσπαθούν κάπου να φτάσουν, όταν όμως το βασικό κριτήριο είναι η αύξηση του κέρδους και όχι η κοινωνική συνύπαρξη, δεν οδηγεί, σχεδόν, πουθενά. Ανακυκλώνεται ο φαύλος κύκλος παραγωγής πλούτου για λίγους και φτώχειας για πολλούς και φθάνουν οι κοινωνικές διεργασίες στα όρια της ανάφλεξης. Μια σοβαρή ματιά γύρω μας πείθει ότι είμαστε μέσα ένα παγκόσμιο πόλεμο με οικονομικά όπλα και με επί μέρους τοπικούς πολέμους και τρομοκρατικές ενέργειες που λειτουργούν σαν βαθβίδες ασφαλείας...

«...Ακόμη μια φορά κάνω έκκληση σε όλους εσάς: Μην ξεχνάτε τους φτωχούς! Αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που εσείς, οι ηγέτες και διευθύνοντες τον κόσμο των επιχειρήσεων έχετε μπροστά σας και πρέπει να αντιμετωπίσετε». Αυτά τα λόγια απεύθυνε ο πάπας Φραγκίσκος στους συμμετέχοντες στο Ετήσιο Συνέδριο «World Economic Forum» στο Davos-Klosters, της Ελβετίας

Το πρόβλημα δεν είναι να μην χάσω τα προνόμια μου, αλλά η αξιοπρέπεια όλων

Στην επιστολή του ο Πάπας, με σθένος επαναλαμβάνει αυτά που είχε ήδη με μεγάλη τόλη και αποφασιστικότητα πει στην ομιλία του τον περασμένο Νοέμβριο στο Μπανγκόκι, πρωτεύουσα της Κεντρικής Αφρικής: «εκείνοι που έχουν τα μέσα να ζήσουν μια αξιοπρεπή ζωή, αντί να ανησυχούν πως να μην χάσουν τα προνόμια τους, πρέπει να προσπαθήσουν να βοηθήσουν τους φτωχούς ώστε να έχουν πρόσβαση και σε εκείνες τις συνθήκες διαβίωσης που αρμόζουν στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ιδίως μέσω της ανάπτυξης του ανθρώπινου, πολιτιστικού, οικονομικού και κοινωνικού δυναμικού... «Δεν πρέπει να επιτρέψουμε - συνιστά ο Πάπας - ώστε η καλλιέργεια της κουλτούρας της καλοπέρασης να μας κάνει αναισθητους και να μας κάνει αδύναμους να αισθανθούμε συμπόνια στην κραυγή του πόνου των άλλων, έτσι ώστε να μην κλαίμε πια για το



δράμα των άλλων, και ούτε να φροντίζουμε και να μεριμνούμε για αυτούς, σαν να ήταν μια ευθύνη που δεν μας αφορά και δεν μας αγγίζει».

Η ανεργία

«Η πιο πρόσφατη μελέτη, που διεξήχθη από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, δείχνει ότι η ανεργία σήμερα πλήττει εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους. Η χρηματιστικοποίηση και η τεχνολογιοποίηση των εθνικών οικονομιών καθώς επίσης και η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας προκάλεσαν ριζικές αλλαγές στον τομέα της απασχόλησης. Οι μειωμένες ευκαιρίες για αξιοπρεπή και ικανοποιητικά αμειβόμενη απασχόληση, μαζί με τη μειωμένη κάλυψη από την κοινωνική ασφάλιση, προκαλούν μια ανησυχητικά σοβαρή αύξηση των ανισοτήτων και της φτώχειας σε αρκετές χώρες. Προκύπτει με σαφήνεια η ανάγκη δημιουργίας νέων επιχειρηματικών μοντέλων, που να μπορούν να προωθήσουν την ανάπτυξη προηγ-
στη σελ. 4 στήλη 1

Ετήσιος Απολογισμός της Κάριτας Σύρου

Ο π. Αντώνης, τόνισε, ότι το φιλανθρωπικό Σωματείο «Κάριτας», από τα Λατινικά «Αγάπη», είναι αναπόσπαστο τμήμα του φιλανθρωπικού έργου τόσο της Καθολικής ανά τον κόσμο όσο και της τοπικής Εκκλησίας.

Την 17/1/2016, στην κατάμεστη ενοριακή αίθουσα του Ι.Ν. Ευαγγελίστριας της Ερμούπολης, η Κάριτας Σύρου πραγματοποίησε την προβλεπόμενη Γενική της Συνέλευση με τον απολογισμό για το έτος που έφυγε και τις προβλέψεις δράσης γι' αυτό που άρχισε, τον οποίο παρουσίασε ο π. Αντώνης Βουτσίνος, Πρόεδρος της Κάριτας Σύρου και της Κάριτας Ελλάδας.

Ο πατέρας Αντώνης, τόνισε, ότι το φιλανθρωπικό Σωματείο «Κάριτας» από τα Λατινικά «Αγάπη» είναι αναπόσπαστο κομμάτι της Καθολικής ανά τον κόσμο Εκκλησίας, είναι σάρκα από τη σάρκα της, συνδεδεμένο με την Καθολική Εκκλησία εδώ και δεκαετίες. Οι τοπικές Κάριτας, αρχίζοντας από τις ενορίες και περνώντας στις επισκοπές, στα εθνικά πλαίσια κ.ο.κ. μέχρι τον κόσμο όλο, είναι σε πλήρη κοινωνία μεταξύ τους, όπως και οι τοπικές εκκλησίες είναι σε κοινωνία με όλες τις τοπικές εκκλησίες κάτω από την καθοδήγηση του Επισκόπου Ρώμης, προσπαθούν να αναδείξουν και να προωθήσουν πρωτοβουλίες τέτοιες που να δείχνουν ότι η Εκκλησία είναι η αντανάκλαση του Φιλεύσπλαχνου Θεού Πατέρα, αξιοποιώντας ό,τι μπορεί να ενεργοποιήσει, τονίζει, τονώσει και υπο-

στηρίξει την «ανθρωπιά» και την αξιοπρέπεια του κάθε προσώπου.

Για τις κοινές δράσεις στο πλαίσιο της Κάριτας Ελλάς, κατά καιρούς μπορείτε να πληροφορηθείτε από την εφημερίδα μας.

Από τις δράσεις στο επίπεδο της Κάριτας του Νησιού μας, από τα όσα ανέφερε στην ομιλία του ο π. Αντώνης, σταχυολογούμε, ό,τι:

“Παράλληλα με τα Προγράμματα παροχής βοήθειας σε τρόφιμα της Κάριτας Ελλάς «Ελπίς» 1 & 2, που υλοποίησε η Κάριτας Σύρου και τελείωσαν το 2014, υπήρξε σημαντική βοήθεια από το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», το οποίο είχε διαθέσει 50.000 ευρώ για να προσφέρουμε για δυο χρόνια τρόφιμα, φάρμακα ή να πληρώσουμε λογαριασμούς ΔΕΚΟ. Το Πρόγραμμα τελείωσε το 2014 και η τοπική Κάριτας, μετά από την ολοκλήρωσή του, ζήτησε από το παραπάνω Ίδρυμα να ανανεώσει την οικονομική του συμπαράσταση προς αυτήν, όπως και έγινε, κι έτσι με νέα ενίσχυση των 50.000 ευρώ, θα μπορούσαμε για δυο ακόμη χρόνια να στηρίξουμε αρκετές άπορες οικογένειες ή μοναχικά άπορα άτομα”.

“Με τις δυνατότητες που είχε η Κάριτας, μέσω παζαριών και δωρεών, έτρεξε ένα πρόγραμμα από τα

έσοδά της, προσφέροντας σε μηνιαία βάση, σε 41 αναγκασμένες οικογένειες και άτομα, τρόφιμα αξίας 40 ευρώ, το οποίο συνεχίζει και για το 2016”.

Ακόμη η Κάριτας διέθεσε σε ρευστό χρήμα περίπου 10.000 ευρώ, ενώ από τις ενοριακές Κάριτας, συγκεντρώθηκαν 10.250 ευρώ, που προσφέρθηκαν σε οικογένειες, άτομα και Θεσμούς.

Θύμισε ότι, αμέσως μετά από το μεγάλο σεισμό στο Νεπάλ, η Σύρος κατάφερε να συγκεντρώσει 11.850

ευρώ, χρήματα τα οποία στάλθηκαν απευθείας στην Κάριτας του Νεπάλ, προς κάλυψη αναγκών των πληγέντων.

Αναφέρθηκε, στη συγκέντρωση ρουχισμού, οικιακών συσκευών και επίπλων, στους χώρους της Κάριτας και τη διανομή αυτών δυο φορές το μήνα, βοηθώντας και κατά μέσο όρο 60-70 άτομα κάθε φορά.

Ο π. Αντώνης, μίλησε και για το διαμέρισμα - ξενώνα της Κάριτας - βρίσκεται απέναντι από το Νοσοκομείο - που, σχεδόν καθημερινά, φιλοξενεί συνοδούς ασθενών που δεν είναι Συριανοί, δεν έχουν εδώ συγγενείς και ούτε έχουν την οικονομική δυνατότητα διαμονής τους σε κάποιο ξενοδοχείο. Είπε και για

τα κηπαία που οι ντόπιοι παραγωγοί διαθέτουν και οι εθελοντές συλλέγουν, και διατίθενται σε Ίδρύματα στη Σύρο και στην Αθήνα.

Τέλος, αναφέρθηκε και στη συνεργασία με την αλυσίδα σουπερμάρκετ «ΑΒ Βασιλόπουλος» που ενεργοποιείται και στη Σύρο, η οποία έρχεται αρωγός μέσω της δράσης που έχει αναπτύξει με την επωνυμία «Μπορούμε», προσφέροντας τρόφιμα, μπόνους και δωροεπιταγές.

Και κατέληξε: «Όλη αυτή η εργασία, που πολλές φορές δεν φαίνεται, προσφέρεται από τα άτομα της τοπικής μας Εκκλησίας. Εργαζόμαστε καθημερινά και προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας περίπου 100 άτομα, όλοι εθελοντικά. Οι εθελοντές, με ανεκτίμητη προσφορά, διαθέτουν από το χρόνο τους δύο φορές την εβδομάδα, 4 ακόμη και 5 ώρες κάθε φορά, στους χώρους που στεγάζεται η Κάριτας και όχι μόνο», και δεν ξέχασε τους τόσους άλλους εθελοντές που στις ενορίες, με διάφορους τρόπους προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε αρρώστους, είτε σε νοσοκομεία, είτε σε σπίτια, σε μοναχικά άτομα και όλους, όσοι έχουν πραγματική ανάγκη.

Στο τέλος της Γ.Σ. η Κάριτας έκοψε την παραδοσιακή πρωτοχρονιάτικη πίττα της, με ευχές που απευθύνθηκαν σε όλους για ειρήνη, υγεία, ελπίδα και αισιοδοξία για το 2016.



ΕΚ Νέων δρώμενα

Χριστούγεννα για τους ...Ε.Κ.Ν.Ε. - φοιτητές

Λίγο πριν αποχαιρετήσουμε το έτος 2015, η Πανσυριανή Επιτροπή Νεολαίας και οι εμπυχωτές Νεών μας υποδεχθήκαν και φέτος τα Χριστούγεννα έχοντας διοργανώσει για μας με μεγάλη χαρά "διπλή συνάντηση"! Πάντοτε είναι όμορφο, όταν είσαι φοιτητής, να επιστρέφεις στο αγαπημένο νησί σου για διακοπές, αλλά και να γνωρίζεις ότι θα συναντήσεις όλους τους φίλους από τα παλιά...ότι ποτέ δεν σε ξεχνάνε...είναι επίσης κάτι εξίσου ανεκτίμητο!!

Το ραντεβού μας, λοιπόν, δόθηκε την Δευτέρα 28/12/2015 στην αίθουσα του Αγίου Αλοΐσιου στην Άνω Σύρο, έχοντας ως θεματολογία το Ιωβηλαίο Έτος της Ευσπλαχνίας. Αφού ανταλλάξα-



με νέα από τη φοιτητική μας ζωή, αφού γελάσαμε παίζοντας ένα ομαδικό παιχνίδι, μας εισήγαγαν στο θέμα της συνάντησης και, χωρισμένοι σε δυο ομάδες, μελετήσαμε μια σχετική "ιστορία" και μοιραστήκαμε τις σκέψεις μας.

Έπειτα, πορευθήκαμε προς τον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, όπου είχαμε την ευκαιρία να πλησιάσουμε προς το Μυστήριο της Συμφιλίωσης. Η τελετή μας ολοκληρώθηκε με τις ευχές

του Σεβασμιότατου π. Πέτρου, την προβολή ενός βίντεο, που με πολύ φροντίδα μας είχαν προετοιμάσει οι εμπυχωτές μας και στο οποίο αναπολήσαμε τα χρόνια μας, τις όμορφες στιγμές μας στην Ε.Κ.Ν.Ε. και ανανεώσαμε φυσικά το ραντεβού μας για τις 4 Ιανουαρίου 2016.

Μόλις μια εβδομάδα αργότερα, λοιπόν, ξαναβρεθήκαμε στην αίθουσα του Αγίου Φραγκίσκου στην Αζόλιμνο για ένα "φοιτητό... show" που είχαν ετοιμάσει οι εμπυχωτές μας. Ανταλλάξαμε ευχές για το νέο έτος και το κέφι δεν άργησε να ανάψει, μέσα από τα διάφορα παιχνίδια που προσκληθήκαμε να παίξουμε. Η συνάντησή μας ολοκληρώθηκε με φαγητό, χορό αλλά και τραγούδι!!! Όλοι φύγαμε πολύ ενθουσιασμένοι και ανανεωμένοι, διατηρώντας αυτές τις στιγμές ως ζωντανή ανάμνηση για όσο θα λείπουμε, σπουδάζοντας εκτός Σύρου, αλλά και υποσχόμενοι και σε άλλα ακόμα καλύτερα που θα ζήσουμε όλοι μαζί!!!

Ένας Φοιτητής

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Η Καθολική Επισκοπή Σύρου ευχαριστεί και δημόσια το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» για την βοήθεια που προσφέρει μηνιαίως, σε 40 περίπου Οικογένειες, με τρόφιμα και φάρμακα, μέσω της Κάριτας, όπως επίσης και τα καταστήματα στη Σύρο ΑΒ Βασιλόπουλος για διάφορα προϊόντα που κατά διαστήματα προσφέρει μέσω του θεσμού «ΜΠΟΡΟΥΜΕ» και διανέμονται μέσω της Κάριτας Σύρου σε οικογένειες.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

Αγγέλου Στεφάνου, ετήσιο, στον Ι.Ν. Αγ. Τριάδος Νεάπολη, την Δευτέρα 8/2, στις 4,30μμ

Αικατερίνης Ξεν. Βουτσίνου, εκταφή στον Ε.Ν Ιεράς Καρδίας, Γαλησσά, Δευτέρα 15/2, στις 4,30 μμ

Μαρία Φραγκ. Περρή, ετήσιο, στον Ε.Ν Μεταστάσεως της Θεοτόκου, Πάγο, Τετάρτη 17/2, στις 4,30 μμ.

Μαρίας Χρησ. Βουτσίνου, εκταφή, στον Ε.Ν. Ιεράς Καρδίας, Γαλησσά, Παρασκευή 19/2, στις 4,30 μμ

ΑΠΕΒΙΩΣΑΝ

Αντώνιος Φρ. Ρούσσος 94 ετών στην Αθήνα (από Βάρη) στις 6/12.

Αντώνιος Ιωσήφ Ρούσσος

(ή Φασολας), ετών 75, στον Πάγο στις 23/12

Μάρκος Ρούσσος, ετών 85 στην Άνω Σύρο στις 9/1.

Αντώνιος Ι. Μαϊδιώτης, ετών 84, στον Γαλησσά στις 19/1.

Φραγκίσκα Δημ. Παλαιολόγου, ετών 86, στον Πάγο, στις 19/1.

Πέτρος Ι. Πρίντζης (ή Λόχος) 78 ετών στην Αθήνα (από το Άνω Μάννα) στις 20/1.

Ιωάννης Α. Ρούσσος, ετών 69, στην Αθήνα (από Ερμούπολη), στις 21/1.

Μαρκέλα Ιωσήφ Λούβαρη, 85 ετών στο Μάννα στις 22/1.

ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΥΡΟΥ»

Εις μνήμη

Αντωνίου και Ελένης ο π. Τσιουχάρης Αλέξανδρος 100 Γεωργίου Π. Ρούσσου αντί στεφάνου, η Γεωργιάννα Ρούσσου και Λούση Ρηγούτσου, 100.

ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΟ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟ

Εις μνήμη Αδελφού Αντωνίου Ρούσσου, οι Αδελφοί των Χριστ. Σχολείων 500.

Το Κολλέγιο Δελασάλ Θεσσαλονίκης 300.

Ιωσήφ Πρίντζη, ο γιος του Κοσμάς Πρίντζης 230.

Εις μνήμη γονέων της Γεωργίου και Ιωάννας Σιγάλα,

η Κυριακή Σιγάλα ένα γεύμα. Εις μνήμη γονέων του ο Σεβαστιανός Βαρθαλίτης 300.

Η Νικολέτα Παλαιολόγου και η Δέσποινα Στεφάνου 100.

Ο Ιωάννης και Μαρία Παλαιολόγου 50.

Οι Ενοριακές «Κάριτας» για την θέρμανση του Ησυχαστηρίου 2.300.

Ο Ιωάννης Ρούσσος 150.

Σε όλους ευχόμαστε μια Καλή και Άγια Χρονιά!

Ευχαριστώ πολύ
Αδ. Άννα

ΔΩΡΕΕΣ

ΣΤΗΝ «ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΥΡΟΥ»

Ο Βαρθαλίτης Γεώργιος από το γηροκομείο Αγ. Πατελελήμων, 25.

Εις μνήμη Ελπίδας Δ. Φετουρή τα αδελφία της, Ανδρέας και Ειρήνη Πρίντζη, 100.

ΣΤΗΝ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

Εις μνήμη Μάρκου Ρούσσου (Σμαραγδή) αντι στεφάνου.

Οικ. Μάρκου Προβελεγγίου 50.

Οι Μαρίνος και Άννα Παπαμανώλη 30.

Οι Νίκος και Κατερίνα Ρούσσου 30.

Οι Γιάννης και Σεβαστή Δαέλη 50.

Οι Νίκος και Αρετή Κασίμη 30.

Οι Βαγγέλης και Σοφία Κακαβούλη 50.

Οι Γιώργος και Φρατζέσκα Κωτάκη 30.

Ο Ρούσσος Γεώργιος 30.

Ο Χαλαβαζής Λεονάρδος 30.

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ

Μαρίας Ξαγοράρη τα αδελφία της Αντώνης και

Αντριάννα Βαφέα στην Καρिताς Αγ. Σεβαστιανού 20.

Ελπίδας Κρητικού, τα παιδιά της Σιδερής και Μαρία Κρητικού, Σιδερής και Τέτα Βαρθαλίτου, αντί στεφανιού, από 50 στην Κάριτας Κινίου.

Ελπίδας Κρητικού, οι Λεονάρδος και Κατίνα Κρητικού στην Κάριτας Κινίου 20.

Γεωργίου Φρ. Δαλεζίου, η οικ. Ισιδώρου Στεφάνου, στην Κάριτας Κινίου 25 και στην Ενορία Κινίου 25.

Αντωνίου Ιωσ. Ρούσσου, η οικ. Αποστόλου Βαρθαλίτη, στις Εν. Καμπ. 10.

Σπεράντζας και Χρήστου Μαραγκού τα παιδιά της Μαρία Πρίντζη και Γεώργιος Μαραγκός από 50 στο Καθολικό Κοιμητήριο Ερμούπολης και στον Ενοριακό Ναό του Μάννα.

Αντωνίου Φρ. Ρούσσου ο αδελφός Ευάγγελος 50 στον Ενοριακό Ναό του Μάννα.

Ιωάννη Φρειδ. Δαλεζίου, αντί στεφάνι, πρόσφεραν από 30 στο Σύλλογο «Εθελοντική Αιμοδοσία Σύρου» οι οικογένειες: Τάκη-Δέσποινας Στεφάνου, Μάρκου-Καρμελίνας Βαμβακάρη, Μαρίας χήρ. Ιωάν. Ξανθάκη, και Θηρεσίας χήρ. Νικ. Φρέρη.

Ανώνυμος, στο Καθολικό Κοιμητήριο Ερμούπολης, 20.

Στις Ενοριακές Καμπάνες

π. Γεώργιος Παλαμάρης Νάξος, 50.

Μάρκος Δούναβης, Ερμ. 20. Μαρία Καπέλλα Ερμ. 10.

Καρμελίνα Ρούσσου, Ερμ. 10.

Άννα Γρυλάκη, Ερμ. 10.

Ελπίδα, Ερμ. 30.

Φλώρα Βαμβακάρη, Ερμ. 30. Δημήτρης Βαρθαλίτης, Βάρη 20.

Ανώνυμη, Βάρη 20.

Αντωνία Σαλάχα, Βάρη 10.

1η Πανσυριανή Συνάντηση με τις Παραβολές της Ευσπλαχνίας στο Ποιμαντικό Κέντρο "Άγιος Παύλος" στην Ποσειδωνία.

1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - ΔΕΥΤΕΡΑ - 6.30 μ.μ.

Παρασκευές στον Καθεδρικό Ναό

Για το μήνα Φεβρουάριο η Θ. Λειτουργία θα τελείται στις 5.00 μ.μ.,

Καθ' όλο το Ιωβηλαίο Έτος της Ευσπλαχνίας στον Καθεδρικό μας Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου θα τελείται κάθε Παρασκευή η Θεία Λειτουργία για τους προσκυνητές και θα υπάρχει στη διάθεση των πιστών που θα περνούν την Αγία Θύρα εξομολόγος για το Μυστήριο της Συμφιλίωσης.

ΣΤΗ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ

Από 1ης Φεβρουαρίου η Θ. Λειτουργία την Τετάρτη και την Κυριακή θα τελείται στις 5 μ. μ.

15ήμερη έκδοση

Έτος ίδρυσης 1966

Δ/ντής: π. Ιωάννης Μαραγκός

Καλομενοπούλου & Ευαγγελιστριάς

84100 Σύρος

τηλ./fax: 22810 82318

e-mail: enoriakes.kampanes@gmail.com

IBAN: GR09 0171 6730 0066 7313 6181 951

Επιταγές: Αντωνία Ρούσσου

Μάννα, Κουρούπι - 841 00 Σύρος

Γ΄ κύκλος, 4η τακτική Κυριακή, Λκ. 4, 21-30

Ο Ιησούς «κάνει την εμπειρία» της απόρριψης Πάντοτε υπάρχουν λόγοι για να μην γίνει αποδεκτή η αλήθεια

Οι συγχωριανοί του Ιησού, μπροστά σ' αυτά που είχαν ακούσει για Κείνον και σε όσα οι ίδιοι άκουσαν και είδαν όταν τον συνάντησαν στην συναγωγή του χωριού τους, από τον ενθουσιασμό και τον θαυμασμό πέρασαν στην αμφισβήτηση, στην εκθρόνιση και στην καταδίκη. Γιατί; Τον ήξεραν πολύ καλά και δεν τους έμοιαζε κανείς γι' αυτά που διακήρυττε και, ακόμη περισσότερο, επειδή αυτά που έλεγε ο Ιησούς είχαν επιπτώσεις στη ζωή τους. Ο Ιησούς ζητά να γίνουν δεκτοί στην κοινότητα οι φτωχοί, οι τυφλοί, οι φυλακισμένοι, δηλαδή να γίνουν δεκτοί «οι

αποκλεισμένοι». Τότε είναι που ο ίδιος «αποκλείεται», δεν γίνεται αποδεκτός.

Ο Ιησούς δεν υποχωρεί απέναντι στην οργισμένη αντίδραση των συγχωριανών του. Και ως επιβεβαίωση των ηγεομένων του, επικαλείται τη μαρτυρία δύο πολύ γνωστών επεισοδίων από την Γραφή: «Τον καιρό του Ηλία υπήρχαν πολλοί φτωχοί στον Ισραήλ αλλή ο Ηλίας στάληθηκε σε μια ξένη χήρα από τα Σαρεπτά. Το καιρό του Ελισαίου υπήρχαν πολλοί ηληροί στον Ισραήλ αλλή ο Ελισαίος στάληθηκε να θεραπεύσει ένα ξένο από τη Συρία». Η αμφισβήτηση των προνο-

μίων τους ως Ισραηλίτες, ξεχειλίζει το ποτήρι της οργής, ήθελαν κατά κάποιο τρόπο την θρησκεία «α λά καρτ»: τώρα το θέλω και όπως το θέλω.

Ακόμη και σήμερα έτσι συμβαίνει: δεχόμαστε «τον άλλο» στο μέτρο που συμφωνεί μαζί μας, όταν όμως «ο άλλος» δεν ευθυγραμμίζεται με μας ή προτείνει πράγματα που δεν μας «συμφέρουν», αρχίζουν οι συγκρούσεις. Είναι δύσκολο να ξεπεραστεί η νοοτροπία του «προνομίου» του είμαι ή είμαστε καλύτεροι από τους άλλους και ακριβώς εξαιτίας αυτής της νοοτροπίας αντιπαμβανόμαστε ή



και βιώνουμε στην καθημερινότητά μας το φαινόμενο του αποκλεισμού και της απόρριψης του «άλλου».

Γ΄Κύκλος 5η Κυριακή, Λκ. 5, 1-11

Ο μαθητής, καλείται να ψαρεύει «στα ανοιχτά» «Μαθητής του Χριστού»:είναι η περιπέτεια να ηγαίνεις ενάντια στο δεδομένο.

Ο Ιησούς, ήταν ένας ξυλουργός και συναναστρεφόταν ψαράδες και δεν δίστασε να τους ζητήσει να πάνε ενάντια στην εμπειρία της δουλειάς τους. Εκείνοι, φαίνεται ότι τον αγαπούσαν τόσο πολύ που του έκαναν το χατίρι. Ο Σίμωνας μπροστά στα αποτελέσματα που είχε αυτή η φιλι-



κή χειρονομία του, έβγαλε το κατάλληλο συμπέρασμα. Αυτό που συνέβη δεν είναι καρπός της εξυπνάδας του ή της εμπειρίας του Ιησού, αλλά είναι μια χάρη, είναι δώρο που Του έγινε και, με τη σειρά Του, τους έκανε. «Εδώ συμβαίνει κάτι που μας ξεπερνά», θα σκέφτηκε, και παρότι του είχε δείξει κάποια εμπιστοσύνη και του είχε κάνει τη χάρη να ρίξει τα δίχτυα, τώρα φοβάται και κρίνει ότι δεν είναι άξιος και σκέφτεται ότι θα ήταν καλύτερα να έμενε μακριά...

Ο Ιησούς όμως δεν σκοπεύει να μένει μακριά από τον Σίμονα, κάθε άλλο και, αφού τον καθησυχάζει, του δηλώνει ότι τον θέλει συνεργάτη: «ως κάποιον που να απελευθε-

ρώνει τη ζωή ανθρώπων από τα δίκτυα του κακού».

Ο Ιησούς, με πολύ διακριτικότητα, έκανε ώστε να αντιληφθεί ο Σίμωνας «τα όρια», όχι για να τον απογοητεύσει και να τον αποδαρύνει, αλλά για να του δώσει να καταλάβει ότι μαζί του, αν τον εμπιστευτεί, μπορεί να κάνει μεγάλα πράγματα. Έτσι ενεργώντας ο Ιησούς έδειξε ότι δεν απευθύνεται στους «ικανούς», αλλά σε πρόσωπα συγκεκριμένα, με όρια και ελαττώματα, με το μόνο προσόν να έχουν το κουράγιο να τον εμπιστευτούν.

Ο μαθητής και η κοινότητα του Χριστού -στη δράση της οποίας πρέπει όλοι να έχουμε συνειδηση των όποιων ορίων και των όποιων

ικανότητων μας- με τρόπο που εντέλει να εμπιστεύεται στο Λόγο του Χριστού, να μην φοβόμαστε να προβούμε σε τόσο ριζικές επιλογές και 'αποστασιοποιήσεις': «Τα άφησαν όλα και τον ακολούθησαν»!

Σήμερα πόσοι είμαστε άραγε διατεθειμένοι να συναντήσουμε τον Ιησού; πόσοι έχουμε το κουράγιο να τον εκτιμήσουμε περισσότερο από τις εμπειρίες μας, από τις σπουδές και τις όποιες δεξιότητες και ικανότητες που εμείς οι ίδιοι αποδίδουμε στον εαυτόν μας;

Στον καθένα μας απευθύνει το ερώτημα: «τί λες, έχεις το κουράγιο να ακουμπήσεις επάνω μου, να ανοιχτείς στα θαυμάσια»;

Με τη δύναμη της αλληλεγγύης ας νικήσουμε την αδιαφορία και τη σιωπή

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας των Μεταναστών & των Προσφύγων, η Caritas Ευρώπης υπενθυμίζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οι ταλαιπωρίες των μεταναστών μπορούν ν' αποφευχθούν εάν οι ηγέτες των Ευρωπαϊκών κρατών, συμφωνούσαν να δημιουργήσουν "περισσότερο νόμιμες και ασφαλείς διαδικασίες εισόδου" προς την Ευρώπη.

«Διέφυγα από τον πόλεμο της Συρίας με την οικογένειά μου. Δεν είχαμε άλλη επιλογή από το να πληρώσουμε λαθρεμπόρους και να επιβιβαστούμε σ' ένα μικρό σκάφος. Το σκάφος βούλιαξε και βρεθήκαμε να κολυμπάμε αβόητοι, στην ανοιχτή θάλασσα. Χάρη στον πατέρα μου σώθηκα από βέβαιο πνιγμό, αλλά η μητέρα και τ' αδέρφια μου δεν είχαν την ίδια τύχη. Πνίγηκαν, πριν προλάβει να ρθει οποιαδήποτε βοήθεια» λέει η Αμίρα, πρόσφυγας από την Συρία.

Σαν την Αμίρα, 1.004.356 μετανάστες ρίσκαραν μέσα στο 2015 τη ζωή τους, ξεφεύγοντας από πολέμους, φτώχεια και πείνα, με την ελπίδα να βρουν ένα ασφαλές καταφύγιο στην Ευρώπη. 3.771 άνθρωποι απ' αυτούς δεν τα κατάφεραν ελλείψει όχι μόνο ασφαλούς και νόμιμης διαδικασίας εισόδου στην Ευρώπη, αλλά και λόγω της γενικής

αδιαφορίας για την τύχη άλλων λαών.

Στο μήνυμά του για την Παγκόσμια Ημέρα των Μεταναστών και των Προσφύγων, ο πάπας Φραγκίσκος υπογραμμίζει: «Αδιαφορία και σιωπή οδηγούν στη συνενοχή, σε κάθε περίπτωση που μένουμε αμέτοχοι, όταν δίπλα μας υπάρχουν άνθρωποι που πεθαίνουν από ασφυξία, πείνα, βία και πνιγμούς. Η ανθρώπινη τραγωδία είναι αβάσταχτη όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές».

Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν λύσεις που μπορούν να συμβάλουν στη μείωση των θαλάσσιων ατυχημάτων. Η Caritas Ευρώπης προτείνει:

-Τη λειτουργία ασφαλούς και νόμιμης διαδικασίας εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

-Την υιοθέτηση μιας ανθρωπιστικής άδειας εισόδου(Visa) που μπορεί εύκολα να εκδίδεται από οποιαδήποτε Ευρωπαϊκή πρεσβεία στις χώρες αναχώρησης ή transit.

-Την άρση των διαδικαστικών εμποδίων εισόδου όταν συντρέχουν ανθρωπιστικοί λόγοι.

-Τη διευκόλυνση των οικογενειακών επανενώσεων στους μετανάστες και πρόσφυγες, ώστε να διευκολύνεται η ενσωμάτωση στις χώρες προορισμού.

Τα πρώτα βήματα μέσα στο Ιωβηλαίο έτος

*** Κάθε Τετάρτη, ο Σεβασμιότατος Φραγκίσκος, πρώην Επίσκοπός μας, θα τελεί τη θεία Λειτουργία στη Φανερωμένη. Μισή ώρα πριν τη θεία Λειτουργία θα βρίσκεται στη διάθεση των προσκυνητών για το Μυστήριο της Συμφιλίωσης (Εξομολογήσεις).**

*** Κάθε Παρασκευή, ο Σεβασμιότατος Φραγκίσκος θα βρίσκεται στη Φανερωμένη από τις 7.00 έως 8.00 μ.μ. για Πνευματική Καθοδήγηση και Εξομολογήσεις.**

*** Κάθε Παρασκευή, στον καθεδρικό μας ναό στην Άνω Σύρο στον Άγιο Γεώργιο, θα τελείται Θεία λειτουργία για τους Προσκυνητές και θα βρίσκεται εξομολόγος στη διάθεση των για το Μυστήριο της Συμφιλίωσης (Εξομολογήσεις). 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - ΔΕΥΤΕΡΑ - 6.30 μ.μ.**

1η Πανσυριανή Συνάντηση με τις Παραβολές της Ευσπλαχνίας στο Ποιμαντικό Κέντρο "Άγιος Παύλος" στην Ποσειδωνία.

4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - ΠΕΜΠΤΗ - 6 μ.μ. Προσευχή για τις Κλήσεις στην Ιερατική και Μοναχική ζωή, στον Ι. Ν. Αγίου Σεβαστιανού με ομιλία του Εφημερίου για την Ευσπλαχνία.

8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - ΔΕΥΤΕΡΑ - 5 μ.μ. Προσκύνημα Ενοριών Μάννα & Αγίου Ιακώβου στον Καθεδρικό Ναό στην Άνω Σύρο και Πέρασμα Αγίας Θύρας. Έναρξη από το Πάνω Τέρμα.

29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - ΔΕΥΤΕΡΑ - 5 μ.μ. Προσκύνημα Ενορίας Βάρης στον Καθεδρικό Ναό στην Άνω Σύρο και Πέρασμα Αγίας Θύρας. Έναρξη από το Πάνω Τέρμα.

«Ελπίζω σε Σένα, Κύριε Δημιουργέ των πάντων Κύριε της Ιστορίας και Φιλεύσπλαχνε Πατέρα»

Ξεκινάμε την μελέτη μας από εκεί που την περασμένη φορά είχαμε καταλήξει: το "Ελπίζω σε Σένα για μας", προσαρμόζοντας το ως εξής:

"Ελπίζω σε Σένα, Κύριε Δημιουργέ των πάντων και Κύριε της Ιστορίας, για ό,τι, σε κοινωνία μαζί Σου, η ζωή μου μπορεί να γίνει και για ό,τι Εσύ, μέσω της πίστewας και της υπακοής μου σε Σένα, μπορείς να πραγματοποιήσεις".

Διακαής πόθος κάθε ανθρώπου και ευχή είναι να κατορθώσει να γίνει ένας άνθρωπος ολοκληρωμένος, άρα, ευτυχισμένος.

«Ελπίζω σε Σένα, Κύριε Δημιουργέ των πάντων».

Η ελπίδα μου «ακουμπά» στο Δημιουργό που δημιούρ-

γησε τα πάντα «από αγάπη» (= δημιουργώ, δίνω ζωή) και είναι Ευλογία του... άρα και εγώ ή καλύτερα και εμείς, ως μέρος της δημιουργίας, είμαστε μέρος ενός σχεδίου αγάπης το οποίο μας ξεπερνά. Ταυτίζεται με τη ελπίδα μας ότι συνεργαζόμενοι στο σχέδιο και θέλημα του Θεού, μπορούμε να είμαστε "εικόνα και ομοίωση" ... «να είμαι ένας άνθρωπος ολοκληρωμένος, άρα ευτυχισμένος» ... όχι μόνο δεν θα βρούμε αντιστάσεις αλλά ενδυναμωτική συνεργασία με τον Δημιουργό. Προϋπόθεση είναι η αρμονία, η ελευθερία και αυτοποθετούμενη συνείδηση του Εγώ μου και του Σχεδίου του Θεού. Με τον Θεό ελπίζω να φτάσω στον εξανθρωπισμό μου και όχι να υλο-



ποιήσω τις ιδιοτροπίες μου!!!

Μπορεί στην πορεία προς την κατάκτηση της ελπίδας μου να συναντήσω την σκληρότητα της φύσης, ως φυσική καταστροφή ή ασθένεια ή κάποιο εμπόδιο στο σχεδιασμό και στις προσδοκίες μου ως προς το πώς να κατακτήσω το σκοπό μου. Ποτέ όμως δεν θα με εμποδίσουν να εκπληρώσω την αποστολή μου ως άνθρωπος ή να γίνω «περισσότερο άνθρωπος», να κυριαρχήσω και να εξανθρωπίσω τις "ορμές" και τα ένστικτά μου και να αναπτύξω την "ανθρωπιά μου".

Το ίδιο πρέπει να σκεφτούμε και για τις ιστορικές συγκυρί-

ες. Μπορούν να συμβούν πολλά, όνειρα πολλά να σβήσουν αλλά ποτέ δεν θα εκλείψει η δυνατότητα να είμαστε όλο και περισσότερο άνθρωποι. Ο Αγ. Παύλος γράφει στους Ρωμαίους: "Ο Θεός κάνει τα πάντα να συντελούν στο καλό του..." και στην αγρυπνία της Αναστάσεως με χαρά ψέληνουμε "Ω! ευτυχισμένο φταίξιμο!!!".

Αυτά βέβαια ισχύουν αν βάζουμε το Θεό πάνω από όλα, ως αιτία που δικαιολογεί και δίνει νόημα στην ύπαρξη, και το θέλημα του ως την πραγμάτωση του «κατ' εικόνα και ομοίωση» με το οποίο μας έπλασε, ως νόημα της ζωής μας.

Η κάθε μορφή ελπίδας εί-

ναι η αρετή του οδοιπόρου. Η ελπίδα «σβήνει» όταν κάποιος πει :«έφτασα!» και δεν έχει λόγο πια για να συνεχίσει. Η ελπίδα καταστρέφεται όταν κάποιος αποτιμά ότι οι δυσκολίες που συναντά είναι αεπιέραστες ή όταν εκτιμά πως ο αγώνας που δίνει είναι δυσανάλογος, συγκρινόμενος με το ευελλπιστούμενο αγαθό... και τότε 'απελπίζεται' και παραιτείται.

Όμως όσο κάποιος ζει δεν μπορεί να πει ότι έφτασε στο σκοπό, κανένας δεν μπορεί να πει ότι γνώρισε όσο μπορεί το Θεό. Γράφει στη πρώτη του επιστολή ο Ιωάννης: "Τώρα είμαστε παιδιά του Θεού. Τί πρόκειται να γίνουμε στο μέλλον δεν έχει ακόμη φανερωθεί. Ξέρουμε όμως πως όταν ο Χριστός φανερωθεί στη δεύτερη παρουσία του, θα γίνουμε όμοιοι μ' αυτόν, γιατί θα τον δούμε όπως πραγματικά είναι. Όποιος, λοιπόν, μ' εμπιστοσύνη στο Χριστό έχει αυτή την ελπίδα, προετοιμάζεται" (3,2-3).

“Μην ξεχνάτε τους φτωχούς!”

από σελίδα 1 στήλη 3

μένων τεχνολογιών που όμως να είναι σε θέση, όταν χρησιμοποιούνται, να δημιουργήσουν την αξιοπρεπή εργασία για όλους, να υποστηρίξουν και ενισχύσουν τα κοινωνικά δικαιώματα όλων και να προστατεύουν το περιβάλλον. Ο άνθρωπος πρέπει να οδηγεί την τεχνολογική ανάπτυξη, χωρίς να κυριαρχηθεί από αυτήν!»

«Για να συμμεριζόμαστε την δυστυχία των άλλων δεν φτάνει να αναγνωρίζουμε τον πόνο τους αλλά και πάνω απ' όλα, να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι και οι δικές μας ενέργειες η αιτία τόσων αδικιών, τόσων ανισοτήτων και χαμένων αξιοπρειών. Ας τους αγκαλιάσουμε και ας σπάσουμε «το φράγμα της αδιαφορίας που συχνά βασιλεύει και κρύβει τόση υποκρισία και εγωισμό».

«Μην φοβάστε να ανοίξετε τα μυαλά και τις καρδιές σας στους φτωχούς. Με τον τρόπο αυτό

θα δώσετε πλήρη ελευθερία και διέξοδο στα οικονομολογικά και τεχνολογικά σας ταλέντα και θα ανακαλύψετε την ευτυχία μιας ολοκληρωμένης ζωής, κάτι που ο καταναλωτισμός δεν μπορεί να προσφέρει.»

Η ρομποτική

Ο Πάπας εφιστά ακόμη την προσοχή των ηγετών του κόσμου που ήταν συγκεντρωμένοι στο Νταβός να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και τις βαθιές αλλαγές που η εν εξέλιξη «τέταρτη βιομηχανική επανάσταση» διενεργεί, με την ιδιαίτερα αληματοδη ανάπτυξη της ρομποτικής και των άλλων επιστημονικών και τεχνολογικών καινοτομιών, ώστε να μην οδηγήσουν στην καταστροφή του ανθρώπου – με το να τον αντικαταστήσουν με μια άψυχη μηχανή- ή να μετατραπεί ο πλανήτης μας «σε ένα άδειο κήπο για την ευχαρίστηση των λίγων και εκλεκτών».

Η επιχειρηματικότητα, ο πλανήτης μας «το κοινό μας σπίτι».

Ο πάπας Φραγκίσκος ενθαρρύνει τους συνομιλητές του Συνεδρίου να καταβάλουν προσπάθειες ώστε να εξασφαλιστεί μια βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη, για το πώς θα οικοδομηθεί το μέλλον του πλανήτη, «του κοινού μας σπιτιού». Δεν τους επιπλήττει, προτιμά να αναγνωρίζει το καλό που γίνεται ή μπορεί να γίνει: «Η επιχειρηματικότητα είναι ένα 'ευγενές κάλεσμα' αν είναι προσανατολισμένη στη δημιουργία πλούτου και τη βελτίωση του κόσμου προς όφελος όλων. Στις παρούσες περιστάσεις η επιχειρηματικότητα έχει την ευθύνη να βοηθήσει να ξεπεραστεί η πολυπλοκή κοινωνική και περιβαλλοντική κρίση και να καταπολεμηθεί η φτώχεια. Καθιστώντας δυνατή τη βελτίωση των ευτελισμένων συνθηκών διαβίωσης εκατομμυρίων ανθρώπων, να γεφυρώσει τα κοινωνικά χάσματα που είναι αιτία πολλών αδικιών που διαβρώνουν τις θεμελιώδεις αξίες της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας, της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης.»

π.ιμ

Γνωριζόμαστε πλέον

της Μαρίας Χούκλη

Ουδείς πλέον μπορεί να ισχυριστεί «ο όφισ με απάτησε, Κύριε». Το 2015 ήταν annus horribilis (έτος τρόμου) αλλά και annus revelatio (έτος αποκαλυπτικό). Ζυγίστηκαν, μετρήθηκαν και βρέθηκαν ελλειπίες πολλές δοξασίες και οι κήρυκες τους. Βεβαιότητες και μανιφέστα μιας άλλης ρότας στην πορεία της χώρας κήκαν μόλις πλησίασαν στη φωτιά της πραγματικότητας. Σπουδαιοφανείς αποδείχθηκαν ολίγιστοι, όταν έπεσαν οι μάσκες του φανατισμού και του πολιτικού φαναρισμού -δεξιού τε και αριστερού- φά-

νηκε η ένδεια σε πρόσωπα, σε ιδέες, σε ηθικά αναστήματα, σε στέρεες λύσεις που θα μας βγάλουν από τον βάλτο. Τη χρονιά που πέρασε τα είδαμε όλα. Οι «ηττημένοι» έγιναν τιμητές, ξεχνώντας γιατί ηττήθηκαν και οι «νικητές» γρήγορα βρέθηκαν με σπασμένα δόρατα, ατελέσφορα όπλα για την αληθινή μάχη που δίνεται εντός των τειχών. Αφαιρέθηκαν από όλους όλα τα πέπλα της διγλωσσίας και της υποκρισίας. Έσχατο ήταν η θλιβερή παράσταση στη Βουλή με το Σύμφωνο Συμβίωσης. Ένα ζήτημα που έχει να κάνει με την ουσία της Δημοκρατίας -ισονομία και ελευθερία-

απέτελεσε τον καταλύτη για να αποκαλυφθούν ποιοι είναι ποιοι. Στα βασικά ερωτήματα κρινόμαστε, όχι στα βασανιστικά.

Μπαίνουμε σε λίγα 24ωρα στο 2016, στον έβδομο χρόνο ενός αργόσυρτου εκφυλισμού χωρίς κατεύθυνση αλλά και χωρίς ψευδαισθήσεις. Μοιάζουμε με τη Γουίνι στις «Ευτυχισμένες Μέρες». Μισοθαμμένοι στον αμμόλοφο μας, ανήμποροι να κινηθούμε, μιλάμε για τα παλιά με παλιό τρόπο και το μόνο που καταφέρνουμε είναι να βυθιστούμε περισσότερο.

Το 2016 πρέπει να σωθούμε. Να κινηθούμε πιο γρήγορα από τη φθορά.

Οι λύσεις είναι εκεί και περιμένουν. Τη μεγαλύτερη ευθύνη έχουν οι συγκυβερνήτες οι οποίοι χρειάζεται να σταματήσουν να κλαυθμηρίζουν ότι θέλουν το καλό μας αλλά δεν τους αφήνουν. Εξελέγησαν για να βρουν τον τρόπο. Τον καλύτερο δυνατό με προοπτική χωρίς νέα δράματα.

Εξίσου μεγάλη είναι η ευθύνη και των άλλων πολιτικών δυνάμεων, εκείνων τουλάχιστον που αυτοαποκαλούνται φιλοπρόοδες.

Σοβαρότητα και σχέδιο κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, αλήθειες και τόλμη. Τα λάθη του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι κολυμβήθρα του Σιλωάμ για σας.

Οι λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις πρέπει να γίνουν καταλύτες εξομάλυνσης

και εξεύρεσης λύσεων, όχι τροχοπέδη μικρομεγαλισμού. Συνεννόηση όλων στα δομικά και στα καιρία.

Το 2016 πρέπει -για υπαρκτούς λόγους- να πάμε μπροστά, να μην χαθεί και αυτή η χρονιά. Πρέπει να κάνουμε την οικονομία να λειτουργήσει για να είμαστε παρόντες στις προσκλήσεις που τρέχουν με ιλιγγιώδη ταχύτητα και θα διαμορφώσουν τον κόσμο τους επόμενους 12 μήνες.

Γνωριζόμαστε πλέον και αυτό ας γίνει «όπλο» μας τη νέα χρονιά. Από την εγκλωβισμένη Γουίνι ας κρατήσουμε την αισιοδοξία της. Άλλωστε, δεν είναι χρήσιμο να είμαστε απαισιόδοξοι.

Πηγή: Liberal.gr

Δευτέρα

28 Δεκεμβρίου 2015